

Αθήναι , 25 Μαρτίου 2020

Μήνυμα για το 1821

Αγαπητοί εταίροι και αρωγοί της Εταιρείας των Φίλων του Λαού,εορτάζουμε σήμερα την επέτειο της εθνικής Επανάστασεως του 1821.

Οι Έλληνες , μετά από τετρακόσια χρόνια ξένης κυριαρχίας, μνήμονες της πατρώας κληρονομίας, του αρχαίου κλέους , των σοφών και των ηρώων τους, υπό την καθοδήγηση των οραματιστών της Φιλικής Εταιρείας, αφού προηγήθηκε μακρά μυστική προπαρασκευή, έλαβαν τα όπλα για να ανακτήσουν την χαμένη ελευθερία τους.

Το έθνος μας είχε πιά μορφώσει πλήρη συνείδηση της καταστάσεώς του , διέθετε σπουδαία εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επαρκή οικονομικά μέσα και αποφασιστικότητα, προϋποθέσεις για να κινητοποιηθούν κατόπιν οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Παρά την άκρως αντίξοη διεθνή συγκυρία κατά την έναρξή του , με θυσίες ανείπτωτες και τίμημα βαρύ , ο Αγώνας οδηγήθηκε σε αίσιο πέρας και η ανεξαρτησία κατακτήθηκε.

Η επέτειος, δίνει την ευκαιρία αναστοχασμού προς την κατεύθυνση αναρρίπισης και χαλύβδωσης του πατριωτισμού μας ως Ελλήνων και οικοδόμησης μιας ισχυρής συλλογικής συνείδησης , στο κατώφλι του τρίτου αιώνα ελευθέρου κρατικού βίου. Παρέχει το πλαίσιο για να δούμε την σχέση με το παρελθόν μας και τις επιδιώξεις του κράτους και του έθνους σήμερα , στην περιοχή μας , την Ευρώπη και τον κόσμο.

Η πανδημία του κορονοϊού δεν επέτρεψε να συγκεντρωθούμε επί τω αυτώ και να συνεορτάσουμε την Εθνική επέτειο και την ημέρα του Ευαγγελισμού, όπως αδιατάρακτα το πράττουμε στην διαδρομή των ετών. Στρέφουμε όμως σταθερά το βλέμμα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται, στους συμπατριώτες πέραν των συνόρων και στους συνανθρώπους μας όλους και ελπίζουμε ο λοιμός αυτός , μέσω της διεθνούς συνεργασίας γρήγορα να νικηθεί.

Με άγρυπνη προσοχή περιβάλλουμε εκείνους οι οποίοι νυχθημερόν αγωνίζονται για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της επικρατείας μας , στον χερσαίο και τον νησιωτικό χώρο , ταγμένοι στο χρέος απέναντι σε ένα επιθετικό και παράνομο γείτονα. Οι παραδόσεις μας είναι ειρηνόφιλες, αλλά χάριν υπερασπίσεως της πατρίδος , για να διατηρήσουμε την ελευθερία και την ευημερία μας , δεν θα ορρωδήσουμε ενώπιον πολεμικών κινδύνων , εφόσον απαιτηθεί.

Η Εταιρεία , συνεπής στις υποθήκες των Ιδρυτών , πιστή στην κληρονομία που οι προγενέστεροι μας εμπιστεύθηκαν , θα συνεχίσει απαρασάλευτα να τιμά και να μετουσιώνει σε οδηγό δημόσιας στάσης στην σημερινή εποχή , το πνεύμα του 1821.

Ζήτω η 25η Μαρτίου

Ζήτω το Έθνος

Γεώργιος Διον. Πουκαμισάς, Πρόεδρος