

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Καί σ' αύτό τό ΜΑΘΗΜΑ σᾶς ἐνημερώνουμε γιά θεατρικά ἔργα πού παρουσιάζονται αὐτήν τήν περίοδο.

Στό θέατρο **ΑΝΕΣΙΣ** παιζεται ἡ τραγωδία **ΜΗΔΕΙΑ** τοῦ Εύριπίδη (484-406 π.Χ.).

Ἡ ύπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν Κόρινθο ὅπου ἔχουν καταφύγει ὁ Ἰάσονας, ἡ Μήδεια καὶ τά παιδιά τους διωγμένοι ἀπό τήν Ιωλκό. Ἡ Μήδεια, κόρη τοῦ βασιλέα τῆς Κολχίδας Αἰήτη, εἶχε βοηθήσει τόν Ἰάσονα, πού εἶχε ἔρωτευτεῖ, νά πάρει τό χρυσόμαλλο δέρας, ἀπατῶντας τόν πατέρα της. Σφάζοντας τόν ἀδερφό τῆς Ἀφυρτο καὶ πετῶντας τά κοιμάτια του στή θάλασσα, εἶχε διασώσει τήν "Αργώ", πού ἔφερνε αὐτήν καὶ τόν Ἰάσονα στήν Ελλάδα, ἀπό τήν καταδίωξη τοῦ πατέρα της.

Στήν Κόρινθο ὁ Ἰάσονας λησμονεῖ ὅτι εἶχε κάνει ἡ Μήδεια ἀπό τήν ἀγάπη της γι' αὐτόν. Παντρεύεται τήν Γλαύκη, κόρη τοῦ βασιλέα τῆς Κορίνθου Κρέοντα. Κυνικότατα καὶ ὑποκριτικότατα ντύνει τήν ἀπιστία του καὶ τήν καταπάτηση τῶν ὅρκων του μέ τήν δῆθεν πρόθεσή του νά ἔξασφαλίσει καλύτερη ζωή καὶ ἀσφαλέστερο μέλλον στή Μήδεια καὶ στά παιδιά τους.

Τό πλῆγμα γιά τήν Μήδεια εἶναι πολύ σκληρό. Ὁ ψυχικός πόνος, ἡ προσβολή, ἡ ἀπελπισία, ἡ ζήλεια πού νιώθει ἀνασταίνουν μέσα της τήν βάρβαρη μάγισσα πού μηχανεύεται φοβερή ἐκδίκηση. Ὁ Κρέοντας τήν προστάζει νά πάρει τά παιδιά της καὶ νά φύγει ἀπό τήν Κορινθία.

Στήν δεύτερη συνάντησή της μέ τόν Ἰάσονα ἡ Μήδεια προσποιεῖται μεταμέλεια καὶ τόν πείθει νά κρατήσει τά παιδιά τους στήν Κόρινθο. Τοῦ ζητᾶ ἐπίσης νά ἔξασφαλίσει ἀπό τόν Κρέοντα μίαν ἀκόμη ἡμέρα παραμονῆς. Θέλει νά στείλει καὶ δῶρα στή νύφη.

Παρά τήν καχυποφία τοῦ Κρέοντα, τό σχέδιο της ἐπιτυγχάνει. Ἡ βασιλοπούλα καὶ ὁ Κρέοντας βρίσκουν φρικτό θάνατο μέσα στίς φλόγες πού ἔβγαλαν ὁ πέπλος καὶ τό χρυσό στεφάνι, τά μαγεμένα δῶρα πού ἔστειλε ἡ Μήδεια μέ τά παιδιά της.

Μετά ἀπό ἐσωτερική δραματική πάλη ἡ Μήδεια σφάζει τά δύο παιδιά της ἐκδικούμενη τόν Ἰάσονα μέ τόν πιό φοβερό τρόπο.

Παίρνοντας τά νεκρά παιδιά της φεύγει μέ φτερωτό άρμα γιά τήν Ἀθήνα, όπου θά βρεῖ τήν φιλοξενία τοῦ βασιλιᾶ της Αἰγαία.

Η τραγωδία διδάχθηκε στά Μεγάλα Διονύσια τό 431 π.Χ. τήν χρονιά πού ἀρχισε ὁ ἀδελφοκτόνος Πελοποννησιακός Πόλεμος. Οἱ αἰματηρές πράξεις προεικόνιζαν τά δεινά του γιά ἀτομα, οἰκογένειες, πόλεις-κράτη.

Στό θέατρο **ΔΙΑΧΡΟΝΟ** παίζεται τό ἔργο τοῦ Τζώρτζ Μπέρναρ Σώ (1856-1950) **ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΟΠΕΝ**.

Δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο ὅταν ἔνας προβολέας ρίχνει τό φῶς του σέ κάποιες ἀθέατες, σάπιες πλευρές τῆς κοινωνίας νά σβήνουμε τόν προβολέα ὀντί νά θεραπεύουμε τίς πληγές. "Ἐτσι ἀντιμετωπίσθηκε καὶ "Τό ἐπάγγελμα τῆς κυρίας Γουόρεν" πού ἀφαιροῦσε τό προσωπεῖο τῆς ὑποκρισίας σέ ἀτομικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο καί ἀποκάλυπτε μίαν ἡθική σήψη πού δέν περιοριζόταν στή Βρετανία τῆς Βικτωριανής ἐποχῆς (1837- 1901). Η λογοκρισία δέν ἐπέτρεψε νά κυκλοφορήσει ούτε νά παιχθεῖ τό ἔργο δημόσια πρίν ἀπό τό 1925.

Εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ ἀντιμετώπιση τῆς νεαρῆς Βιβῆς Γουόρεν στίς προκλήσεις πού τῆς θέτει ὁ κόσμος πού τήν περιβάλλει. Νέα, ὥραια, μορφωμένη καί χειραφετημένη ἡ Βιβή ἔχει μία μητέρα πολύ εὔπορη. Τό ἐπάγγελμα τῆς κυρίας Γουόρεν, τῆς μητέρας της, ἔχει συγκεντρώσει πλοῦτο πού ἐλκύει τρεῖς ὑποψηφίους μνηστῆρες. Ό Πρέντε παρουσιάζεται συναισθηματικός μέ καλλιτεχνικά ἐνδιαφέροντα. Ό Σέρο Τζώρτζ Κρόφτ, ἔκτος ἀπό τήν κοινωνική θέση, εἶναι πολύ εὔπορος, ὑπόσχεται ἐξασφάλιση καί ὑπενθυμίζει ὅτι μέ τίς προκαταβολές του ἦταν δυνατόν ἡ Βιβή νά εἶναι ἐσωτερική σέ κολλέγιο. Καί οἱ δύο πολύ μεγαλύτεροι τῆς. Ούτε τόν νεαρό Φράνκ θά παντρευτεῖ, παρά τόν συναισθηματικό δεσμό τους, γιατί στή σύγκρουση μέ τόν Κρόφτ μαθαίνει ὅτι εἶναι ἔτεροθαλής ἀδελφός της.

Θά σπουδάσει νομικά καί θά ἀνοίξει φοροτεχνικό γραφεῖο. Ἀπορρίπτει τήν ἐπιχορήγηση τῆς μητέρας της, γιατί τά χρήματα αὐτά εἶναι βρώμικα. Πίσω ἀπό τήν ἐπιχείρηση τῶν τεσσάρων ξενοδοχείων (Βρυξέλλες, Ὁστάνδη, Βιέννη καί Βουδαπέστη) ἀσκεῖται τό ἐπάγγελμα τῆς κυρίας Γουόρεν: σωματεμπόριο.

Στό θέατρο **ΕΚΑΤΗ** παίζεται τό ἔργο **Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ** τοῦ σπουδαίου Σουηδοῦ συγγραφέα Αύγουστου Στρίντμπεργκ (1849-1912).

Ἡ ζωή δέν εἶναι μία παθητική μεταφορά μέ τό ὄχημα τοῦ χρόνου. Εἶναι μία ἐνεργητική πορεία πρός τήν ἡθική τελειώση. Καί ὁ γάμος εἶναι μία συμπόρευση πρός αὐτόν τόν σκοπό. Ζωή χωρίς τό στοιχεῖο τῆς ἀγάπης εἶναι κόλαση. Δέν εἶναι ζωή, εἶναι θάνατος. Εἴκοσι πέντε χρόνια παντρεμένοι ὁ λοχαγός Ἐντγκαρ καί ἡ

πρώην ήθοποιούς "Άλις χορεύουν τόν χορό τοῦ θανάτου. "Εδωσαν συνέχεια στή ζωή -ἀπέκτησαν δύο παιδιά- ἀλλά ή ζωή τους εἶναι σφραγισμένη ἀπό τόν θάνατο, γιατί μισοῦνται καὶ ἀλληλοσπαράσσονται καθημερινά. Δέν τούς ἔνωσε ἀμοιβαῖος ἔρωτας. Αὐτοί πού ἔνώνουν τή ζωή τους στόν γάμο χρειάζεται νά συνεισφέρουν κάποια "προΐκα", πρέπει νά διαθέτουν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις, πού μέσα στήν κοινή ἀγωνιστική πορεία προάγονται καὶ προάγουν τά πρόσωπα. Ό ἔρωτας μετουσιώνεται σέ θυσιαστική ἀγάπη. Ἀγάπη πού ἐμπνέει αὐτοθυσία, θυσία τοῦ ἐγώ, δχι θυσία τοῦ ἄλλου. Ἐγκλωβισμένοι στήν ἐγωπάθεια δ "Ἐντγκαρ καὶ ή "Άλις εἶναι ξεκομμένοι καὶ ἀπό τήν κοινωνία.

Στό θέατρο **OLVIO** παρουσιάζεται τό ἔργο τοῦ Εύριπίδη (484-406 π.Χ) **ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ.**

Ἡ ύπόθεση τοῦ ἔργου ἔκτυλίσσεται στόν Μαραθῶνα. Τά παιδιά τοῦ νεκροῦ ἥρωα Ἡρακλῆ, διωκόμενοι ἀπό τόν παντοτινό ἔχθρό του Εύρυσθέα, βασιλέα τῶν Μυκηνῶν, ζητοῦν τήν προστασία τῶν Ἀθηνῶν. Ό Εύρυσθέας ἀπειλεῖ τήν ζωή τους. Τά συνοδεύει ὁ παλαιός βιοθός τοῦ Ἡρακλῆ στούς ἄθλους τοῦ Ἰόλαος.

Ἡ μεγαλόψυχη Ἀθήνα, στήν ὅποία βασιλεύει ὁ γιός τοῦ Θησέα Δημοφώντας, μετά ἀπό ἀπόφαση τῆς συνελεύσεως τοῦ λαοῦ σεβόμενη το νόμο τῆς φιλοξενίας, θά προστατεύσει τούς ἱκέτες. Ἀλλά χρησμωδοί συμφωνοῦν ὅτι γιά ἐπίτευξη νίκης στήν στρατιωτική ἀναμέτρηση μέ τίς δυνάμεις τοῦ Εύρυσθέα πρέπει νά θυσιαστεῖ στήν Περσεφόνη κόρη ἀρχοντικῆς καταγωγῆς. Προσφέρεται νά θυσιαστεῖ ἡ κόρη τοῦ Ἡρακλῆ Μακαρία.

Στρατός τοῦ γιοῦ τοῦ Ἡρακλῆ Ὑλλου συμπαρατάσσεται μέ τόν στρατό τῶν Ἀθηναίων, διεξάγεται μάχη ὁ στρατός τοῦ Εύρυσθέα νικιέται καὶ ὁ Εύρυσθέας συλλαμβάνεται. ባ γηραιά μητέρα τοῦ Ἡρακλῆ Ἀλκμήνη κατηγορεῖ τόν Εύρυσθέα γιά τίς ταλαιπωρίες τίς ὅποιες ὑπέβαλε τόν ἥρωα καὶ τόν κατατρεγμό τῶν παιδιῶν του. Θά τόν σκοτώσουν καὶ θά τόν δώσουν στούς Μυκηναίους νά τόν θάψουν. Ἐκεῖνος ζητᾶ νά ταφεῖ ἐκεῖ γιά νά προστατεύει τήν Ἀθήνα ἀπό ἀπογόνους τῶν συντοπιτῶν του ἐάν κάποτε κινηθοῦν ἐναντίον τῆς Ἀθήνας.

Στό θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ παίζεται τό εργο τοῦ μεγάλου Ἀγγλου δραματουργοῦ Οὐίλιαμ Σαιξπηρ (1564-1616) ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ.

"Αν ἔνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τοῦ Σαιξπηρ εἶναι ὁ ἀπαράμιλλος ποιητικός λόγος, σ' αὐτό τό εργο του τό ταλέντο του ξεχειλίζει. Χαιρόμαστε ἐναν χείμαρρο εἰκόνων, παρομοιώσεων, καὶ μεταφορῶν. Ο λόγος ὅλων τῶν προσώπων πνευματώδης, ἴδιαίτερα τοῦ Βενέδικτου καὶ τῆς Βεατρίκης. Τά εύφυολογήματα καὶ τά λογοπαίγνια ἀφθονοῦν. Καὶ ὅλα μέ εὑθυμη διάθεση. Τά βέλη εἶναι φαρμακωμένα μόνον ὅταν ἐκτοξεύονται ἀπό τήν κακοήθεια τοῦ πικρόχολου Δόν Ιωάννη καὶ τήν δίκαιη ἀγανάκτηση τοῦ Βενέδικτου.

Άλλα ὁ Σαιξπηρ δέν περιορίστηκε νά διασκεδάσει μόνον τούς μορφωμένους καὶ καλλιεργημένους θεατές. Καὶ σ' αὐτό τό εργο δέν ἐλησμόνησε τούς ἀγράμματους καὶ ἄξεστους θεατές. Ἀνέβασε ἐκπροσώπους τους στή σκηνή καὶ τούς ἔδωσε τόν λόγο, τήν εὐκαιρία νά ποῦν "χοντρά" ἀστεῖα, νά προκαλέσουν γέλιο μέ τήν "φθαρμένη" γλῶσσα τους, τά καμώματά τους. Τά πρόσωπα αὐτά ἀποκαλύπτουν τούς κακοήθεις δολοπλόκους.

"Οπως καὶ σέ δύο ἄλλες κωμωδίες τοῦ Σαιξπηρ, "Δωδέκατη Νύχτα" καὶ ""Οπως Ἄγαπᾶτε", ἔτσι καὶ στήν κωμωδία αὐτή τό κύριο θέμα εἶναι ὁ ἔρωτας μέ σκοπό τόν γάμο. Θά μπορούσαμε νά τήν χαρακτηρίσουμε καὶ κωμωδία τῶν συνωμοσιῶν. Γιατί ἔχουμε μία κακοήθη συνωμοσία, πού δημιουργεῖ τό δραματικό στοιχεῖο τοῦ εργου, καὶ ἄλλες καλοπροσαύρετες "συνωμοσίες".

Στό ἀρχοντικό τοῦ διοικητοῦ τῆς Μεσσήνης Λεονάτου φιλοξενοῦνται ὁ δούκας τῆς Ἀραγονίας Δόν Πέτρος, ὁ νόθος ἀδελφός του Δόν Ιωάννης, τά ἀρχοντοπούλα Κλαύδιος καὶ Βενέδικτος καθώς καὶ οἱ ἀκόλουθοι τους. Ο Κλαύδιος ἀποκαλύπτει στόν Δόν Πέτρο τόν ἔρωτά του γιά τήν κόρη τοῦ οἰκοδεσπότη τους Ἡρώ. Ἐκεῖνος προθυμοποιεῖται νά βοηθήσει. Σέ χορό μασκοφόρων θά προσπαθήσει νά κερδίσει γιά λογαριασμό τοῦ Κλαύδιου τήν καρδιά τῆς νέας καὶ κατόπιν τήν ἔγκριση τοῦ πατέρα της γιά τόν γάμο τους. Τό σχέδιο ἐπιτυγχάνει, οἱ νέοι ἀρραβωνιάζονται, σέ λίγες ήμέρες θά γίνει ὁ γάμος.

Τύπαρχει διμως καὶ μία δύσκολη περίπτωση. Ο Βενέδικτος καὶ ἡ Βεατρίκη, ἀνεψιά καὶ προστατευόμενη τοῦ Λεονάτου, μένουν ἄτρωτοι στά βέλη τοῦ φτερωτοῦ γιοῦ τῆς Ἀφροδίτης. Ἀποφασισμένοι νά μείνουν ἄγαμοι οἱ δύο αὐτοί εύφυεῖς νέοι βρίσκονται σέ διαρκῆ, ἀνηλεῇ λεκτικό πόλεμο. Οἱ καλοστημένες "συνωμοσίες" πού ἐξυφαίνουν οἱ Δόν Πέτρος, Λεονάτος, Κλαύδιος καὶ Ἡρώ, προκαλοῦν τόν ἀμοιβαῖο, φλογερό ἔρωτά τους.

Η συνωμοσία τοῦ Δόν Ιωάννη καὶ τῶν ἀκόλουθων του πλανᾶ τόν Κλαύδιο καὶ τόν Δόν Πέτρο, σπιλώνεται ἡ τιμή τῆς Ἡρώς, ὁ γάμος ματαιώνεται. Όμως ἡ

ἀλήθεια ἀποκαλύπτεται, οἱ ἔνοχοι συλλαμβάνονται καὶ δύο ζευγάρια Κλαύδιος-
Ἡρώ, Βενέδικτος- Βεατρίκη παντρεύονται.

Ἐμπνευστής τῆς τελευταίας καλοπροαίρετης "συνωμοσίας" (γιά δῆθεν
θάνατο τῆς Ἡρώς) ὁ Ιερέας.

Στό ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ παρουσιάζεται τό ἔργο **ΤΑΞΙΔΙ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ** τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα
Εὐγένιου Ο' Νήλ (1888-1953).

Ο ἡθοποιός Τζαίμης Τάϊρον πέρασε τά παιδικά του χρόνια στή στέροηση καὶ
ἔχει γίνει τσιγκούνης. Ἐνῷ ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό του τήν πολυτέλεια τοῦ πιοτοῦ,
ἡ τσιγκουνιά του τόν κατευθύνει σέ πολύ σοβαρά θέματα ὅπως εἶναι ἡ ὑγεία τοῦ
γιοῦ του πού ἔχει προσβληθεῖ ἀπό φυματίωση. Συχνάζει σέ λέσχη ὅπου βρίσκει
διέξοδο ἡ συνήθεια τῆς περιαυτολογίας καὶ σέ μπάρ ὅπου ἰκανοποιεῖται καὶ
τροφοδοτεῖται τό πάθος του γιά τό πιοτό. Ἄντι νά ἐπενδύει στόν χαρακτῆρα καὶ
στό ἥθος, στήν ἐπιστημονική ἡ ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν του,
ἀγοράζει ἀγροτεμάχια. Ζοῦν σέ φτωχική ἀγροικία ἀπομονωμένοι ἀπό τόν κόσμο.

Ἡ γυναῖκα του Μαίρη ὑποφέρει ἀπό τήν ὀμίχλη πού συχνά καλύπτει τήν
περιοχή τους. Ἡταν κόρη μιᾶς "καθώς πρέπει οἰκογένειας" πού δέν ἔτρεφε
ἰδιαίτερη ἐκτίμηση γιά τούς ἡθοποιούς. Ἐρωτεύτηκε τόν Τζαίμης Τάϊρον, τόν
παντρεύτηκε καὶ τόν ἀκολουθοῦσε στίς τουρνέ πού ἔκανε ὁ θίασός του μένοντας
σέ φθηνά ξενοδοχεῖα. Ἐχει ἐπιστρέψει ἀπό σανατόριο ὅπου νοσηλεύτηκε γιά
φυματίωση. Ο πατέρας της πέθανε ἀπό τήν ἀσθένεια αὐτή. Μέ ἀφορμή τό
ἀφόρητο ροχαλητό τοῦ ὄντρα της πηγαίνει σέ κενό δωμάτιο ὅπου καταφεύγει
στή μορφίνη γιά τούς πόνους πού νιώθει στά χέρια της. Ὑποφέρει ἀπό μονοξιά.
Σέ πνευματικό τέλμα ἡ ζωή της. Παραπονιέται γιά τό σπίτι, ἀλλά δέν κάνει
τίποτε γιά νά τό μετατρέψει σέ μία ἐλκυστική οἰκογενειακή ἑστία.

Οι δύο γιοί εἶναι ἀγαπημένοι. Φυγόπονος ὁ μεγαλύτερος, ὁ Τζέϊμυ, δέν ᔉχει
καταφέρει νά ἐπιτύχει ώς ἡθοποιός. Βοηθάει τόν πατέρα του σέ χειρωνακτικές
ἐργασίες, ἀλλά νιώθει ντροπή γι' αὐτό. Ο νεότερος "Εντμοντ γράφει ποίηση καὶ
πεζά κείμενα. Ἐχει ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν σοσιαλιστική ἴδεολογία. Καί οἱ δύο νέοι
ἀντιπαθοῦν τό κοινωνικοοικονομικό κατεστημένο τοῦ κόσμου τους.

Μεταξύ ὅλων σημειώνονται ἀντιθέσεις, συγκρούσεις. Ο καθένας πληγώνει
κάποιον καὶ κατόπιν μετανοεῖ. Χαλάρωση ἔρχεται μέσω τῆς ὑπηρέτριας Κάθλιν.
Στό κωμικό στοιχεῖο συνεισφέρουν ἐπίσης ἡ τσιγγουνιά του Τζαίμης Τάϊρον καὶ ὁ
ἀλκοολισμός τῶν τριῶν ὄνδρων.

Τό άριστούργημα τοῦ Γερμανοῦ δραματουργοῦ καὶ λογοτέχνη Γιόχαν Βόλφγκανγκ φόν Γκαιτε (1749-1832) **ΦΑΟΥΣΤ** παίζεται στόν **ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ**.

Ό δαίμονας Μεφιστοφελῆς ἐπικρίνει τόν Κύριο γιά τή δυστυχία τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀποσπᾶ τήν ἔγκριση του νά προσπαθήσει νά κερδίσει τόν Φάουστ πού μέχρι τώρα εἶναι ἀφοσιωμένος σέ μελέτες. Νύχτα στό σπουδαστήριο του ὁ δόκτορας Φάουστ βυθίζει τό βλέμμα του στό παρελθόν του καὶ στό παρόν. Περισσότερα τά ἀρνητικά στοιχεῖα στόν ἰσολογισμό του. Γι' αὐτό τελευταῖα ἔχει παραδοθεῖ στή μαγεία ἐλπίζοντας νά προσεγγίσει "κάποια ἀπό τά μυστήρια τῆς οἰκουμένης". Συνομλεῖ μέ τό Πνεῦμα τῆς Γῆς καὶ τόν βοηθό του Βάγκνερ. Εἶναι παραμονή Πάσχα. Άκούεται ἀπό Χορό Αγγέλων ἀναστάσιμος ὅμνος.

Κάνοντας περίπατο μέ τόν Βάγκνερ, ὁ Φάουστ παρατηρεῖ ἔνα σκύλο πού τούς ἀκολουθεῖ καὶ μπαίνει μαζί του στό σπουδαστήριο του. Τόν βλέπει νά μεταμορφώνεται σέ πλανόδιο φοιτητή. Εἶναι ὁ Μεφιστοφελῆς, ἀρχίζουν μακρά συνομιλία. Ό Μεφιστοφελῆς γνωρίζει τό παρελθόν τοῦ Φάουστ, τήν κατάστασή του, τά αἰσθήματά του, τίς φιλοδοξίες του. Υπόσχεται στόν Φάουστ νά ἴδει "ὅ, τι δέν εἶδε ἀνθρωπος ποτέ". "Οτι θά τόν ύπηρετεῖ στόν κόσμο αὐτόν καὶ ὁ Φάουστ, πού τοῦ ζητᾶ νά νιώσει τήν ἀπόλυτη εύτυχία, νά ύπηρετεῖ τόν Μεφιστοφελῆ στόν ἄλλο κόσμο. Ή συμφωνία κλείνεται καὶ ὁ Φάουστ γίνεται νέος. Νομίζει ὅτι ὁ διάβολος εἶναι ύπηρέτης του καὶ ἵκανοποιεῖ τίς ἐπιθυμίες του καὶ τίς ἀπαιτήσεις του. Στήν πραγματικότητα ὅμως ὁ Φάουστ ύπηρετεῖ τά σχέδια τοῦ Μεφιστοφελῆ. "Όλο καὶ περισσότερο μπαίνει στήν ἐπικράτεια τοῦ ἔμπειρου καὶ πανούργου δαίμονα.

Ό Μεφιστοφελῆς ἐνεργεῖ μεθοδικά, προετοιμάζει τίς ἔξελίξεις. Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων του μεταμορφώνεται, χρησιμοποιεῖ ἀνθρώπους καὶ πνεύματα, δελεάζει, παραπλανᾷ, ύπόσχεται, ἀξιοποιεῖ κλίσεις, ροπές, φιλοδοξίες. Ἐκμεταλλεύεται ἀνάγκες, ἀδυναμίες, ἀπειρία. Ἐτσι ἀνάβει τήν ἔρωτική φλόγα ἀνάμεσα στόν Φάουστ καὶ τή νεαρή Μαργαρίτα. Ἐδῶ ὁ Μεφιστοφελῆς ἀποδεικνύεται ἐκπληκτικά ἀποτελεσματικός. Τό κακό πού προκαλεῖ εἶναι πολλαπλό.

Γιά νά δεχθεῖ τόν Φάουστ στό δωμάτιο της ἡ Μαργαρίτα καὶ νά ἀπολαύσει τόν ἔρωτά του πρέπει νά κοιμηθεῖ βαθιά ἡ μητέρα της. "Ομως τό ύπνωτικό πού τῆς δίνει ὁ Φάουστ τῆς χαρίζει τόν αἰώνιο ὅπνο. Ντροπιασμένος ὁ ἀδελφός τῆς Μαργαρίτας γιά τόν ἔρωτικό δεσμό της συγκρούεται μέ τόν Φάουστ καὶ τόν Μεφιστοφελῆ. Ό Φάουστ τόν σκοτώνει. Η Μαργαρίτα μένει ἔγκυος. Τό μωρό πού φέρνει στόν κόσμο τό πνίγει σέ χείμαρρο. Φυλακίζεται. Θά θανατωθεῖ.

Μέσα στό ξεφάντωμα τῆς Βαλπούργιας Νύχτας καὶ τά πρωτόγνωρα θεάματα πού ἀντικρίζει ὁ Φάουστ δέν μπορεῖ νά σιγάσει τήν συνείδησή του καὶ ζητᾶ ἀπό τόν Μεφιστοφελῆ νά σπεύσουν νά σώσουν τήν Μαργαρίτα. Η τελευταία σκηνή

έκτυλίσσεται στό κελί δύπου κρατεῖται ή Μαργαρίτα. Σέ δύσυνηρή κατάσταση ή δύστυχη νέα. Θυμάται τίς εύτυχισμένες ώρες πού έζησε μέ τόν Φάουστ, ἀλλά οι τύψεις γιά τόν θάνατο τῆς μητέρας της, τοῦ ἀδελφοῦ της καί τήν θανάτωση τοῦ παιδιοῦ της τήν φαρμακώνουν.

Ο Φάουστ, πού τήν παρακαλεῖ νά φύγει μαζί του, δέν εἶναι σέ καλύτερη κατάσταση. Εὔχεται νά μήν εἶχε γεννηθεῖ. Μέ τή βοήθεια τοῦ Μεφιστοφελῆ ἔχει ἔξασφαλίσει τήν ἀπελευθέρωσή της καί τήν φυγή τους, ἀλλά ή Μαργαρίτα πού φαίνεται νά ζεῖ σέ δύνειρο, δέν σαλεύει. Ὁπως καί τήν πρώτη φορά πού τόν ἀντίκρισε νιώθει φρίκη βλέποντας τόν Μεφιστοφελῆ, πού τούς παροτρύνει νά βιαστοῦν, ἀν θέλουν νά σωθοῦν.

Άλλα γιά τήν Μαργαρίτα σωτηρία δέν εἶναι ή φυγή ἀπό τήν φυλακή καί τόν θάνατο. Εἶναι ή ἔξοδος ἀπό τήν κόλαση πού βιώνει. Τύψωνει μάτια καί καρδιά στόν οὐρανό καί ζητᾶ ἀπό τόν Πατέρα τήν λύτρωση. Ο Μεφιστοφελῆς πληροφορεῖ ὅτι ή Μαργαρίτα ἐκρίθη καί μία φωνή ἀπό ψηλά βεβαιώνει: "Εσώθη".

Ἡ ποίηση τοῦ Γκαΐτε στό ἔργο αὐτό ἀγκαλιάζει τό φιλοσοφικό σπουδαστήριο ὅπως καί τήν πεζή καθημερινότητα. Καί αὐτή ή ποίηση μέ τίς μεταφορές, τίς εἰκόνες, τίς παρομοιώσεις καί τίς σοφές ρήσεις προσφέρει μιάν ἴδιαίτερη ἀπόλαυση πέρα ἀπό τήν συναρπαστική ἔξέλιξη τοῦ δράματος.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ

Στά βορειοδυτικά σύνορα τῆς Ὄθωμανικῆς Αύτοκρατορίας, στίς ἡγεμονίες πού διοικοῦσαν διορισμένοι ἀπό τήν Τύψη Πύλη Φαναριῶτες δόσποδάροι την περίοδο ἀπό τό 1711 μέχρι τήν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ή Τουρκική κυριαρχία ἥταν κάπως χαλαρή. Ἐκεῖ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ πολλοί Ἑλληνες. Οι Ἑλληνικές κοινότητες στίς περιοχές αὐτές ἀνθοῦσαν οἰκονομικά καί εἶχαν τήν δυνατότητα νά διατηροῦν σχολεῖα. Συνήθιζαν στά σχολεῖα οι μαθητές νά ἀπαγγέλλουν μέρη ἀπό τίς ἀρχαῖες Ἑλληνικές τραγωδίες πού διδάσκονταν. Ἡ πρακτική αὐτή εἶχε τούς ἔξης τρεῖς στόχους: α) Τήν ἀσκηση στή γλώσσα καί τήν ἔξασκηση στήν ἀπαγγελία πού ἀποτελοῦσε πατριωτική διδασκαλία. β) Τήν ὑπενθύμηση μέσω τῶν ἔργων αὐτῶν τοῦ πολιτισμοῦ τῶν προγόνων. γ) Τήν ἐπισήμανση τῆς θλιβερῆς καταστάσεως πού ἐπικρατοῦσε κάτω ἀπό τήν δουλεία.

Ἡ σύγκριση ἥταν ἀναπόφευκτη καί πυροδοτοῦσε τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία. Ἐρασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις δίδονταν στά ἀρχοντικά τῶν εὐπόρων καί στίς αὐλές τῶν ἀρχόντων.

Ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα στίς περιοχές αὐτές ή θεατρική ζωή πρόβαλε δειλά μέ μεταφράσεις χειρόγραφες ἥ τυπωμένες, ξένων θεατρικῶν ἔργων ὅπως τοῦ κορυφαίου Γάλλου κωμωδιογράφου Μολιέρου, τοῦ Βενετσιάνου

κωμωδιογράφου Κάρλο Γκολντόνι, τοῦ Πιέτρο Μεταστάζιο, τοῦ Βολταίρου, τοῦ Άλφιέρι, τοῦ Ρακίνα κ.ἄ. Μεταφραστές τῶν ἔργων ἦσαν οἱ Κ. Κοκκινάκης, Γ. Ν. Σούτσος, Ἰ.Παπαδόπουλος, Γ. Σερούϊος, Μ. Χρισταρῆς, Ἰάκωβος Ρίζος Ραγκαβῆς. Πρώτη, χρονολογικά, Ἐλληνίδα μεταφράστρια θεατρικῶν ἔργων ἡ Μητιώ Σακελλαρίου.

Ο Ρήγας Βελενστινλῆς (Φεραίος) μετέφρασε “Τά Ὀλύμπια” τοῦ Μεταστάζιο, πού τυπώθηκε στή Βιέννη τό 1797. Ο Ρήγας πλαισιώνει τήν παρουσίαση τοῦ δράματος μέ δάναφορές στό ἐνδοξό παρελθόν τῶν Ρωμιῶν, μέ παραπομπές στη Χάρτα του. Ἄν καὶ ζοῦσε καὶ δροῦσε ἀνάμεσα στίς μιλόπετρες τῆς Ὁθωμανικῆς τυραννίας καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ δεσποτισμοῦ, τόλμησε νά γράψει μέ ἀραιά στοιχεῖα τήν λέξη “ἐλευθερία” στό χορικό τῆς πρώτης πράξεως τοῦ ἔργου. Ο συναγωνιστής του Ἀντώνιος Κορωναῖος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι σκοπός τοῦ Ρήγα ἦταν «νά διαφωτίσει τούς Ἐλληνας περί τοῦ δποῖοι ἦσαν ἄλλοτε καὶ δποῖοι εἶναι τώρα».

Ἄλλες τραγωδίες τοῦ Μεταστάζιο πού, ἐξακριβωμένα, κυκλοφοροῦσαν μεταφρασμένες στήν Ἐλληνική ἦσαν: “Αρταξέρξης”, “Αδριανός ἐν Συρίᾳ”, “Δημήτριος”, “Η εύσπλαχνία τοῦ Τίτου”, “Σιρόης” καὶ “Κάτων ἐν Ἰτύκῃ”. Τό 1801 τυπώθηκε στή Βιέννη τό δρᾶμα “Λαόνικος καὶ Ξανθίππη” σέ μετάφραση Δ. Χριστοδούλου (ὄνομα συγγραφέα δέν ἀναφέρεται) καὶ τό 1804 τό ἔργο τοῦ Γουαρίνη “Πιστός Βοσκός” σέ μετάφραση Γ. Ν. Σούτσου.

Σέ δεύτερο στάδιο ἐμφανίζονται πρωτότυπα Ἐλληνικά ἔργα. Τό 1805 κυκλοφόρησε στή Βιέννη τό ἔργο “Δρᾶμα ἥρωϊκόν” τοῦ Ἀθανάσιου Χριστόπουλου. Ἐμπνευσμένη ἀπό τήν “Ιλιάδα”, ἡ τραγωδία αὐτή ἔμεινε τελικά γνωστή μέ τόν τίτλο “Ἀχιλλεύς”. «Ἡ καλλιτεχνική τῆς ἀξία εἶναι ἀνύπαρκτη, ἀλλά ἡ σημασία ξεχωριστή ἐπειδή πρόκειται γιά τό πρῶτο νέο Ἐλληνικό ἔργο. Καθαρά θεατρική τάση δεν ὀδήγησε τόν συγγραφέα νά γράψει· τόν παρακίνησε ὁ ἡγεμόνας Μουρούζης», σημειώνει ὁ ιστορικός τοῦ θεάτρου μας Γιάννης Σιδέρης.

Ἀκολουθοῦν ἡ κωμωδία “Τά Κορακιστικά” καὶ τά δράματα “Ασπασία” καὶ “Πολυξένη” τοῦ “Ιάκωβου Ρίζου Νερουλοῦ, τό ἀνώνυμο “Ο Λεωνίδας ἐν Θερμοπύλαις”, τά ἔργα τοῦ Ἰωάννου Ζαμπέλιου “Ο Τιμολέων”, “Κωνσταντίνος Παλαιολόγος” καὶ “Τεώργιος Καστριώτης”.

Ἐργα μέ σκηνές ἀπό τό ἀρχαῖο δρᾶμα παρουσιάσθηκαν τό 1803 στό Ἐλληνικό Γυμνάσιο τοῦ Ἰασίου μέ τόν Θεόδωρο Ἀλκαῖο. Τό 1805 παρουσιάσθηκε στήν αὐλή τοῦ ἡγεμόνα Ἀλέξανδρου Μουρούζη, στό Ἰασίο, τό ἔργο τοῦ Ἀθαν. Χριστόπουλου “Ἀχιλλεύς”. Τό 1810 ἔγινε στό Βουκουρέστι μιά θεατρική παράσταση ἀπό μαθητές τῆς Ἀκαδημίας. Καθοδηγούμενοι ἀπό τόν δάσκαλό τους Κ. Ἰατρόπουλο, παρουσίασαν τό ἔργο “Φωκίων” (ἀγνώστου συγγραφέα, μεταφραστοῦ), ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἐπιστολή τοῦ γραμματέα τοῦ ἡγεμόνα Κ. Ἀργυρόπουλου. Τό ἔργο “Μύρτιλος καὶ Χλόη” τοῦ Σάλομαν Γκέσνερ παίχθηκε στό Ἰασίο τό 1816. Τό 1818 παίχθηκε στό Βουκουρέστι τό ἔργο τοῦ Ἰ. Ζαμπέλιου “Τιμολέων” σέ σκηνοθεσία Κ. Ἰατρόπουλου.

Μέ πρωτοβουλία της Ραλλοῦς Καρατζᾶ, κόρης τοῦ ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας Ἰωάννου Καρατζᾶ, παρουσιάσθηκαν στό Βουκουρέστι τό 1817 σκηνές ἀπό τις τραγωδίες “Ιωάννης Βροῦτος” τοῦ Βολταίρου καί “Ορέστης” τοῦ Ἀλφιέρι καθώς καί δραματοποιημένα ἀποσπάσματα ἀπό τό εἰδύλιο τοῦ Λόγγου “Δάφνις καὶ Χλόη”. Ἡ τραγωδία τοῦ Εύριπίδη “Εκάβη” παίχθηκε στό Γυμνάσιο τοῦ Ἅγιου Σάββα στο Βουκουρέστι τό 1819. Στίς 21 Νοεμβρίου 1819 ὁ “Ορέστης” τοῦ Ἀλφιέρι, στίς 17 Μαρτίου 1820 ὁ “Ιωάννης Βροῦτος” τοῦ Βολταίρου καί τόν Μάϊο τοῦ 1820 ὁ “Φίλιππος Β” τοῦ Ἀλφιέρι.

Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἀπό τίς θεατρικές παραστάσεις κλειστοῦ κύκλου, σέ σχολεῖα καί σέ αὐλές ἡγεμόνων, περνᾶμε σέ δημόσιες. Στήν Ραλλοῦ Καρατζᾶ ὀφείλεται ἡ δημιουργία τοῦ θεάτρου τῆς “Ερυθρᾶς Κρήνης”. Οἱ παραστάσεις πλήθυναν. Ἐκμεταλλευόμενη τήν παρουσία Βιεννέζικου θιάσου στό Βουκουρέστι, ἡ Ραλλοῦ Καρατζᾶ ὀργάνωσε παραστάσεις προσφέροντας σύγχρονα Εύρωπαικά θεάματα. Συγχρόνως ἔδινε τήν εὐκαιρία στούς Ἑλληνες ἐρασιτέχνες ἥθιοποιούς να μαθητεύουν στήν ὑποκριτική τέχνη. Ἔνας ἀπό αὐτούς, ὁ Κωνσταντίνος Κυριακός Ἀριστίας (1800-1880), πού εἶχε διακριθεῖ, ἐστάλη στό Παρίσι, μέ ύποτροφία τοῦ ἡγεμόνα, γιά νά σπουδάσει τήν ὑποκριτική τέχνη. Ὁ πρῶτος αὐτός Ἑλληνας ἐπαγγελματίας ἥθιοποιός μαθήτευσε κοντά στόν Γάλλο ἥθιοποιό Φρανσουά-Ζοζέφ Ταλμά. Ἐπέστρεψε στή Ρουμανία καί προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στη θεατρική ζωή τῆς χώρας. Στό Βουκουρέστι ἔχουμε καί τίς πρῶτες Ἑλληνίδες ἥθιοποιούς: Μαριγώ Ἀλκαίου, Μαρία Παπᾶ-Ιωάννου καί Μαριώρα Μπογδανέσκου.

Ἡ δραστηριότητα τῆς Ραλλοῦς Καρατζᾶ στόν χώρο τοῦ θεάτρου διεκόπη μέ τήν ἀναχώρηση τοῦ ἡγεμόνα πατέρα τῆς ἀπό τό Βουκουρέστι. Ἡ προσπάθεια συνεχίστηκε ἐπί τοῦ διαδόχου του Ἀλέξανδρου Σούτσου. Μοχλός ὁ Ἰάκωβος Ρίζος Ραγκαβῆς. Στό ἐποπτικό συμβούλιο τοῦ θεάτρου συμμετεῖχαν, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὁ ἐκ τῶν ἴδρυτῶν τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας Νικόλαος Σκούφος, ὁ Γεωργάκης Ὄλυμπιος καί ὁ ἐπίσκοπος Βουζαίου Κωνστάντιος.

Ἡ θεατρική δραστηριότητα στίς περιοχές αὐτές εἶχε τήν ὑποστήριξη τῶν ἡγεμόνων, τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν λογίων καί ὅλων ἐκείνων πού δραματίζονταν τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Ὁ Ἰωάννης Καρατζᾶς, ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας (1812-1818), μετέφρασε κωμωδίες τοῦ Γκολντόνι καί ἔγραψε θεατρικά ἔργα. Ὁ Κοραῆς παρώτρυνε τόν Ἰωάννη Ζαμπέλιο: «Γρᾶψον, γρᾶψον, περιποιήθητι την Μούσαν διά τῆς νέας γλώσσης μας, καί θέρμανον τῶν ὁμογενῶν τά στήθη διά την Ἀνάστασιν τῆς πατρίδος».

Τό θέατρο στίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες ἦταν πατριωτικό καί προετοίμασε τόν μεγάλο ξεσηκωμό. Ὑπενθυμίζε τό ἔνδοξο παρελθόν, προέβαλλε τίς μεγάλες μορφές του καί παρακινοῦσε σέ ἀγῶνα γιά τήν ἀποτίναξη τῆς δουλείας. Ἀποτελοῦσε ἔναν ἄλλο θιύριο. Οἱ ἐρασιτέχνες ἥθιοποιοί, μεγάλοι καί μαθητές, οἱ μεταφραστές καί συγγραφεῖς θεατρικῶν ἔργων εἶχαν πάρει τήν σκυτάλη ἀπό τόν Ρήγα Φεραίο. Μετά τήν παράσταση τοῦ ἔργου “Φωκίων” πού δόθηκε στό

Βουκουρέστι το 1810 ἀπό μαθητές τῆς Ἀκαδημίας πρός τιμήν τοῦ ἀπεσταλμένου τοῦ Σουλτάνου, ὁ ἡγεμόνας μάλωσε τὸν μαθητὴ Φωτίδη, τὸν πρωταγωνιστή, γιά τὴν θερμότητα μέ τὴν διετύπωσε τούς ὑπαινιγμούς γιά ἀνεξαρτησία πού εἶχε τό ἔργο. Τόν ἐπαίνεσε γιά τὴν τέχνη του, ἀλλά καὶ «διά γλώσσης πατρικῆς καὶ ἡρέμου ἐπέβαλεν αὐτῷ συνοχήν τῶν πόθων δι' ἄλλον ἐπικαιρότερον χρόνον».

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κοινοῦ ἦταν μεγάλη. Ὁ ἐνθουσιασμός τῶν θεατῶν ἔφθανε στό παραλήρημα. Δέν μποροῦσαν νά κρύψουν τὰ αἰσθήματά τους. Οἱ ὑπεύθυνοι προβληματίζονταν μήπως αὐτό ἀποτελέσει πρόκληση γιά Τούρκους καὶ Ρουμάνους. Καί ἡ Αύστρια τοῦ Μέτερνιχ ἦταν δίπλα.

Ἡ αὐλαία τῆς θεατρικῆς ζωῆς στίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες ἔκλεισε τό 1820, γιατί τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1821 ἀνοιξε τό θέατρο τοῦ πολέμου μέ σκηνοθέτη τὸν Ἀλέξανδρο Ψηλάντη καὶ ἡθοποιούς τὰ παληκάρια τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Τά ἐπί σκηνῆς δρώμενα ἔγιναν ἀγῶνες καὶ θυσίες στό πεδίο τῆς μάχης. Στό Δραγατσάνι ἔπεσε καὶ ὁ ἡθοποιός τῆς Ὄδησσοῦ Σπυρίδων Δρακούλης. Ὁ Κυριάκος Ἀριστίας τραυματίσθηκε, διέφυγε στήν Ἰταλία καὶ κατόπιν ἔφθασε στήν Ἑλλάδα. Ὁ ἡθοποιός Θεόδωρος Ἀλκαῖος πῆρε τὴν φλόγα τοῦ Δραγατσανίου καὶ τὴν κράτησε δίπλα στόν δαυλό τοῦ Παπαφλέσσα καὶ τοῦ Κανάρη πολεμῶντας στά νησιά καὶ στην ἡπειρωτική Ἑλλάδα.

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

“Οπως εἴπαμε στό μάθημα τῆς 17-3-22, πρίν μποῦμε σέ δύο σημαντικές περιοχές ὅπου ἐκδηλώνονται ἀνθρώπινα πάθη, Οἱ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ καὶ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ, θά ἴδοῦμε διάφορες παθολογικές καταστάσεις προσώπων θεατρικῶν ἔργων.

Εἴπαμε ὅτι τά πάθη εἶναι ἀσθένειες, ἐκφάνσεις τῆς ἐγωπάθειάς μας, τῆς ἀπουσίας τῆς ἀγάπης.

Ἄλλα ἡ ἔννοια πάθος ἔχει δύο ὅψεις. Εἶναι ἡ αἰτία πού προκαλεῖ κακό. Εἶναι καὶ τό κακό πού προκαλεῖται, τό πάθημα. Παθήματα προσώπων θεατρικῶν ἔργων θά ἔξετάσουμε σήμερα.

Πάθη - παθήματα ὑφιστάμεθα οἱ ἀνθρωπoi ὡς συνέπειες τῆς γενικῆς πνευματικῆς ὑποβαθμισεώς μας. Πλήττουν τό σῶμα ἡ καὶ τὴν πνευματική μας διάσταση πού, ὅπως ἔχουμε πεῖ διακρίνουμε σέ νοητική, συναισθηματική καὶ βουλητική σφαῖρα, λειτουργία.

ΠΛΗΞΗ

Είναι μία φυχολογική κατάσταση πού χαρακτηρίζει τήν ζωή προσώπων τῶν θεατρικῶν ἔργων τοῦ σπουδαίου Ρώσου συγγραφέα Ἀντον Τσέχωφ (1860-1904). Ἄνια, βαριεστημάρα. Καμία δραστηριότητα, παντελής ἀπουσία ἐνδιαφερόντων. Ζωή ἐπίπεδη σάν τήν στέπα. Στά ἔργα Ὁ ΓΛΑΡΟΣ, Ὁ ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ, Οἱ ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ, ΠΛΑΤΟΝΩΦ, ΙΒΑΝΟΦ. Ὁ Τσέχωφ ἔχει γράψει καί μονόπρακτα μέ διάφορα θέματα. Στό ἔργο ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ ἔχουμε μία λαμπρή ἐξαίρεση, τόν γιατρό Ἀστρωφ μέ πολύ ἐνδιαφέρουσα δραστηριότητα οἰκολογικοῦ περιεχομένου.

Στό μάθημα τῆς 7-1-22 βρίσκετε τήν μελέτη μου ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ τοῦ Μάξιμ Γκόρκι (1868-1936).

Καί στό ἔργο αὐτό ἔνα ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ζωῆς τῶν προσώπων είναι ἡ πλήξη. Ἡ ζωή τῶν περισσότερων προσώπων είναι ἐπίπεδη, δέν ἔχει ἐξάρσεις, γιατί δέν ἔχουν ἐνδιαφέροντα. Δέν είναι μόνον οἱ γονεῖς, ὁ Βασίλη Μπεσσέμενωφ, 58 χρόνων εὕπορος μικροαστός καί ἡ γυναικα του Ἀκουλίνα 52 χρονῶν, πού σέρνουν τά βήματά τους στήν ἐπίπεδη στέπα. Είναι καί τά δύο παιδιά τους ἡ είκοσιοκτάχρονη κόρη τούς Τατιάνα καί ὁ είκοσιεξάχρονος γιός τους Πιότρ. Ἄλλα καί ἄλλα πρόσωπα, ὅπως ὁ Περτσίχιν καί ὁ Τετέρεφ.

Ὁ Πιότρ σπούδαζε νομικά, ἀναμίχθηκε σέ φοιτητική ἐπανάσταση καί ἀποβλήθηκε ἀπό τό πανεπιστήμιο. Ἔξη μῆνες τώρα ζεῖ μέ τήν οἰκογένειά του. Δέν ἀναπτύσσει καμία δραστηριότητα. Τό ὄνειρο πού διηγεῖται ἐκφράζει τήν φυχολογική του κατάσταση, τήν ἔλλειψη σαφοῦς προσανατολισμοῦ ζωῆς καί θλιβερές διαπιστώσεις γιά τόν κόσμο ὅπου ζεῖ.

Τό πρόσωπο πού περισσότερο ἀπ' ὅλα βουλιάζει στήν πλήξη είναι ἡ Τατιάνα. Λέει ὅτι θέλει νά ζήσει, ἐρωτᾶ ἐναγωνίως: "Πῶς μπορῶ νά ζήσω;" Ἄλλα τί είναι ζωή, πέρα ἀπό τήν παθητική μεταφορά μας στό ὅχημα τοῦ χρόνου; Συζητῶντας μέ τόν Τετέρεφ ὄμολογεί ὅτι δέν ἔχει νόημα ζωῆς, νιώθει φρικτή πλήξη, μέσα της ἔχει κενό. Ὁ μηχανοδηγός Νήλ, πού ἡ Τατιάνα καί οἱ δικοί της ἥλπιζαν νά τήν ζητήσει σέ γάμο, τῆς λέει: "Κλωθογυρνάτε γύρω ἀπό τήν ζωή καί ὅλο στενάζετε, γκρινιάζετε καί κανένας δέν ξέρει γιά ποιό λόγο". Καί ἄλλοτε: "Ἀν βαριέσαι νά ζεῖς, βρές μίαν ἀπασχόληση! Αὐτός πού ἐργάζεται δέν βαριέται ποτέ. Στεναχωριέσαι σπίτι, τράβα στό χωριό. Ζῆσε ἐκεῖ καί σπούδασε τά παιδιά..."

Άλλιως τράβα στή Μόσχα και σπούδασε έσυ ν' ίδια." Η συνομήλική της δασκάλα Τσβετάϊεβα λέει γιά τήν φίλη της: "Ποτέ της δέν έχει διάθεση γιά τίποτα". Και ό Τετέρεφ ἀπευθυνόμενος στόν Πιότρ και τήν Τατιάνα τους ἐπισημαίνει: "... ἐσεῖς οι δύο, πού βρίσκεστε νά ποῦμε στό κατώφλι τής ζωῆς... εἶσθε μισοπεθαμένοι!".

Πέρα ἀπό τίς συστάσεις γιά ἔξοδο ἀπό τήν πλήξη ή Τατιάνα ἔχει και ζωντανά παραδείγματα ἀπό τά δποια θά μποροῦσε νά ἐμπνευσθεί. Είναι δασκάλα, ἀλλά δέν βλέπει τήν ἐργασία της ὅπως ή φίλη της Τσβετάϊεβα. Η ἀγωνιστικότητα τοῦ Νήλ, οι ἐρασιτεχνικές θεατρικές δραστηριότητες τοῦ φοιτητοῦ Σίσκιν και τής Τσβετάϊεβα, ή στάση τής Πόλια ἀπέναντι στή ζωή, ή "Ελενα και οι δραστηριότητές της στή φυλακή πού διεύθυνε ὁ σύζυγός της δέν ἀφυπνίζουν τή δημιουργικότητά της.

Τή Τατιάνα κάνει μία ἀπόπειρα αὐτοκτονίας. Τί σημαίνει αὐτό;

Ο Τετέρεφ διατυπώνει ἔνα ἐρώτημα πρός τόν Μπεσσεμένωφ: "Γιατί ἔζησες; Τί καλό ἔχεις κάνει;"

Τή μετριότητα μου τό χαρακτηρίζει ύπαρξιακό.

Και η δική μου προέκταση: Πῶς καταξιώνεται η ζωή μας; Εἴμαστε δημιουργήματα τής Ἀγάπης. Η ἀγάπη καταξιώνει τήν ζωή μας. Και η αἰώνια ζωή είναι ζωή ἐν τῇ Ἀγάπῃ.

Τοῦ Ρώσου συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι και τό ἔργο **ΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ**.

Οι χαρακτῆρες τοῦ ἔργου μιλοῦν γιά πολλά και διάφορα θέματα, ἀλλά ὁ Γκόρκι ἐπικεντρώνει τόν προβολέα του σ' ἔνα φαινόμενο: η ἵντελλιγκέντσια πού ἀναδύθηκε ἀπό κατώτερα λαϊκά στρώματα δέν βοήθησε τόν λαό ν' ἀνέβει, νά προαχθεί, ἀλλά οὕτε κατόρθωσε νά ἐνταχθεί στήν ἀστική τάξη. Ο Μπασώφ μηχανικός, ὁ Ντουντακώφ γιατρός, ὁ Σαλιμώφ συγγραφέας, η Μαρία Λβόβνα γιατρός και ὁ Ζαμισλώφ γραμματέας τοῦ Μπασώφ. "Εἴμαστε δλοι μας παιδιά μικροαστῶν, ταπεινῶν ἀνθρώπων. Πεινάσαμε, κι ὅταν ἥμασταν νέοι ἀνήκαμε στήν Ἀντίσταση. "Οταν ὅμως ἐνηλικιωθήκαμε, είναι πολύ φυσικό νά δίνουμε σημασία στό νά τρῶμε καλύτερα, στό νά χορταίνουμε, νά πίνουμε και νά χουμε τήν ήσυχία μας!" λέει ὁ Σουσλώφ.

Τό έργο διαδραματίζεται στό έξοχικό σπίτι του Μπασώφ, στό όποιο δλοι, έκτος από τήν γυναικα του Βαρβάρα, τήν γριά παραμάνα του Σάσα και τούς φύλακες, είναι προσκεκλημένοι παραθεριστές. Άλλα δ τίτλος τού έργου έχει άλληγορική έννοια. Τά πρόσωπα είναι παραθεριστές τής ζωῆς, παραθεριστές στήν κοινωνία, γιατί δέν προσφέρουν τίποτε. Τό διαπιστώνουμε άπό τήν ζωή τους και τά λόγια τους. Αύτο έπισημαίνουν και οι ίδιοι άλλοτε μέ δόμολογίες (Βαρβάρα: τίποτε δέν δημιουργοῦμε, δλα τά κακολογοῦμε παίζοντας, έπιπλαια, χωρίς άγάπη, άπό ματαιοδοξία, σάν παλιάτσοι σέ πανηγύρι!), άλλοτε μέ κρίσεις πού διατυπώνουν. Και οι φύλακες άπό τήν πρώτη σκηνή δίνουν τό στίγμα τῶν παραθεριστῶν πολύ ωμά.

Έπιπεδη ή ζωή τους, χωρίς πνευματικά ένδιαφέροντα, χωρίς εύαισθησία στίς άνάγκες τού κοινωνικού περίγυρου. Σκοτώνουν τόν χρόνο μέ συζητήσεις άνοιύσιες, χαρτοπαίγνιο, πιοτό, φευτοδιασκεδάσεις και ρηχά έρωτικά αίσθήματα. "Όλοι έμεις, ποιοί είμαστε; Παιδιά άπό πλύστρες, άπό μαγείρισσες, άπό έργατες. Και τί κάνουμε; Σκάμε άπό άνια και άηδία. Είναι άφροητο! Ποτέ πρίν ή χώρα μας δέν είχε τόσους μορφωμένους πού νά προέρχονται άπό τίς λαϊκές μάζες", λέει ή Μαρία Λβόβνα.

Είναι οι χωρίς πίστη μορφωμένοι πού δ Ντοστογέφσκι φοβόταν γιά τήν κακή τους έπιδραση στή ρωσική κοινωνία;

Δέν έχουν άραγε εύθυνη γιά τήν έκρηξη τού 1917 και τά έπακλουθά της;

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

31 Μαρτίου 2022