

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Συνεχίζονται οι παραστάσεις των όκολου θεατρικών έργων για τά δρομού σας ένημερώσαμε στά άντιστοιχα ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΑΚΡΟΠΟΛ	“Ό κουρέας τής Σεβίλης”	ΜΑΘΗΜΑ	8-11-21
ΑΛΙΚΗ	“Όκτω γυναικες κατηγοροῦνται”	- -	25-11-21
ΑΛΜΑ	“Δέν ἀκούω, δέν βλέπω, δέν μιλάω”	- -	25-11-21
ΒΙΚΤΩΡΙΑ	“Ό φονιάς”	- -	27-02-22
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	“Προδοσία”	- -	25-11-21
ΓΚΛΟΡΙΑ	“Ό τυχαῖος θάνατος ἐνός ἀναρχικοῦ”	- -	25-11-21
ΔΙΑΧΡΟΝΟ	“Τό ἐπάγγελμα τῆς κυρίας Γουόρεν”	- -	31-03-22
ΕΘΝΙΚΟ-REX	“Τρωίλος καὶ Χρυσίδα”	- -	12-12-21
ΕΚΑΤΗ	“Ο χορός τοῦ θανάτου”	- -	31-03-22
ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	“Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στή νύχτα”	- -	31-03-22
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ	“Πολύ κακό γιά τό τίποτα”	- -	31-03-22
ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ	“Φάουστ”	- -	31-03-22
RADAR	“Τρομεροί γονεῖς”	- -	12-12-21
ΣΗΜΕΙΟ	“Ντόν Ζουάν”	- -	12-12-21
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ	“Τό κιβώτιο”	- -	06-02-22
ΣΥΓΧΡΟΝΟ	“Η βασίλισσα τῆς ὁμορφιᾶς”	- -	24-01-22
ΠΟΡΤΑ	“Η μεταμόρφωση”	- -	08-03-22
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	“Ο μικρός πρίγκηπας”	- -	24-01-22

Κοντά στήν 25η Μαρτίου τό ΜΑΘΗΜΑ μας αύτο έκθέτουμε περίληψη τού έργου τοῦ Τάκη Χρυσούλη **ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΗΣ-ΦΕΡΑΙΟΣ**

“ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΑΗΣ-ΦΕΡΑΙΟΣ”

”Έργο του Τάκη Χρυσούλη

Πολλοί ήσαν έκεινοι που άγωνίστηκαν στή μεγάλη νύχτα της Τουρκοκρατίας για νά φέρουν στό Γένος τό ξημέρωμα τοῦ 1821. Άφανεῖς καί διάσημοι, άγράμματοι καί λόγιοι, κληρικοί καί λαϊκοί, μέσα καί έξω από τόν χώρο της σημερινῆς Ελλάδος. Ένας από τούς διακεχριμένους σποριάδες της έλευθερίας ήταν ο Ρήγας Φεραίος (1757-1798). Άναγκαστηκε νά έγκαταλείψει τήν γενέτειρά του, τό Βελεστίνο της Θεσσαλίας, καί νά ζήσει στήν ξενιτειά, Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βιέννη, Τεργέστη, δπου σπούδασε, έργασθηκε καί άνέπτυξε τήν έθνική δράση του.

”Όπως στήν τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ή στυγνή τυραννία τοῦ βάρβαρου κατακτητῆ δέν μπορεῖ νά σβήσει τό κερί τοῦ κρυφοῦ σχολείου, νά υποτάξει άρματωλούς καί κλέφτες, νά περιορίσει τούς ριψοκίνδυνους ναυτικούς, έτσι καί στόν δεσποτισμό της Αύστροουγγαρίας τοῦ Φραγκίσκου οι φυγάδες Ελληνες. Δροῦν μέ μύριες προφυλάξεις γιατί ή άστυνομία άγρυπνει. Αγωνίζονται νά έπιβιωσουν καί μερικοί έπιτυγχάνουν νά διακριθοῦν σέ διάφορους τομεῖς.

Στίς πρωτες σκηνές τοῦ έργου βλέπουμε τίς συνθήκες της ζωῆς τῶν Ελλήνων πού εἶναι έγκατεστημένοι στή Βιέννη. Τό άπολυταρχικό καθεστώς τοῦ Φραγκίσκου τούς παρακολουθεῖ. Γιατί δέν έχουν ξεχάσει τήν πατρίδα τους. Τήν νοσταλγούν, δραματίζονται τήν έλευθερία καί τήν πρόοδό της. Άλλα ἀν τό άπολυταρχικό καθεστώς καί ή συγγένειά του μέ τήν Όθωμανική τυραννία καθιστοῦν τήν σύνεση καί τήν λήψη προφυλάξεων ἀναγκαῖες, τό ήθικό τους εἶναι ἀκμαῖο καί τό χιοῦμαρ διαποτίζει τόν λόγο τους.

Διαπιστώνουμε δτι ή δραστηριότητα τοῦ Ρήγα έχει καρποφορήσει. Οι Ελληνες έχουν άφυπνιστεῖ. Οι ὄριμοι στήν ήλικία καί έμπειροι προσπαθρύν νά χαλιναγωγούν τόν ένθουσιασμό τῶν νέων πού ξεχειλίζει έπικινδυνα. Όλοι ἀνυπομονοῦν νά έπιστρέψουν στήν Ελλάδα, νά έργαστοῦν για τόν γενικό ξεσηκωμό, νά συμμετάσχουν στόν ἀγῶνα.

Τά βιβλία τοῦ Ρήγα ἀνάγνωσμά τους. Ο Θούριός του δονεῖ τίς καρδιές τους καί κινεῖ τά χείλη τους. Οι στίχοι τοῦ Θούριου ἀποτελοῦν τό στημόνι δπου ύφαίνεται δλο τό έργο. ”Οραμα τοῦ Ρήγα ή μόρφωση, ή πνευματική καλλιέργεια πού ἀναβαθμίζει τόν ἀνθρωπο σέ έλευθερο πρόσωπο. Τό δραμά του γιά έλευθερία δέν περιορίζεται στούς συμπατριώτες του Ελληνες. Άγκαλιάζει δλους τούς Βαλκάνιους λαούς καί δλους τούς ἀνθρώπους, γιατί έχει διαπιστώσει δτι ή τυραννία δέν φέρει μόνον τό έμβλημα της Ήμισελήνου.

Οι συνεργάτες του στή Βιέννη τόν ἀγαποῦν, τόν ἐκτιμοῦν, τόν θεωροῦν ἀρχηγό τους. Τόν περιμένουν νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν Βενετία. Ἐκεῖ τύπωσε προκηρύξεις, βιβλίο καί τήν Χάρτα του. Ὅταν ἔρχεται μυστικά, τούς ἐμψυχώνει καί τούς πληροφορεῖ ὅτι συνάντησε τόν πρέσβη Μπερναντότ πού τοῦ ὑποσχέθηκε τήν βοήθεια τῆς Γαλλίας. Ἀλλά ὁ Ρήγας πιστεύει ὅτι οἱ ὑπόδουλοι λαοί πρέπει νά ξεσηκωθοῦν μόνοι τους καί νά μήν περιμένουν νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό ἄλλες χῶρες.

Φιλοξενεῖται στό ἀρχοντικό τοῦ εὕπορου ἐμπόρου Εύστρατιου Ἀργέντη, πού ἔχει διαθέσει σχεδόν ὅλη τήν περιουσία του γιά τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα. Ἡ κόρη του Μαργαρίτα φιλοδοξεῖ νά μάθει «γράμματα στά λεύτερα Ἑλληνόπουλα». Καί ὁ παραγιός τους Παναγῆς διακηρύττει: «Τή ζωή μου γιά τόν ἀγῶνα τήν ἔταξα».

Ἐφθασε ἡ ὥρα γιά κάθιδο στήν Ἑλλάδα. Δυστυχώς, ὅμως, μετά ἀπό προδοσία, ὁ Ρήγας καί μερικοί συνεργάτες του συλλαμβάνονται στήν Τεργέστη ἀπό ὅπου θά ἔπαιρναν πλοϊο γιά τήν Ἑλλάδα. Μεταφέρονται καί φυλακίζονται στή Βιέννη. Παρακολουθοῦμε τήν ἀνάκριση τοῦ Ρήγα καί τοῦ Ἀργέντη ἀπό τόν ἀστυνομικό διοικητή. Παραμένουν θαρραλέοι καί ὀδάμαστοι, προσηλωμένοι στό σκοπό τους. Ο Ἀργέντης ἀρνεῖται νά σώσει τή δική του ζωή μέ δωροδοκία τοῦ διοικητῆ.

Μετά τούς βρίσκουμε σέ φυλακή τοῦ Βελιγραδίου. Ὁ Ρήγας, ὁ Ἀργέντης καί ὁ Παναγῆς ἐπικοινωνοῦν μέ τούς ἄλλους συντρόφους τους, φυλακισμένους σέ ἄλλα κελιά, μέ στίχους τοῦ Θούριου. Μιά συζήτηση ὀνάμεσα στόν Ρήγα καί τόν Πασᾶ ἀποκαλύπτει τό ἀπαίσιο πρόσωπο τῆς τυραννικῆς ἔξουσίας, τήν εὐγένεια, τήν παρρησία, τήν ὁμορφιά τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας πού ἀψηφά τίς χειροπέδες, τά βασανιστήρια, τόν θάνατο.

Ἄν τούς μεταφέρουν στήν Κωνσταντινούπολη, ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἐλευθερωθοῦν κατά τήν μεταγωγή τους ἀπό ὄνδρες τοῦ Πασᾶ τοῦ Βιδινίου Πασβάνογλου. Συνεννοοῦνται καί συμφωνοῦν πώς θά ἐνεργήσουν σέ τέτοιο ἐνδεχόμενο. Οι Τούρκοι ὅμως τούς ἔξοντώνουν στό Βελιγράδι, γιατί φοβοῦνται μήπως ὁ Ρήγας καί οἱ συνεργάτες του δραπετεύσουν.

Τελευταία σκηνή τοῦ ἔργου στό Ναύπλιο. Ο συνεργάτης τοῦ Ρήγα Περραιβός, πού εἶχε διαφύγει τήν σύλληψη, ἔχει συναντήσει μετά εἴκοσι πέντε χρόνια τήν κόρη τοῦ Ἀργέντη Μαργαρίτα, πού ἔχει σωθεὶ ἀπό τήν σφαγή τῆς Χίου. Ἡ Ἐπανάσταση ἔχει φουντώσει. Ο σπόρος τῆς λευτεριᾶς πού ἔσπειρε ὁ Ρήγας καί οἱ συνεργάτες του καί πότισαν μέ τό αἷμα τους αὐτοί καί ἄλλοι ἀγωνιστές, ἔχει βλαστήσει καί τό δέντρο μεγαλώνει ἔκτείνοντας δόλο καί περισσότερο τούς θαλερούς κλώνους του.

Τό εργο τελειώνει μέ δύο στίχους ἀπό τόν Θούριο, πίστη τοῦ Ρήγα καὶ ὑπόμνηση σ' ἐμᾶς γιά τήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας: «Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».

Η 27η Μαρτίου ἔορτάζεται ως Παγκόσμια Ἡμέρα Θεάτρου.

Ο ἔορτασμός τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Θεάτρου καθιερώθηκε τό 1962 ἀπό τό ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΙΘ) μέ τήν ἐναρξη τῆς σεζόν τοῦ «Θεάτρου τῶν Ἐθνῶν» στό Παρίσι καί μέ τό πρῶτο μήνυμα νά γράφεται ἀπό τόν Ζάν Κοκτώ. Ἐκτοτε, ἔορτάζεται στίς 27 Μαρτίου ἀπό τήν παγκόσμια θεατρική κοινότητα, ἐκπροσωπῶντας μία εὐκαιρία ὑπενθύμισης τῆς ἐτερότητας αὐτῆς τῆς καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης καί προώθησης τοῦ ἀντίκτυπου πού τό θέατρο ἔχει στίς σύγχρονες κοινωνίες.

Τό ΔΙΘ τιμᾶ κάθε χρόνο αὐτή τήν παγκόσμια γιορτή, καλῶντας μία διεθνῶς ἀναγνωρισμένη προσωπικότητα τοῦ θεάτρου γιά νά γράψει τό μήνυμα. Τό μήνυμα μεταφράζεται σέ περισσότερες ἀπό 20 γλώσσες, δημοσιοποιεῖται μέσα ἀπό τό δίκτυο τοῦ Διεθνοῦ Ινστιτούτου Θεάτρου καί τά Ἐθνικά του Κέντρα (περισσότερα ἀπό 90 Ἐθνικά Κέντρα καί πολλά Συνεργαζόμενα Μέλη) ἀλλά καί θεατρικούς ὄργανοις σέ ὅλο τόν κόσμο, διαβάζεται σέ ὅλα τά θέατρα καί μεταδίδεται ἀπό τά Μ.Μ.Ε σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀπό τό 1962 ἔως σήμερα, 60 σημαντικές προσωπικότητες τοῦ θεάτρου συνεισφεραν μέ τίς σκέψεις τους γιά τό θέατρο, τόν πολιτισμό καί τήν εἰρήνη μέσω τῶν μηνυμάτων τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Θεάτρου.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2022

«Ἄγαπητές φίλες/ Ἄγαπητοί φίλοι,

Καθώς δύο κόσμοις κρέμεται ὥρα τήν ὥρα, λεπτό τό λεπτό, σταγόνα τή σταγόνα ἀπό τήν καθημερινή μετάδοση εἰδήσεων, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά προσκαλέσω ὅλους ἐμᾶς, ως δημιουργούς, νά εἰσέλθουμε στό δικό μας πεδίο, τή δική μας σφαιρά καί προοπτική τοῦ ἐπικοῦ χρόνου, τῆς ἐπικῆς ἀλλαγῆς, τῆς ἐπικῆς εὐαισθητοποίησης, τοῦ ἐπικοῦ ἀναστοχασμοῦ καί τοῦ ἐπικοῦ ὁράματος: Ζοῦμε σέ μία ἐπική περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας καί οἱ βαθιές καί ἐπακόλουθες ἀλλαγές πού βιώνουμε στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ τόν ἐαυτό τους, μεταξύ τους καί μέ τούς μή ἀνθρώπινους κόσμους εἶναι σχεδόν πέρα ἀπό τίς δυνατότητές μας νά τίς ἀντιληφθοῦμε, νά τίς ἀρθρώσουμε, νά μιλήσουμε γι' αὐτές καί νά τίς ἔκφράσουμε.

Δέ ζοῦμε στόν 24ωρο κύκλο τῶν εἰδήσεων, ζοῦμε στίς παρυφές τοῦ χρόνου. Οι ἐφημερίδες καὶ τά μέσα ἐνημέρωσης εἶναι παντελῶς ὀνεξόπλιστα καὶ ἀνίκανα νά ἀντιμετωπίσουν αὐτό πού βιώνουμε.

Ποῦ εἶναι ἡ γλώσσα, ποιές εἶναι οἱ κινήσεις καὶ ποιές οἱ εἰκόνες πού θά μᾶς ἐπέτρεπαν νά κατανοήσουμε τίς βαθιές μετατοπίσεις καὶ ρήξεις πού βιώνουμε; Καὶ πῶς μποροῦμε νά μεταδώσουμε τό περιεχόμενό τῆς ζωῆς μας, ἀμέσως τώρα-όχι ὡς εἴδηση ἀλλά ὡς βίωμα;

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΩΜΑΤΟΣ.

Σ' ἔναν κόσμο πού κατακλύζεται ἀπό ἀχανεῖς ἐκστρατεῖες τύπου, προσομοιωμένες ἐμπειρίες, φρικτά προγνωστικά, πῶς μποροῦμε νά ὑπερβοῦμε τήν ἀτελείωτη ἐπανάληψη τῶν ἀριθμῶν γιά νά βιώσουμε τήν ἵερότητα καὶ τό ἀπειρο μιᾶς ζωῆς, ἐνός ἐνιαίου οἰκοσυστήματος, μιᾶς φιλίας ἢ τῆς ποιότητας τοῦ φωτός σ' ἔνα παράξενο ούρανό; Τά δύο χρόνια τῆς πανδημίας τῆς νόσου COVID-19 ἔχουν ἔξασθενήσει τίς αἰσθήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἔχουν περιορίσει τίς ζωές τους, ἔχουν σπάσει τούς δεσμούς καὶ μᾶς ἔχουν φέρει σέ ἔνα παράξενο σημεῖο μηδέν τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς πάνω στόν πλανήτη.

Ποιοί σπόροι πρέπει νά φυτευτούν καὶ νά μεταφυτευτούν αὐτά τά χρόνια καὶ ποιά εἶναι τά ὑπερτροφικά χωροκατακτητικά εἴδη πού πρέπει νά ἐκριζωθούν πλήρως καὶ τελεσίδικα; Τόσοι πολλοί ἀνθρώποι βρίσκονται στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Τόση πολλή βία ξεσπᾶ παράλογα ἢ ἀπρόσμενα. Τόσα πολλά κατεστημένα ἀποκαλύπτονται ὡς δοιμές διαρκοῦς βαναυσότητας. Ποῦ εἶναι οἱ ἐθιμοτυπικές τελετές τῆς μνήμης μας; Τί πρέπει νά μνημονεύσουμε; Ποιά εἶναι τά τελετουργικά πού θά μᾶς δώσουν ἐπιτέλους τή δυνατότητα νά δραματιστοῦμε ἐκ νέου καὶ νά δοκιμάσουμε νά κάνουμε βήματα πού δέν ἔχουμε κάνει ποτέ πρίν;

Τό θέατρο τοῦ ἐπικοῦ δράματος, τοῦ ἐπικοῦ σκοποῦ, τῆς ἀνάκαμψης, τῆς ἀποκατάστασης καὶ τῆς φροντίδας χρειάζεται νέες τελετουργίες. Δέν ἔχουμε ἀνάγκη νά ψυχαγωγηθοῦμε. "Έχουμε ἀνάγκη νά συνευρεθούμε. "Έχουμε ἀνάγκη νά μοιραστοῦμε τόν χῶρο καὶ νά καλλιεργήσουμε ἔναν κοινό χῶρο.

ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΒΑΘΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Τό θέατρο εἶναι ἡ δημιουργία ἐπί τῆς γῆς ἐνός χώρου ἰσότητας μεταξύ ἀνθρώπων, θεῶν, φυτῶν, ζώων, βροχοσταλίδων, δακρύων καὶ ἀναγέννησης. Ό χῶρος τῆς ἰσότητας καὶ τῆς βαθιᾶς ἀκρόασης φωτίζεται ἀπό κρυμμένη δύμορφιά, διατηρεῖται ζωντανός σέ μία βαθιά ἀλληλεπίδραση μεταξύ κινδύνου, γαλήνης, σοφίας, δράσης καὶ ὑπομονῆς.

Στήν «Ἄβαταμσάκα Σούτρα» ἢ «Ἀνθοστόλιστη Γραφή», ό Βούδας παραθέτει δέκα εἴδη μεγάλης ὑπομονῆς στήν ἀνθρώπινη ζωή. "Ενα ἀπό τά ἰσχυρότερα

όνομάζεται «Τύπομονή κατά τήν Άντιληψη τῶν Πάντων ὡς Άντικατοπτρισμῶν». Τό θέατρο πάντοτε παρουσίαζε τήν ζωήν αὐτοῦ τοῦ κόσμου σάνην ἔναν ἀντικατοπτρισμό πού μᾶς βοηθᾶ νά δοῦμε μέσα ἀπό τήν ἀνθρώπινη φευδαίσθηση, αὐταπάτη, τύφλωση καί ἄρνηση μέ ἀπελευθερωτική διαύγεια καί δύναμη.

Εἴμαστε τόσο σίγουροι γι' αὐτό πού βλέπουμε καί γιά τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο τό βλέπουμε, πού εἴμαστε ἀνίκανοι νά δοῦμε καί νά αἰσθανθοῦμε ἐναλλακτικές πραγματικότητες, νέες δυνατότητες, διαφορετικές προσεγγίσεις, ἀόρατες σχέσεις καί διαχρονικούς δεσμούς.

”Εφτασε ἡ ὥρα γιά τή βαθιά ἀνανέωση τοῦ μυαλοῦ, τῶν αἰσθήσεων, τῆς φαντασίας, τῆς ἱστορίας καί τοῦ μέλλοντός μας. Ἡ δουλειά αὐτή δέν μπορεῖ νά γίνει ἀπό ἀπομονωμένους ἀνθρώπους πού δουλεύουν μόνοι τους. Τή δουλειά αὐτή πρέπει νά τήν κάνουμε μαζί. Τό θέατρο είναι ἡ πρόσκληση γιά νά κάνουμε αὐτή τή δουλειά μαζί. Σᾶς εὐχαριστῶ βαθύτατα γιά τή δουλειά πού κάνετε.

Peter Sellars»

(Μετάφραση στά Έλληνικά ἀπό τό ἀγγλικό πρωτότυπο: Γιόλα Κλείτου γιά τό ΚΚΔΙΘ- Κυπριακό Κέντρο τοῦ Διεθνοῦ Ινστιτούτου Θεάτρου)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ PETER SELLARS

Ο Peter Sellars, ὁ ὅποιος γεννήθηκε στό Πίτσμπουργκ τῆς Πενσυλβάνια, είναι σκηνοθέτης θεάτρου καί ὄπερας κι' ἔχει διατελέσει διευθυντής φεστιβάλ. Μεταξύ ἄλλων, ἔχει σκηνοθετήσει ὄπερες στήν Εθνική Όπερα τῆς Ολλανδίας, τήν Εθνική Όπερα τῆς Αγγλίας, τή Λυρική Όπερα τοῦ Σικάγο, τήν Εθνική Όπερα τοῦ Παρισιοῦ καί τά Φεστιβάλ τοῦ Aix-en-Provence καί τοῦ Ζάλτσμπουργκ.

Ἐχει συνεργαστεῖ γιά τή δημιουργία πολλῶν ἔργων μέ τόν συνθέτη John Adams, συμπεριλαμβανομένων τῶν Nixon in China, The Death of Klinghoffer, El Nino, Doctor Atomic, The Gospel According to the Other Mary καί The Girls of the Golden West. Ἐμπνευσμένος ἀπό τίς συνθέσεις τῆς Kaija Saariaho, ἔχει καθιδήγησε τή δημιουργία παραγωγῶν τοῦ ἔργου τῆς (L' Amour de loin, Adriana Mater, Only the Sound Remains) τό ὅποιο ἔχει ἐπεκτείνει τό ρεπερτόριό τῆς σύγχρονης ὄπερας.

Πρόσφατα ἔργα του (πρό-πανδημίας) συμπεριλαμβάνουν μία νέα παραγωγή τοῦ Doctor Atomic στήν Όπερα τῆς Σάντα Φέ, τή σκηνοθεσία τοῦ ἔργου «Κοπέρνικος» τοῦ Claude Vivier γιά τό Festival D' Automne (Παρίσι), καί μία παραγωγή τοῦ «Ἴδομενέα» τοῦ Μότσαρτ γιά τό Φεστιβάλ τοῦ Σάλτσμπουργκ.

Κατά τά τέλη τοῦ 2020 ἐμπνεύστηκε καί σκηνοθέτησε τήν ταινία «this body is so impermanent...» ὡς μιά ἀπάντηση πρός τήν πανδημία ἐμπνευσμένος ἀπό

κείμενα τῆς Σούτρα τοῦ Βιμαλακίρτι. Τά έπόμενα σχέδιά του περιλαμβάνουν τή σκηνοθεσία τοῦ Roman du Fauvel σέ συνεργασία μέ τόν μουσικολόγο και ἰδρυτή τοῦ Sequentia Ensemble, Benjamin Bagby, τήν ἀναβίωση τῆς δικής του διακεκριμένης παραγωγῆς τοῦ ἔργου Tristan und Isolde, ἡ ἴστορία τοῦ ὅποίου φωτίζεται και ἐντείνεται ἀπό τήν ὑπερβατική βιντεογραφία πού δημιούργησε ὁ καλλιτέχνης Bill Viola και τό ἔργο Perle Noire, meditations for Josephine, σέ μουσική τοῦ συνθέτη και μουσικοῦ πολλαπλών μουσικών ὀργάνων Tyshawn Sorey και ἔρμηνεία τῆς ἔξαιρετικῆς Julia Bullock.

Ο Sellars ἔχει διευθύνει ἀρκετά μεγάλα καλλιτεχνικά φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένων τῶν Φεστιβάλ τοῦ Λός Ἀντζελες τοῦ 1990 και τοῦ 1993 και τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Φεστιβάλ τῆς Ἀδελαΐδας τοῦ 2002. Τό 2006 διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής τοῦ New Crowned Hope, ἐνός φεστιβάλ στή Βιέννη στό ὅποιο κάλεσε ἀνερχόμενους και καταξιωμένους καλλιτέχνες ἀπό διάφορα πολιτισμικά ὑπόβαθρα νά δημιουργήσουν ἔργα μουσικῆς, θεάτρου, χώρου, κινηματογράφου, εἰκαστικῶν τεχνῶν και ἀρχιτεκτονικῆς γιά τούς ἑορτασμούς τῶν 250 ἑτῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ Μότσαρτ. Διετέλεσε ἐπίσης Μουσικός Διευθυντής τοῦ Ojai Music Festival τό 2016.

Ο Sellars εἶναι διακεκριμένος Καθηγητής στό Τμῆμα Παγκόσμιας Τέχνης και Πολιτισμοῦ τοῦ πανεπιστημίου UCLA, ἰδρυτής τοῦ Boethius Institute τοῦ UCLA, ἐπιμελητής τοῦ Telluride Film Festival και ὑπήρξε Μέντορας τοῦ προγράμματος Rolex Arts Initiative. Έχει βραβευθεῖ μέ πληθώρα βραβείων και διακρίσεων- ὅπως τό MacArthur Fellowship, τό Erasmus Prize γιά τή συνεισφορά του στόν Εύρωπαϊκό πολιτισμό και τό Gish Prize- και εἶναι μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας Τεχνῶν και Ἐπιστημῶν. Έχει λάβει ἐπίσης τό βραβεῖο Polar Music Prize και ψηφίστηκε Καλλιτέχνης τῆς Χρονιᾶς ἀπό τό περιοδικό Musical America.

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Εἴπαμε ὅτι τά πάθη εἶναι ἀσθένειες, ἐκφάνσεις τῆς ἐγωπάθειάς μας.

Τό πάθος ἔχει και μιάν ἄλλη ἔννοια. Εἶναι πάθημα.

Πάθη-παθήματα ὑφιστάμεθα οἱ ἄνθρωποι ως συνέπειες τῆς γενικῆς πνευματικῆς ὑποβαθμίσεώς μας. Τά αἴτια μπορεῖ νά βρίσκονται μέσα μας, νά δφείλονται σ' ἐμᾶς ή σέ ἄλλους. Πλήττουν τό σῶμα ή και τήν πνευματική μας

διάσταση, πού δπως είπαμε διακρίνουμε σέ νοητική, συναισθηματική και βουλητική σφαῖρα.

Στό προηγούμενο ΜΑΘΗΜΑ είδαμε τό φαινόμενο ΠΛΗΞΗ και τό έντοπίσαμε στή ζωή προσώπων θεατρικῶν έργων.

Τραγωδία τοῦ Σαιξπηρο **ΜΑΚΒΕΘ**.

Ένθυμείσθε ότι δ Μάκβεθ ἐδολοφόνησε τόν βασιλιᾶ τῆς Σκωτίας Ντάνκαν στόν ὑπνο. Ἡταν συγγενής του, φιλοξενούμενός του στόν πύργο του, βασιλιάς του.

Άμεσως μετά τήν δολοφονία δ Μάκβεθ περιγράφει στή γυναῖκα του τήν πράξη του. Μεταξύ τῶν ἄλλων τῆς λέει:

Μάκβεθ : Σάν ν' ἀκουσα μία φωνή νά χράζει: "Πάει δ ὑπνος! Ο Μάκβεθ σκοτώνει τόν ὑπνο, τόν ἀθῶο ὑπνο, τόν ὑπνο πού μοντάρει τόν φθαρμένο ἀγκῶνα τῆς ἔγνοιας, θάνατο στῆς κάθε ἡμέρας τή ζωή, λουτρό τοῦ πληγιασμένου μόχθου, μπάλσαμο τοῦ νοῦ τοῦ σαλεμένου, τῆς μεγάλης πλάσης δεύτερο φᾶτ, τό κύριο πιάτο στό τραπέζι τῆς ζωῆς".

Λαίδη Μάκβεθ: "Τί θές νά πεῖς;"

Μάκβεθ: "Ολο φώναζε: "Μήν κοιμάστε πιά." Σέ δλο τό σπίτι: ""Ο Γκλάμις σκότωσε τόν ὑπνο και γι' αὐτό δ Κάουντορ πιά δέν θά κοιμηθεῖ, δ Μάκβεθ πιά δέν θά κοιμηθεῖ."

Τυχαῖα βάζει δ Σαιξπηρο στό στόμα τοῦ Μάκβεθ τά λόγια αὐτά;

Μέ τίς ἀπασχολήσεις μας κωφεύουμε τήν φωνή τῆς συνειδήσεως. Στήν ἡσυχία τῆς νύχτας εἶναι ἀδυσώπητη ἡ ἐλεγκτική της λειτουργία. Γι' αὐτό δ Μάκβεθ "πιά δέν θά κοιμηθεῖ". Σέ μία ἄλλη συνομιλία του μέ τήν γυναῖκα του δ Μάκβεθ ἀποκαλύπτει: "Μά ἄς ξηλωθεῖ ἡ δομή τῆς πλάσης, οἱ δύο κόσμοι ἄς πάθουν, παρά νά τρῶμε τρέμοντας και νά κοιμόμαστε μέσ στήν κατάθλιψη ἀπό αὐτά τά ἀπαίσια ὅνειρα πού μᾶς ταράζουν τή νύχτα. Πιό καλά μαζί μέ τόν νεκρό, πού γιά τήν ἡσυχία μας τόν ἡσυχάσαμε, παρά πάνω στό βάσανο τοῦ νοῦ σέ ἀδιάκοπη ἀλλοφροσύνη".

Άφορητο τό μαρτύριο ἀπό τό ἀνηλεές μαστίγωμα τῆς συνειδήσεως!

Αύτό τό δυσάρεστο φαινόμενο είναι δωρεά του Θεοῦ. Γιατί καλοῦμαι σέ μετάνοια πρίν διαβώ τό κατώφλι του θανάτου. Γιατί ἐν τῷ Ἀδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια.

”Ας ἔλθουμε τώρα στήν Λαίδη Μάκβεθ. Πιό φιλόδοξη καί πιό σκληρή καί πιό ἀποφασιστική ἀπό τόν ὄντρα της, τήν εἴδαμε καί στό θέμα ἀπάνθρωπη σκληρότητα, παρότρυνε τόν Μάκβεθ στήν δολοφονία τοῦ βασιλιά Ντάνκαν. Ό Μάκβεθ στήν ταραχή του μετά τήν πράξη ἔφερε τά μαχαίρια μαζί του. Καί δέν ἦταν σέ θέση νά πάει νά τά ἀφήσει στό κρεβάτι τών δύο φρουρῶν θαλαμηπόλων. Τά παίρνει καί τά ἀφήνει ἐκεῖ ἡ Λαίδη Μάκβεθ, γιά νά ἐνοχοποιηθοῦν αὐτοί.

Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ συνείδηση καί ὅχι ὁ χρόνος ροκανίζει, διαβρώνει ἐσωτερικά τήν Λαίδη Μάκβεθ. Ό βασιλιάς Μάκβεθ προχωρεῖ χωρίς τήν βοήθειά της. Καί νά τήν χρειαζόταν δέν θά μποροῦσε νά τοῦ προσφέρει. Διότι ἔχει συγκεντρωθεῖ στό δικό της πρόβλημα. Χρειάζεται μόνιμη ὑπηρέτρια γιατί φοβιοῦνται μήν αὐτοκτονήσει. Ό υπνος της ὅχι μόνο ταραγμένος, εἰκάζουμε, ἀπό ἐφιάλτες, ἀλλά ὑπνοβατεῖ. Χρειάζεται νά ἔχει φῶς κοντά της. Ό γιατρός της ἀδυνατεῖ νά τήν βοηθήσει.

”Η Λαίδη Μάκβεθ υπνοβατεῖ, χωρίς νά βλέπει τόν γιατρό καί τήν Βάγια, κρατῶντας κερί.

Γιατρός: Βλέπεις τά μάτια της είναι ἀνοιχτά.

Βάγια: Ναί, ἀλλά οι αἰσθήσεις της είναι κλειστές.

Γιατρός: Τί κάνει τώρα; Δέξ πῶς τρίβει τά χέρια της.

Βάγια: Αύτό ὕναι τό συνηθισμένο της, φαίνεται σάν νά πλένει τά χέρια της.

Τήν εἶδα νά τό κάνει αὐτό συνέχεια ἔνα τέταρτο τῆς ὥρας.

Λαίδη Μάκβεθ: Νά, νά, ἔνας λεκές.

Γιατρός: ”Άκου, μιλάει. Θά καταγράψω ὅτι ξεστομίσει, γιά νά κάνω πιό ἔγκυρη τή μνήμη μου.

Λαίδη Μάκβεθ: ”Εβγα, λεκέ καταραμένε! ”Εβγα, λέω! -Μία, δύο.... ἔ, τότε εῖν’ ὥρα νά γίνει. Ζοφερός είναι ὁ Ἀδης! Φτού, ἀφέντη μου, φτού! στρατιώτης καί νά φοβᾶσαι τί ἀνάγκη νά φοβόμαστε ποιός τό ξέρει, ἀφοῦ κανείς δέν μπορεῖ νά ζητήσει λόγο ἀπό τήν ἐξουσία μας! Κί δύμως ποιός νά τό φανταζόταν πώς ὁ γέρος εἶχε τόσο αἷμα μέσα του;

Γιατρός: Τό πρόσεξες αὐτό;

Λαίδη Μάκβεθ: Ό θάνης τοῦ Φάΐφ εἶχε γυναικα. Ποῦ εἶναι τώρα; Πῶς! ποτέ τοῦτα τά χέρια δέν θά καθαρίσουν; "Όχι αὐτό πιά, κύριε μου, δχι αὐτό πιά! τά χαλᾶς ὅλα μ' αὐτή τήν παραφορά.

Γιατρός: Πώ, πώ, ἔμαθες δ, τι δέν ἔπρεπε.

Βάγια: Αὐτή εἶπε δ, τι δέν ἔπρεπε, αὐτό βέβαια δ ούρανός· ξέρει τί ἔχουν δεῖ τά μάτια της.

Λαίδη Μάκβεθ: Έδω μυρίζει αἷμα ἀκόμα· ὅλα τά μυρωδικά τῆς Ἀραβίας δέ θ' ἀρωματίσουν τοῦτο τό χεράκι. Ωχ, ωχ, ωχ!

Γιατρός: Τί ἀναστεναγμός! εἶναι βαριά φορτωμένη ἡ καρδιά της.

Βάγια: Δέ θά ὥθελα νά 'χα τέτοια καρδιά στό στῆθος γιά νά 'χα ἀξιώμα σ' ὅλο τό κορμί.

Γιατρός: Καλά, καλά, καλά.

Βάγια: Ό Θεός ἄς σ' ἀκούσει, κύριε.

Γιατρός: Αὐτή ἡ ἀρρώστια εἶν' ἔξω ἀπ' τή δουλειά πού ξέρω κι' ὅμως ἔχω γνωρίσει ὑπνοβάτες πού πέθαναν ἄγια στά κρεβάτια τους.

Λαίδη Μάκβεθ: Πλύνε τά χέρια σου, βάλε τή νυχτικιά σου· μήν εἶσαι ἔτσι χλωμός. Άφοῦ στό ξαναλέω, δ Μπάνκο εἶναι θαυμένος: δέ μπορεῖ νά βγει ἀπό τόν τάφο του.

Γιατρός: Α, κι αὐτό;

Λαίδη Μάκβεθ: Στό κρεβάτι, στό κρεβάτι, χτυποῦν στήν πόρτα. Ἐμπρός, ἐμπρός, ἐμπρός, ἐμπρός, δῶσ' μου τό χέρι σου. "Ο, τι ἔγινε δέν ξεγίνεται. Στό κρεβάτι, στό κρεβάτι, στό κρεβάτι. Βγαίνει ἡ Λαίδη Μάκβεθ.

Γιατρός: Τώρα θά πάει στό κρεβάτι;

Βάγια: "Ισα.

Γιατρός: Πολλά διαδίδονται. "Εργα ἀφύσικα γεννάνε καί πάθη ἀφύσικα. "Ἄρρωστες ψυχές ἀδειάζουν στ' ἀφωνα προσκεφάλια τους τ' ἀφωνα μυστικά τους. Μᾶλλον πνευματικό 'χει ἀνάγκη, "Όχι γιατρό. Ω Θέ μου,

Θέ μου, ἐλέησέ μας. Πρόσεχέ τήν: μακριά της κάθε μέσο βλάβης κι' ἔχε πάντα τό μάτι ἀπάνω της. Ἔ, καληγύχτα! Μοῦ σάστισε τόν νοῦ, μοῦ ἔφνιασε τήν ὄψη. Στοχάζομαι, μά δέν τολμάω νά μιλήσω.

Βάγια: Καληγύχτα, γιατρέ μου.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ' τοῦ Σαιξπηροῦ

Καί στίς νύχτες τοῦ κακούργου βασιλιᾶ Ριχάρδου Γ' βρίσκουν διέξοδο οἱ τύφεις τῆς συνειδήσεως. Ἀκοῦστε τί λέει στήν βασίλισσα Ἐλισάβετ, χήρα τοῦ βασιλιᾶ Ἐδουάρδου Δ', ἡ Ἄννα τῆς ὁποίας ὁ Ριχάρδος εἶχε σκοτώσει καί πατέρα καί σύζυγο καί τήν παντρεύτηκε: "... ἀπό τότε ἐκράτησε τά μάτια μου μακριά ἀπό ἀνάπταυση γιατί ποτέ ὡς τά τώρα οὕτε μία ὥρα στό χρεβάτι του δέ χάρηκα τοῦ ὑπνου τή χρυσή δροσιά, παρ' ὀλοένα μέ ξύπναγαν οἱ φοβεροί του ἐφιάλτες".

Ἡ Ἄννα ὑφίσταται τό πάθος, πάθημα ἀπό δική της ἐσφαλμένη ἐπιλογή, ἀπό ἀδυναμία της. Δελεάστηκε ἀπό τίς κολακείες τοῦ Ριχάρδου καί τά γλυκόλογά του, δέχθηκε νά γίνει γυναίκα του καί τραβάει αὐτά πού μόλις μᾶς ἀποκάλυψε. Στήν συνομιλία της μέ τήν βασίλισσα Ἐλισάβετ ὅμολογε: "... ἡ γυναικεία μου καρδιά ἡλίθια αἰχμαλωτίσθη ἀπ' τά γλυκόλογα του...".

Τό φάντασμα τῆς λαίδης Ἄννας παρουσιάζεται στόν ὕπνο τοῦ Ριχάρδου τήν νύχτα πρίν ἀπό τήν 22 Αὔγουστου τοῦ 1485 στό Μπόσγουερθ ὅπου στή μάχη μέ τόν Ερρίκο κόμη τοῦ Ρίτσμοντ νικήθηκε.

Ἀκόμη παρουσιάζονται φαντάσματα τῶν θυμάτων του: ἀναφέρονται στήν μάχη τῆς ἐπόμενης ἡμέρας καί τόν καταριῶνται: τοῦ πρίγκιπα Ἐντουαρντ, τοῦ βασιλιᾶ Ἐρρίκου Στ', τοῦ Κλάρενς, ἀδερφοῦ του, τά φαντάσματα τῶν Ρίβερς, Γκρέϋ καί Βόαν, τοῦ Χάστιγξ, τῶν δύο νεαρῶν πριγκίπων καί τοῦ Μπάκιγχαμ.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

9 Απριλίου 2022