

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Καί στό σημερινό μας ΜΑΘΗΜΑ σᾶς ἐνημερώνουμε γιά θεατρικά έργα πού παίζονται αύτήν τήν περίοδο.

Στό θέατρο **ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ** παρουσιάζεται τό έργο **ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ** τοῦ Ρώσου συγγραφέα Άλεξάντερ Γκέλμαν.

Ἡ ύπόθεση τοῦ έργου ἔκτυλίσσεται στό σπίτι τοῦ ζεύγους Γκλάντκωφ στή Σοβιετική Ἐνωση. Ὁ Άντρεϊ Γκλάντκωφ εἶναι μηχανικός καὶ κατέχει σπουδαία θέση σέ κατασκευαστικό ὀργανισμό. Ἡ γυναῖκα του Νατάσα αὐτήν τήν περίοδο δέν ἐργάζεται. Ὁ γιός τους Άλεξέϊ φοιτᾶ σέ κολλέγιο. Μετά ἀπό παρότρυνση τοῦ πατέρα του ἀσχολήθηκε σέ τεχνικά έργα κατά τίς θερινές διακοπές. Ἔπεισε θῦμα ἀτυχήματος καὶ στό νοσοκομεῖο τοῦ ἀπέκοφαν τά ἄκρα τῶν χεριῶν. Τό θλιβερό αὐτό γεγονός φέρει σέ κρίση τήν σχέση τοῦ ζευγαριοῦ. Ἀναρίθμητοι ὄντρες θά ἀναγνωρίσουν τόν ἑαυτό τους στό πρόσωπο τοῦ Γκλάντκωφ. Ἐχει μπλεχτεῖ στά πλοκάμια τοῦ συστήματος πού τοῦ ἔχει ἀπομυζήσει τήν βαθύτερη ἀνθρώπινη οὐσία. Στίς καπιταλιστικές χῶρες οἱ νόμοι τῆς ἀγορᾶς, στίς κομμουνιστικές ἡ κομματική ὀργάνωση πού κατεργάζεται δουλοπρεπή συμπεριφορά στούς ιεραρχικά ἀνώτερους, καταπίεση τῶν ὑφισταμένων. Ὁπως στίς καπιταλιστικές κοινωνίες ἔτσι καὶ στίς κομμουνιστικές, ὁ καριερισμός, οἱ φιλοδοξίες, ὁ ἀγώνας γιά ἀνέλιξη καὶ ἐπικράτηση, ὁ φόβος τῆς ἀποτυχίας ὑφαίνονται πλέγμα παγίδων πού αἰχμαλωτίζουν τόν ἀνθρωπο, θολώνουν τόν νοῦ, ξηραίνουν τήν καρδιά.

Στό θέατρο **ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ** παρουσιάζεται τό έργο τοῦ Γαλλορουμάνου συγγραφέα Εύγενιου Ιονέσκο **ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ**.

Μετά ἀπό 70 χρόνια ἀπό τότε πού γράφτηκε τό έργο, σήμερα εἶναι πιό ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ ἀφοῦ τό φαινόμενο τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποιήσεως ταυτίζει τό βίωμά μας μέ τά δύο πρόσωπα τοῦ έργου. Ὁ χρόνος κυλάει βασανιστικά μέσα ἀπό τήν ἐπανάληψη ἐνός τρελοῦ παιχνιδιοῦ μέ ἀόρατους καλεσμένους καὶ μιά σκηνή ἀσφυκτικά γεμάτη μέ καρέκλες πού παραμένουν ἄδειες. Οἱ δύο ἡθοποιοί μπαίνουν στό θέατρο ὅπου προοριζόταν ἡ παράσταση, ἀλλά μέ τά καινούργια δεδομένα τό θέατρο εἶναι ἄδειο ἀπό θεατές. Οἱ ἄδειες καρέκλες τοῦ θεάτρου μετατρέπονται στίς "Καρέκλες" τοῦ Εύγενιου Ιονέσκο ὑπογραμμίζοντας τό παράλογο τοῦ θεάτρου καὶ τῆς ζωῆς ὅπως τήν ἔχουμε ὑποβαθμίσει πνευματικά.

Στό θέατρο **ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ** παιζεται τό έργο **ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ**. Πρόκειται γιά δραματοποίηση του άστυνομικού μυθιστορήματος της Άγκαθα Κρίστι.

“Ενα νεαρό ζευγάρι, ιδιοκτήτες πανσιόν στήν υπαίθρο, κάπου τριάντα μίλια άπό το Λονδίνο, και πέντε ένοικοι παγιδεύονται ώς ύποπτοι φόνου ήλικιωμένης κυρίας στό Λονδίνο τήν προηγούμενη ήμέρα. Τό ραδιόφωνο πού ἀναγγέλλει τόν φόνο δίνει ἐλάχιστα στοιχεῖα γιά τόν δολοφόνο. Στήν πανσιόν, πού ἔχει ἀποκλειστεῖ ἀπό τά χιόνια φτάνει μέ σκι ἔνας άστυνομικός γιά νά κάνει ἔρευνες και νά προστατεύσει ἀπό τόν δολοφόνο τούς ἔνοίκους. Τό μυστήριο πυκνώνει καθώς κόβεται ἡ τηλεφωνική γραμμή, ἐξαφανίζονται τά σκί τού άστυνομικού και στραγγαλίζεται ἡ ένοικος κυρία Μπόιλ, πρώην δικαστής. Η τέχνη της Άγκαθα Κρίστι μᾶς παραπλανᾶ καθώς ἀποπροσανατολίζει τίς ύποψίες μας διαχέοντάς τες. Άλλα μᾶς ἀπαλλάσσει και ἀπό τήν αὐτοκατηγορία γιά ἀνικανότητα ν' ἀνακαλύψουμε τόν δολοφόνο πρίν μᾶς τόν ἀποκαλύψει αὐτή. “Όλα τά πρόσωπα, ἐκτός ἀπό τόν πραγματικό δολοφόνο, μέ μορφασμούς, κινήσεις, λόγια, ἐνέργειες, τήν συμπεριφορά τους και στοιχεῖα τού χαρακτῆρα τους κεντρίζουν τίς ύποψίες μας. Γίνονται ύποπτοι γιά τόν άστυνομικό και ο ἔνας γιά τόν ἄλλον.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

“Ενα ἐντυπωσιακό ρεσιτάλ ήθοποιίας παρακολουθοῦμε στό θέατρο **ΑΛΦΑ** ἀπό τόν ήθοποιό Θεόδωρο Προκοπίου, κάθε Τετάρτη στίς 7, διαρκείας μιᾶς ὥρας.

Παρουσιάζει φάσεις ἀπό τήν ζωή τού αὐτοδίδακτου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ- Κεφαλά, γνωστοῦ μέ τό ὄνομα Θεόφιλος.

Δέν εἶναι ἀκριβής ἡ ήμερομηνία τής γεννήσεώς του. Θεωρεῖται ὅτι γεννήθηκε μεταξύ 1867-1870 στή Βαρεῖα Λέσβου και πέθανε τόν Μάρτιο τού 1934, παραμονή τού Εὐαγγελισμοῦ στή Μυτιλήνη.

Έργάστηκε ώς θυροφύλακας στό Έλληνικό Προξενεῖο τής Σμύρνης. Ήζησε στόν Βόλο, στό Πήλιο και στή Μυτιλήνη ὅπου ζωγράφιζε σέ σπίτια γιά τόν βιοπορισμό του.

Θέματα τῶν έργων του ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἥρωες τού 1821, ἀπό τήν ἀρχαιότητα, τήν ἀρχαία ἐλληνική μυθολογία και καθημερινούς ἀνθρώπους μέ τοπία τής ἐλληνικῆς ύπαίθρου.

Στίς 10 Απριλίου ή Ἔκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αίγυπτίας. Ἐκθέτουμε τήν ύπόθεση τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Τάκη Χρυσούλη

ΘΑΥΜΑ ΑΙΩΝΙΟΝ

πού ἀναφέρεται στήν ζωή τῆς Ὁσίας.

Τό ἔργο χαρακτηρίζεται λειτουργικό δρᾶμα. Ὡς θεατρικό εἶδος τό λειτουργικό δρᾶμα συνδυάζει στοιχεῖα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς τραγωδίας καὶ τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Ὁρθόδοξης Ἔκκλησίας. Τό «Θαῦμα Αἰώνιον», ἐμπνευσμένο ἀπό τήν ζωή τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αίγυπτίας, παρουσιάζει σκηνές, μέ φάσεις ἀπό τήν συγγραφή τῆς βιογραφίας τῆς ζωῆς τῆς Μαρίας στήν Ἀλεξάνδρεια ὅπου καθημερινά βυθιζόταν στόν βοῦρκο τῆς ἀκολασίας, τήν ἐπίγνωση τῆς καταστάσεώς της μπροστά στό Σταυρό πού τήν ὁδήγησε στή μετάνοια καὶ στήν ἀσκητική ζωή στήν ἔρημο.

Στίς σκηνές στήν Ἀλεξάνδρεια ἔχουμε πρόσωπα πού σκιαγραφοῦν τόν κόσμο ὅπου ζοῦσε ἡ Μαρία: κάπελας, μάντισσα, μεθυσμένος ἄντρας καὶ ναυτικός. Στό μοναστήρι στήν ἔρημο τά πρόσωπα εἶναι μοναχοί. Οἱ ἀντίστοιχοι χῶροι – κόσμοι δέν προσδιορίζονται μόνον σκηνογραφικά καὶ ἐνδυματολογικά, ἀλλά καὶ μέ τόν λόγο τῶν προσώπων. Ἄν καὶ στίς σκηνές στήν Ἀλεξάνδρεια ὁ λόγος δέν εἶναι μόνον καθημερινός, κοινότυπος, ἐμπλουτίζεται μέ πνεῦμα θυμοσιοφικῆς εὐφυολογίας. Ὁ συγγραφέας ἀξιοποιεῖ τό λογοπαικτικό του χάρισμα ἐποικοδομητικά. Στίς σκηνές στό μοναστήρι, ἐκτός ἀπό τό κύριο θέμα, τήν Ὁσία Μαρία, σκιαγραφοῦνται ἀδρά ἡ ζωή τῶν μοναχῶν καὶ οἱ σχέσεις τους. Ἐδῶ, ἐνῶ δέν ἀπουσιάζει ὁ καθημερινός, συνήθης, ἀνθρώπινος λόγος, κυριαρχεῖ ὁ θεῖος λόγος ἀπό τήν Ἀγία Γραφή (Ψαλμοί, Τωβίτ, Ἡσαΐας, Εὐαγγέλια, Ἐπιστολή πρός Κορινθίους κ.ἄ.) καὶ ἀπό τίς Ἀκολουθίες τῆς Ὁρθόδοξης Ἔκκλησίας (Ὅρθος, Μέγας Παρακλητικός Κανών κ.ἄ.).

Στό δημοσιευμένο κείμενο τοῦ ἔργου βρίσκουμε καὶ τίς παραπομπές στίς ἀντίστοιχες ιερές πηγές. Τό νόημα μερικῶν ἀπό τά κείμενα αὐτά διατυπώνεται καὶ στήν σύγχρονη ἐλληνική. Η ἐναλλακτική διαδοχική ἐκφορά τους ἀπό τά πρόσωπα τοῦ ἔργου μᾶς θυμίζει τίς στροφές καὶ ἀντιστροφές στά χορικά τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν τραγωδιῶν. Πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὁ βαθυστόχαστος λόγος τοῦ συγγραφέα καὶ τό γεγονός ὅτι προσφέρει καὶ κάποια χαλάρωση μέ ἐνα στοιχεῖο διακριτικοῦ χιούμορ.

Ἐνα ἄλλο στοιχεῖο τοῦ ἔργου εἶναι τό στοιχεῖο τοῦ σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπο τῆς Μαρίας στήν πρό τῆς μετανοίας τῆς φάση τῆς ζωῆς της. Καί κατ’ ἐπέκταση πρός τόν θεατή τῆς παραστάσεως. Τό γεγονός αὐτό μᾶς ύπενθυμίζει τόν σεβασμό πού δείχνει ὁ Θεός μας πρός κάθε ἀνθρωπό, καὶ τόν πιό ἀσημό, τόν πιό κουτό, τόν πιό ἀσχημό, τόν πιό κακό, τόν πιό ἀμαρτωλό. Αὐτός ὁ σεβασμός εἶναι ἐκφραση τῆς ἀγάπης Του.

Μέ ξνα εύφυες εύρημα δι συγγραφέας παρουσιάζει τήν πάλη τῆς Ὁσίας μέτον παλιό έαυτόν της, τό παρελθόν της, τούς πειρασμούς πού έμφανίζονται ντυμένοι μένοντα και λογική. Μέ αύτό το εύρημα, δύο πρόσωπα, Ὁσία και Μαρία, αίσθητοποιεί και τόν έσωτερικό διχασμό πού χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο δισ βρίσκεται έξω από τό σπίτι τοῦ Πατέρα.

«Αύτή ή γυναίκα πέρασε τό ποτάμι πού τή χώριζε από τήν εν Χριστῷ ζωή και εἰσῆλθε στή στενή πύλη και τόν δύσκολο τρόπο πού δόηγει στή σωτηρία. Όχι μόνο έσωσε τήν ψυχή της, άλλα άγίασε. "Ελιωσε στήν άσκηση και άναδείχθηκε σέ μία έκπαγλη μορφή στό άσκητικό στερέωμα», σημειώνει στό προλογικό σημείωμα τοῦ έργου δι συγγραφέας Ιωάννης Μ. Χατζηφώτης.

Τό μόρφωμα τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ μέσα μας δέν συντρίβεται δριστικά μέτον συγκλονισμό τῆς πρώτης διαγνώσεως. Τό παρελθόν, ως σῶμα μέσα μας δέν σβήνει μέ τά δάκρυα τῆς πρώτης μετανοίας. Η μετάνοια δέν εῖναι στιγμιαῖο κατόρθωμα, άλλα ίσοβιο άθλημα, πορεία ζωῆς. Όσο πιό χαμηλά πέφτουμε, τόσο μεγαλύτερος άγώνας χρειάζεται γιά νά άνακτήσουμε τό άρχικό κάλλος. Η άγωνιστική πορεία τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας έπιβεβαιώνει δτι αύτό εῖναι κατορθωτό μέ τήν Θεία Χάρη.

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Εἴπαμε δτι πρίν προχωρήσουμε στήν θεώρηση δύο σημαντικῶν κεφαλαίων-περιοχῶν δπου έκδηλώνονται άνθρωπινα πάθη. Οι ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ, έκριναμε σκόπιμο νά ίδουμε διάφορες παθολογικές καταστάσεις προσώπων θεατρικῶν έργων.

Στό ΜΑΘΗΜΑ στίς 31-3-22 εϊδαμε τό φαινόμενο ΠΛΗΞΗ στή ζωή προσώπων θεατρικῶν έργων. Άπο τήν δική μας ζωή απουσιάζει;

Στό ΜΑΘΗΜΑ τῆς 9-4-22 εϊδαμε τό άνηλεές σφυροκόπημα τῆς συνειδήσεως σέ ξνοχα πρόσωπα θεατρικῶν έργων. Και συνεχίζουμε σέ αύτό τό κεφάλαιο.

Τραγωδία Αἰσχύλου ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ.

‘Ο γιός τοῦ Ἀγαμέμνονα Ὁρέστης, πού μετά τὴν δολοφονία τοῦ πατέρα του φυγαδεύτηκε στήν Κρίσα Φωκίδας, ὅταν ἀνδρώθηκε ἐπῆγε στό Ἀργος μέ τόν φίλο καὶ συγγενῆ του Πυλάδη μέ ἐντολή τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα νά ἐκδικηθεῖ τόν φόνο τοῦ πατέρα του. Καί στήν τραγωδία ΧΟΗΦΟΡΟΙ τοῦ Αἰσχύλου καὶ στήν τραγωδία ΗΛΕΚΤΡΑ τοῦ Εύριπίδη ὁ μητροκτόνος διώκεται ἀπό τις Ἐρινύες. Χθόνιες πού τιμωροῦν τούς ἐγκληματίες ἰδίως οἰκογενειακῶν ἐγκλημάτων.

Μέ προτροπή τοῦ Ἀπόλλωνα ἔρχεται στούς Δελφούς καὶ κατόπιν στήν Αθήνα.

‘Η σκηνή στούς Δελφούς. Τό εἶδωλον τῆς Κλυταιμνήστρας πρός τις Ἐρινύες: “Ο ὑπνος σας ἔπιασε, ὅχι κοιμισμένες τί σᾶς χρειάζεται κανείς; Ἐγώ ἀτιμασμένη ἔτσι ἀπό σᾶς ἀνάμεσα στούς ἄλλους νεκρούς καθώς εἴμαι, γιά ὅσους σκότωσα ἡ καταλαλιά ἀνάμεσα στούς πεθαμένους δέ μοῦ λείπει καὶ ντροπιασμένα τριγυρῶ στόν Ἀδη· καὶ σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἀπ’ ἔκεινους ἔκει πολύ μεγάλη κατηγορία ἀντιμετωπίζω διαρκῶς· ἂν κι’ ἔπαθα τόσο φοβερά ἀπό δικούς μου ἀνθρώπους, κανείς ἀπ’ τούς θεούς γιά χάρη μου δέ λέει νά θυμώσει, πού μάνα ἐγώ σφάχτηκα ἀπό μητροκτόνα χέρια. Δές τίς πληγές αὐτές πού δέχτηκα μέσ’ τήν καρδιά μου· διότι ὅταν κοιμᾶται ἡ ψυχή τά μάτια βλέπουν πιό καθαρά· τή μέρα τά μάτια τῶν θυητῶν τή μοῖρα τους δέ βλέπουν”.

Τί βλέπουμε ἐδῶ; Τό μαρτύριο τῶν ἀμετανόητων εἶναι οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεως. Ἡ Κλυταιμνήστρα ἔχει ὑποστεῖ τέτοια πνευματική ὑποβάθμιση πού ζητᾶ ἀπό τις Ἐρινύες νά συνεχίσουν τήν καταδίωξη τοῦ γιοῦ της Ὁρέστη: “Σύ φυσῶντας κατεπάνω του ματωμένη πνοή, λιώνοντάς τον μέ τόν ἀχνό, τή φλόγα τῆς κοιλιᾶς σου κυνήγα τον, μάρανέ τον μέ δεύτερο κυνήγι”.

Στίς τραγωδίες αὐτές οἱ χθόνιες θεές Ἐρινύες εἶναι προσωποποίηση τῶν τύψεων τῆς συνειδήσεως. Στήν τραγωδία τοῦ Εύριπίδη ΟΡΕΣΤΗΣ βλέπουμε τό ἀποτέλεσμα τῆς καταδιώξεως τοῦ μητροκτόνου ἀπό τις Ἐρινύες. Ὁ Ὁρέστης κοίτεται σωματικό καὶ ψυχικό ράκος μπροστά στό ἀνάκτορο τῶν Ἀτρειδῶν στό Ἀργος. Δίπλα του ἡ ἀδελφή του Ἡλέκτρα.

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ του Σαίξπηρ.

Έξετάζοντας τό πάθος τῆς ύπερηφάνειας (ΜΑΘΗΜΑ 7-1-22) είδαμε τήν φάρσα πού ἔπαιξαν στόν οἰκονόμο τῆς ἀρχοντοπούλας Ὁλίβιας, τόν Μαλβόλιο, ἡ καμαριέρα Μαρία, ὁ ύπηρέτης Φάμπιαν, ὁ γελωτοποιός Φέστ, ὁ Τόμπι καὶ ὁ Σέρ Άντριου. Στό τέλος τοῦ ἔργου ἔχουμε happy end καὶ τρεῖς γάμους. Η Ὁλίβια ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ Μαλβόλιο ἀδικήθηκε. Ἐκεῖνος μένει μέ τήν πικρία του καὶ δρυγισμένος φεύγοντας λέει: "Θά μου τό πληρώσετε, ὅλοι σας, ὅλο τό σκυλολόσι".

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ του Σαίξπηρ.

Ἀπογοητευμένος ἀπό τήν ἀπάντηση πού πῆρε ἀπό τήν μικρότερη κόρη τοῦ Καρντέλια, ὁ Λήρ δργίζεται καὶ τήν ἀποκληρώνει. Ἐκνευρισμένος δέν ἀνέχεται τίς ύποδείξεις τοῦ κόμη τοῦ Κέντ καὶ τόν ἔξορίζει.

Στόν πύργο τῆς κόρης του Γονερίλης ὁ Λήρ ἔξοργίζεται ἀδικαιολόγητα ἀπό τόν αὐλάρχη τῆς "Οσβαλντ καὶ τόν βρίζει. Στή συνέχεια ὅτι ἡ Γονερίλη τοῦ λέει γιά τόν γελωτοποιό του καὶ τούς 100 ἵπποτες του θυμώνει καὶ τήν καταριέται. Μιά ἄλλη ἔκρηξη θυμοῦ ἐκδηλώνεται στόν πύργο τῆς ἄλλης κόρης του Ρεγάνης. Ἀφορμή ἡ τιμωρία τοῦ Κέντ καὶ τό θέμα τῆς ἀκολουθίας του, τούς 100 ἵπποτες. Καὶ αὐτήν τήν καταριέται. Παράλογο τσαμπουκά, θυμό ἐκδηλώνει καὶ ὁ Κέντ πρός τόν "Οσβαλντ πού καταλήγει σέ ξιφομαχία. Ἐπεμβαίνουν ὁ Γκλόστερ καὶ ὁ Κορνουάλης. Βάζουν τόν Κέντ στό ξύλο.

ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ του Τσέχωφ.

Ο συνταξιοῦχος καθηγητής Σερεμπριακώφ πού μένει στό ἔξοχικό σπίτι τῆς οἰκογένειας τῆς πρώτης γυναίκας του προτείνει στούς συγγενεῖς του Βάνια, τήν κόρη του Σόνια καὶ πρώην πενθερά του Μαρία νά πωληθεῖ τό χτήμα, νά ἀγοραστοῦν ὁμόλογα πού θά τούς ἔξασφαλίζουν σταθερό εἰσόδημα καὶ μέ τό ποσό πού θά περισσεύσει νά ἀγοράσουν ἔξοχικό σπίτι στή Φιλανδία. Ο Βάνιας πού ἔχει δεθεῖ μέ τό χτήμα, ἔχει δουλέψει σκληρά, ἀντιδρᾶ ἔντονα, ἔξοργίζεται. Θυμώνει καὶ ὁ καθηγητής, ἀνταλλάσσουν σκληρούς χαρακτηρισμούς καὶ ὁ Βάνιας τόν πυροβολεῖ δύο φορές ἀνεπιτυχῶς. Γενική ἀναστάτωση. Μεγάλη λαχτάρα περνοῦν οἱ γυναικες. Καὶ οἱ ἀντρες τρέμουν ἀπό τήν ταραχή τους.

Τραγωδία τοῦ Εύριπίδη ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Γιά νά τιμωρήσει τόν Ίππολυτο πού δέν τήν τιμᾶ, ή θεά Ἀφροδίτη ἐμβάλλει στή μητριά του Φαιίδρα ἵσχυρό ἔρωτικό πόθο. Γιά νά τήν σώσει ἀπό τόν θάνατο ή Τροφός προσπαθεῖ νά τήν παρασύρει σέ ἡθική ὑποχώρηση. Παρά τήν ἀντίρρηση τῆς Φαιίδρας πηγαίνει στόν Ίππολυτο γιά νά κανονίσει τήν ἔρωτική τους συνάντηση. Ό νέος ἔξοργίζεται καί ἀποπαίρνει τήν Τροφό.

Πιεζόμενη ἀπό τόν σφοδρό ἔρωτικό πόθο καί αἰσθανόμενη ντροπή λόγω τῆς ἀποκαλύψεώς του, ή Φαιίδρα κρεμάστηκε. Φθάνει ὁ ἄντρας τῆς, ὁ βασιλιᾶς Θησέας πού ἀπουσίαζε. Στήν ὀδύνη του γιά τόν τραγικό θάνατο τῆς γυναίκας του προστίθεται ή ὀργή πού τοῦ προκαλεῖ ή ἔγγραφη κατηγορία της ὅτι ὁ Ίππολυτος δέν σεβάστηκε τήν τιμή της. Ό Θησέας ζητᾷ ἀπό τόν Ποσειδῶνα νά θανατώσει τόν Ίππολυτο. Μάταια ὁ Χορός τόν παρακαλεῖ νά ἀνακαλέσει τήν κατάρα του. Οὕτε ὁ Ίππολυτος καταφέρνει νά τόν πείσει γιά τήν ἀθωότητά του. Ό Θησέας τόν ἔξορίζει.

Τραγωδία τοῦ Σαιίξπηρο ΑΜΛΕΤ.

Θεωρῶντας τόν Ἀμλετ ὑπεύθυνο γιά τήν τρέλα καί τόν θάνατο τῆς ἀδελφῆς του Ὁφήλιας καθώς καί γιά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του, ὁ Λαέρτης συμπλέχεται μέ τόν Ἀμλετ στόν τάφο, πρίν ἀπό τήν ταφή τῆς ἀτυχῆς νέας. Εἶναι κατανοητός ὁ θυμός τοῦ Λαέρτη μετά ἀπό τά τραγικά αὐτά γεγονότα.

ΤΡΩΙΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΔΑ τοῦ Σαιίξπηρο.

Η Τρωαδοπούλα Χρυσίδα ἀγαπᾶ καί ἀνταγαπᾶται ἀπό τόν Τρωίλο. Ό Σαιίξπηρο παρουσιάζει τόν νέον ώς γιό τοῦ Πριάμου, βασιλέα τῆς Τροίας. Τήν Χρυσίδα κόρη τοῦ μάντη Κάλχα, πού εἶναι μέ τό μέρος τῶν Ἑλλήνων. Τόν ἔχουμε συναντήσει στήν τραγωδία τοῦ Εύριπίδη ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. Ό θεῖος τῆς Χρυσίδας Πάνδαρος ὀργανώνει τήν συνάντησή τους. Οἱ δύο νέοι σμίγουν ἔρωτικά, ἀλλά τό ἐπόμενο πρωινό χωρίζουν, διότι ή Χρυσίδα δίδεται ὅμηρος στούς πολιορκητές Ἑλληνες. Η Χρυσίδα σύντομα λησμονεῖ τούς ὅρκους τῆς ἀφοσιώσεως καί ἀπατᾷ τόν Τρωίλο μέ τόν Ἑλληνα Διομήδη. Ό Όδυσσεας ὁδηγεῖ

τόν Τρωίλο στόν τόπο όπου βρίσκονται Χρυσίδα και Διομήδης γιά νά διαπιστώσει τήν ἀπιστία της. Φουντώνει ὁ θυμός στήν καρδιά τοῦ Τρωίλου και ἔκδηλώνει ζωηρή ἐπιθυμία νά τιμωρήσει τόν Διομήδη: "... τό γοργό σπαθί μου θά πέσει πάνω στόν Διομήδη", λέει στόν Ὀδυσσέα. Τελικά δέν πραγματοποιεῖται ἡ ἔκδίκησή του.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

16 Απριλίου 2022