

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Σάς ύπενθυμίζουμε ότι οι τρεῖς κύριοι κλάδοι των παθῶν μας εἶναι ή ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ, ή ΦΙΛΗΔΟΝΙΑ καί ή ΦΙΛΑΡΧΙΑ. Μέχρι τώρα στήν σειρά αύτή των ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ἔξετάσαμε διάφορα παρακλάδια (φθόνος, μίσος, μνησικακία, ἀλκοολισμός, χαρτοπαιξία, ναρκωτικά, σκληρότητα κ.ά.) των κλάδων ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ καί ΦΙΛΗΔΟΝΙΑ. Άπο τό ΜΑΘΗΜΑ 64 τῆς 15-5-24 ἔξετάσαμε τήν μελέτη τοῦ πάθους ΦΙΛΑΡΧΙΑ. "Οπως καί στά προηγούμενα, ἀφετηρία μας θεατρικά ἔργα καί στήν μελέτη τοῦ πάθους ΦΙΛΑΡΧΙΑ.

Γιατί θεατρικά ἔργα; Ἐπειδή τό θέατρο ἀναπαριστάνει φάσεις τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἀποτελεῖ "μίμηση πράξεως" κατά τόν φιλόσοφο Ἀριστοτέλη (ἔργο ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ). Οἱ δραματουργοί εἶναι προικισμένοι ἀνθρωποί καί βλέπουν ψυχικές καταστάσεις, διακρίνουν κίνητρα, ἐπιδιώξεις, ἐπιθυμίες, φιλοδοξίες καί μᾶς τίς ἐπισημαίνουν μέ τόν προβολέα τῆς γραφίδας τους.

Καί μέ αύτό τόν τρόπο μᾶς διδάσκουν, μᾶς ὀδηγοῦν σέ αὐτοεξέταση, σέ αὐτογνωσία ἐάν καί ἐμεῖς, μελετητές τῶν θεατρικῶν ἔργων ἡ θεατές τῶν παραστάσεών τους τό θέλουμε.

Γι' αύτό βάσιμα ὑποστηρίζεται ότι γιά τούς ἀρχαίους "Ἐλληνες τό θέατρο ἦταν παιδεία, τό σχολεῖο τῶν πολιτῶν!

Ἀναλύουμε στήν συνέχεια ἔνα θεατρικό ἔργο ὅπου τό πάθος τῆς φιλαρχίας σέ δύο ἀνταγωνιζόμενα πρόσωπα, δύο νέους ἀνθρώπους, εἶναι πολύ ἔντονο. Στήν τραγωδία τοῦ Εύριπίδη «ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ».

Ἡ τραγωδία ἀνήκει στόν λεγόμενο Θηβαϊκό κύκλο καί παίρνει τόν τίτλο τῆς ἀπό τήν καταγωγή τῶν νέων γυναικῶν πού συγκροτοῦν τόν Χορό. Τίς ἔχουν στείλει ἀπό τήν Τύρο τῆς Φοινίκης στό Μαντείον τῶν Δελφῶν γιά νά ἀφιερωθοῦν στή λατρεία τοῦ Ἀπόλλωνα. Φθάνοντας στή Θήβα, κτισμένη ἀπό τόν Κάδμο πού καταγόταν ἀπό τή Φοινίκη, ἀποκλείστηκαν ἀπό τόν στρατό τῶν Ἀργείων πού πολιορκεῖ τήν πόλη.

Μετά τήν ἀποκάλυψη τῶν ἀκούσιων ἀνοσιούργημάτων του ὁ Οἰδίποδας αὐτοτυφλώθηκε. Οἱ γιοί του τόν περιόρισαν στό ἀνάκτορο γιά νά ξεχαστεῖ τό κακό. Ἐκεῖνος τούς καταράστηκε. Συμφώνησαν νά βασιλεύουν ἔνα χρόνο δι καθένας ἐναλλακτικά. Πρώτος ἀνέβηκε στόν θρόνο δι Ἐτεοκλῆς, ὀλλά στή λήξη τοῦ χρόνου δέν παρέδωσε τήν ἔξουσία στόν ἀδελφό του.

Πικραμένος καί ὀργισμένος ὁ Πολυνείκης κατέφυγε στό Ἀργος ὅπου νυμφεύθηκε τήν κόρη τοῦ βασιλιά Ἀδραστου πού ὑποσχέθηκε νά τόν βοηθήσει νά πάρει τόν θρόνο του. Ἔτσι μέ ξένο στρατό ὁ Πολυνείκης πολιορκεῖ τήν πατρίδα του.

Ἡ χτυπημένη ἀπό τήν μοῖρα Ἰοκάστη, πικραμένη ἀπό τήν ἔξορία του Πολυνείκη, φοβισμένη ἀπό τόν κίνδυνο πού ζώνει τήν Θήβα καί ὀναστατωμένη ἀπό τήν ἔνοπλη ἀντιπαράθεση τῶν γιῶν της προσπαθεῖ νά τούς συμφιλιώσει. Οἱ δύο νέοι συναντῶνται μπροστά της ἀλλά οἱ συμβουλές καί τά παρακάλια της ἀποτυγχάνουν. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἐτεοκλῆ νά κρατήσει τήν ἔξουσία καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Πολυνείκη νά διεκδικήσει τά δικαιώματά του ἔχουν ὀνάψει στίς καρδιές τους ἀβυσσαλέο μῖσος πού ὁ καθένας ἐπιθυμεῖ σφόδρα νά ἔξοντώσει τόν ἄλλον.

Στό δεύτερο Ἐπεισόδιο ὁ Ἐτεοκλῆς συζητᾷ μέ τόν ἀδελφό τῆς μητέρας του Κρέοντα τρόπους ὀργανώσεως τῆς ἄμυνας. Ἐκφράζει πάλι τό μῖσος του γιά τόν ἀδελφό του πού εἶναι τόσο ὕστε νά ζητᾶ ἀπό τόν θεῖο του νά ἀφήσει ἀταφο τό σῶμα του ὣν σκοτωθοῦν καί οἱ δύο. Τοῦ ζητᾶ νά συμβουλευθεῖ τόν μάντη Τειρεσία γιά τή σωτηρία τῆς χώρας.

Ο μάντης Τειρεσίας ἔρχεται γιά νά πεῖ δυσάρεστα πράγματα στόν Κρέοντα. Γιά νά σωθεῖ ἡ πόλη πρέπει νά θυσιασθεῖ ὁ γιός του Μενοικέας. Ο Κρέοντας ἀρνεῖται νά συμμορφωθεῖ καί προσπαθεῖ νά φυγαδεύσει τόν γιό του στή Δωδώνη. Ο Μενοικέας προσποιεῖται ὅτι θά ὑπακούσει ἀλλά αὐτοθυσιάζεται στό τεῖχος γιά τήν σωτηρία τῆς πατρίδας του.

Στό τέταρτο Ἐπεισόδιο Ἀγγελιοφόρος περιγράφει στήν Ἰοκάστη μέ συναρπαστικό τρόπο φάσεις ἀπό τήν πολιορκία καί τίς μάχες μπροστά στό ἐπτάπυλο κάστρο τῆς Θήβας. Προτοῦ ἀποχωρήσει τήν παροτρύνει νά σπεύσει ἔξω ἀπό τό κάστρο νά ἀποτρέψει τήν μονομαχία ὄνάμεσα στόν Ἐτεοκλῆ καί τόν Πολυνείκη. ᩩ Ἰοκάστη καλεῖ τήν κόρη της Ἀντιγόνη ἀπό τό παλάτι καί οἱ δύο σπεύδουν στό πεδίο τῆς μάχης.

Ἄγνοῶντας τήν μονομαχία τῶν δύο ἀδελφῶν, ὁ Κρέοντας φέρνει τό σῶμα τοῦ Μενοικέα στήν Ἰοκάστη νά τό λούσει καί νεκροστολίσει. Ἀγγελιοφόρος ἔρχεται καί περιγράφει μέ συγκλονιστικό τρόπο τή μονομαχία τῶν δύο ἀδελφῶν, τήν ἀλληλοεξόντωσή τους καί τήν αὐτοκτονία τῆς Ἰοκάστης. Νεκρική πομπή φέρνει τούς τρεῖς νεκρούς.

Ἡ Ἀντιγόνη πού τήν ὀδηγεῖ θρηνεῖ τίς συμφορές τοῦ πατρικοῦ της σπιτιοῦ. Ἀκούοντας τόν θρῆνο της, ὁ Οἰδίποδας βγαίνει ἀπό τό ὄνάκτορο καί ὅταν πληροφορεῖται τα συμβάντα ξεσπᾶ σέ θρῆνο. Βασιλιαὶς πλέον ὁ Κρέοντας προστάζει τόν Οἰδίποδα νά ἐγκαταλείψει τήν Θήβα γιά νά μήν τήν βλάψει ἄλλο ὁ κακός του δαίμονας. Ο Οἰδίποδας ξαναβρίσκει τήν ἐγκαρτέρηση καί τήν ὑπομονή. Συνοδευόμενος ἀπό τήν Ἀντιγόνη παίρνει τόν δρόμο τῆς ἔξορίας πού θά τόν φέρει στόν Κολωνό.

“Οπως μποροῦμε νά ποῦμε γιά κάθε θεατρικό ἔργο - καί ὅχι μόνον - ἡ συγγραφή του δέν εἶναι τυχαῖο γεγονός. Κάποια προβλήματα, γεγονότα, καταστάσεις δίνουν στόν δημιουργό τό ἐρέθισμα γιά τήν σύνθεσή του. Στήν τραγωδία αὐτή θίγονται διάφορα θέματα ἀλλά κυρίως ἡ φιλαρχία.

Μέ τήν τραγωδία αὐτή, πού διδάχθηκε πιθανῶς τό 410 π.Χ., ὁ Εὔριπίδης ἐπισημαίνει στούς Ἐλληνες τῆς ἐποχῆς του τὸν παραλογισμό τοῦ ἀδελφοκτόνου Πελοποννησιακοῦ Πολέμου καὶ τίς συνέπειές του. Δυστυχῶς γιὰ τὴν φυλή μας, στὴν ὅποια ἡ διχόνοια ἔχει προκαλέσει τόσα δεινά, τό ἔργο εἶναι πάντα ἐπίκαιρο.

Ἐκθέτουμε τό μέρος τῆς συγκλονιστικῆς περιγραφῆς τοῦ Ἀγγελιοφόρου στὴν Ἰοκάστη τῆς συγκρούσεως Πολυνείκη καὶ Ἐτεοκλῆ.

“Στάθηκαν κι’ οἱ δύο τους ὀλόλαμπροι· δέν ἄλλαξε τὸ χρῶμα τους, καθὼς ποθοῦσαν νά ρίξουν τό κοντάρι ὁ ἔνας ἐνάντια στὸν ἄλλο. Βγαίνοντας ἀπό δίπλα τους φίλοι, ἄλλος ἀπ’ ἔδω, ἄλλος ἀπ’ ἔκει, μέ λόγια τούς παρότρυναν, νά τους ἐνθαρρύνουν λέγοντας: «Πολυνείκη, στά χέρια σου εἶναι νά στήσεις στό Δία ἄγαλμα γιά τὴ νίκη σου καὶ στό Ἄργος φήμη καλή νά δώσεις»

Καὶ στὸν Ἐτεοκλῆ πάλι: «Τώρα προστατεύεις τὴν πόλη μας, κερδίζεις νίκη ὅμορφη καὶ κρατᾶς τὴν ἔξουσία στά χέρια σου».

Αὐτά ἔλεγαν ἐρεθίζοντας γιά μάχη καὶ τούς δύο τους.

“Οταν ἡ λαμπάδα ἀναψε σάν τυρρηνικής σάλπιγγας ἥχος, πού εἶναι σημάδι γιά μάχη φονική, μέ τρέξιμο φοβερό ὅρμησαν ὁ ἔνας στὸν ἄλλον πάνω· σάν ἀγριογούρουνα πού ἀκονίζουν τά ἀγρια σαγόνια τους πιάστηκαν μεταξύ τους ἔχοντας καταμουσκεμένα μ’ ἀφρούς τά γένια τους· κι’ ὅρμοῦσαν ὁ ἔνας στὸν ἄλλον μέ τό ὅπλο τους· ὅμως ἔσκυβαν κάτω ἀπ’ τίς ἀσπίδες τους, γιά νά γλιστρᾶ ἀστοχα τοῦ κονταριοῦ ἡ κόψη.

Κάθε πού ὁ ἔνας ἔβλεπε τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου νά προβάλλει ἀπ’ τὴν ἀσπίδα, κουνοῦσε τό ὅπλο του γιά νά τό χώσει στό στόμα του. Ἄλλα στῶν ἀσπίδων τους τά διάκενα καλά γύριζαν τά μάτια τους, ὥστε ἀστοχο νά γίνεται τό κοντάρι του.

Πιό πολύς ἴδρωτας χυνόταν ἀπ’ τό πρόσωπο ὅσων τούς ἔβλεπαν παρά αὐτῶν πού ἀγωνίζονταν ἀπό φόβο γιά ὅποιον ἀγαποῦσαν.

‘Ο Ἐτεοκλῆς παραμερίζοντας μία πέτρα πού τὸν δρόμο του ἐμπόδιζε βγάζει τό πόδι του ἔξω ἀπό τὴν ἀσπίδα του· ἀμέσως ὁ Πολυνείκης τὴν εὐκαιρία ἔπιασε μέ τό κοντάρι του, καθὼς εἶδε χτύπημα πού δόθηκε στό ὅπλο πού κρατοῦσε, καὶ τό ἀργείτικο κοντάρι πέρασε τὴν κνήμη τοῦ ἀδελφοῦ του· κι’ ὅλος ὁ στρατός τῶν Δαναῶν τότε ἀλάλαξε ἀπό χαρά.

Στό μεταξύ στὸν ἀγῶνα αὐτό, μόλις εἶδε τὸν ὄμο του γυμνό, αὐτός πού πρίν πληγώθηκε στό στήθος τοῦ Πολυνείκη μ’ ὅρμή πέρασε τό κοντάρι του κι’ ἔκανε νά καταχαρούν τῆς Θήβας οἱ πολῖτες, ἔσπασε ὅμως τοῦ κονταριοῦ του ἡ αἰχμή. Καὶ καθὼς ἔτσι βρέθηκε σέ δυσκολία μέ τό κοντάρι του, πάλι γυρίζει, πιάνει μία μαρμαρόπετρα, τὴ ρίχνει καὶ τοῦ σπάει στὴ μέση τό κοντάρι του· πιά μέ ἴσους δρους πήγαινε ὁ ἀγῶνας τους, καθὼς κι’ ἀπό τῶν δυό τά χέρια τό κοντάρι εἶχε πιά χαθεῖ.

Τότε έπιασαν και οι δύο τίς θήκες τῶν σπαθιῶν τους και ἔφτασαν κοντά κι' ἀφοῦ ἐμπλεξαν τίς ἀσπίδες τους, μεγάλη ταραχή τῆς μάχης προκαλοῦσαν κι' ἀπό τίς δύο μεριές.

Καί κάπως καθώς σκέφθηκε ὁ Ἐτεοκλῆς ἔβαλε μπροστά τήν θεσσαλική πανουργία ἀπό συνήθεια πού εἶχε στή χώρα του.

Τραβήχτηκε δηλαδή πρός τά πίσω ἀπό ἐκεῖ πού ἀγωνιζόταν, πρός τά πίσω τράβηξε τό πόδι του τό ἀριστερό, προσέχοντας ὅμως πάντοτε πρός τά ἐμπρός μήν τοῦ χτυπήσει τό στομάχι του, κι' ἀμέσως προβάλλοντας τό δεξί πόδι του στόν ἀφαλό του πέρασε τό σπαθί του και τό σφήνωσε στή ραχοκοκαλιά του.

Μαζί πλευρά και κοιλιά δίπλωσε ὁ δύστυχος ὁ Πολυνείκης και γεμάτος αἷματα σωριάζεται στό χώμα πληγωμένος. Ὁ ἄλλος μέ τήν ἴδεα πώς κερδίζει κι' ἔχει νικήσει στόν ἀγῶνα, τό σπαθί του πέταξε στή γῆ και ἀρχισε τά δπλα νά τοῦ παίρνει χωρίς νά σκέφτεται διόλου τόν ἑαυτό του, ἀλλά βλέποντας ἐκεῖ.

Αύτό ἦταν πού τόν ἔκανε νά ξαστοχήσει· διότι καθώς ὀνάσαινε λίγο ἀκόμη και κρατοῦσε τό σπαθί του στήν ὀλέθρια πτώση του, μέ δυσκολία βέβαια, ὥστόσο τέντωσε τό σπαθί του στό συκώτι τοῦ Ἐτεοκλῆ ὁ Πολυνείκης, πού εἶχε πέσει στή γῆ πρωτύτερα. Δαγκώνοντας κι' οι δύο τή γῆ στόν ἔναν ὁ ἄλλος δίπλα ἔπεσαν και οι δύο και δέν ξεχώρισαν σέ ποιόν ἡ δύναμη ἀνήκει".

Ο Ἐτεοκλῆς ὅχι μόνον ἀθετεῖ τήν συμφωνία τους και ἀρνεῖται νά παραδώσει τήν ἔξουσία.

Κατά τήν συνάντησή τους μέ τή μητέρα τους Ἰοκάστη ὁ Ἐτεοκλῆς ἀρνεῖται στόν ἀδελφό του νά ἴδει τόν τυφλό πατέρα τους Οἰδίποδα και τίς ἀδελφές τους Ἀντιγόνη και Ἰσμήνη.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ ἔλξη τῆς ἔξουσίας δέν περιορίζεται στήν αἴγλη τῆς δυνάμεως. Εῖναι πάθος ἡ ἔξουσιολαγνεία. Ἡ νομή τῆς ἔξουσίας γιά τήν δποία κόπτονται και στά δημοκρατικά καθεστῶτα ἀσκεῖ ἀκατανίκητη ἔλξη. Ὁ λαός δέν ἀγνοεῖ ὅτι γιά "τήν κουτάλα ἐνδιαφέρονται" ὅχι γιά τόν λαό, τήν πατρίδα, τό "Εθνος".

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

28 Μαΐου 2024