ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Καί σέ αὐτό τό ΜΑΘΗΜΑ συνεχίζουμε τήν μελέτη τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ θέματος τῶν σχέσεων τῶν δύο φύλων, τοῦ ἄντρα καί τῆς γυναίκας, μέσα ἀπό ἔργα τοῦ Λυρικοῦ Θεάτρου, ὅπερες καί ὀπερέτες.

«ΣΑΛΩΜΗ» τοῦ Ρίχαρντ Στράους.

Ό Σύριος λοχαγός Νάραμποτ παρατηρεῖ τό δεῖπνο πού παραθέτει ὁ Τετράρχης Ἡρώδης ἀντύπας ἀπό ἔνα ἐξωτερικό πλάτωμα τοῦ ἀνακτόρου. Τόν γοητεύει ἡ ὀμορφιά τῆς δεκαεξάχρονης Σαλώμης, κόρης τῆς Ἡρωδιάδας, δεύτερης συζύγου τοῦ Ἡρώδη. Ἔνας ὑπηρέτης τῆς Ἡρωδιάδας, παρατηρῶντας τήν χλωμή ὄψη τῆς σελήνης, προειδοποιεῖ γιά ἕνα μεγάλο κακό. Στό ἀνάκτορο βρίσκεται φυλακισμένος ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἐπειδή δέν ἐγκρίνει τόν δεύτερο γάμο τῆς Ἡρωδιάδας μέ τόν Ἡρώδη, ἀδελφό τοῦ πρώτου της συζύγου. ἀκούγονται οἱ προφητεῖες του.

Ἡ Σαλώμη ἀφήνει τό τραπέζι, προχειμένου νά ἀποφύγει τό λάγνο βλέμμα τοῦ πατριοῦ της, τούς διαξιφισμούς τῶν Ἑβραίων ἀλλά καί τούς Ρωμαίους στρατιῶτες. ἀκούει τά λόγια τοῦ προφήτη, πλησιάζει τό κελί καί παρακαλεῖ τόν Νάραμποτ νά παραβεῖ τίς ἐντολές τοῦ Ἡρώδη καί νά τόν φέρει κοντά της. Ὁ σαγηνευμένος λοχαγός ὑποκύπτει. Γοητευμένη ἀπό τήν φωνή καί τά πρωτοφανῆ γιά ἐκείνη λόγια τοῦ προφήτη, ἡ Σαλώμη ἐκφράζει τήν ἐπιθυμία της νά τόν ἀκουμπήσει καί νά τόν ἀσπασθεῖ. Τρομοκρατημένος ἀπό τήν συμπεριφορά τῆς πριγκίπισσας, ὁ Νάραμποτ αὐτοκτονεῖ. ἀπογκίνητος ἀπό τά κάλλη της, ὁ προφήτης ὑποδεικνύει στή Σαλώμη νά ἀναζητήσει τήν σωτηρία της στόν Γιό τοῦ ἀνθρώπου, τήν καταριέται καί ἀποτραβιέται καί πάλι στό κελί του.

Έρχονται ἔξω ὁ Ἡρώδης καί ἡ Ἡρωδιάδα. Τώρα εἶναι ὁ Τετράρχης πού ἀνησυχεῖ ἀντικρίζοντας τήν χλωμή ὄψη τῆς σελήνης. ἀκούγεται καί πάλι ἡ φωνή τοῦ Ἰωάννη, γεγονός πού ἐξοργίζει τήν Ἡρωδιάδα. Ὁ Ἡρώδης ἀρνεῖται νά τήν ἀκούσει, καί νά παραδώσει τόν προφήτη στούς Ἑβραίους, λέγοντας πώς ὁ Ἰωάννης εἶναι ἄγιος ἄνθρωπος, ἔχει δεῖ τόν Θεό. Ἡ φράση αὐτή δίνει λαβή στούς Ἑβραίους νά διαφωνήσουν μεταξύ τους ἀκόμα μιά φορά, σχετικά μέ τό ἄν κανείς ἔχει ποτέ δεῖ τόν Θεό. ἀπό τό κελί του, ὁ Ἰωάννης ἐξακολουθεῖ νά καταριέται τήν Ἡρωδιάδα.

Ό Ἡρώδης ζητᾶ ἀπό τήν Σαλώμη νά χορέψει γι' αὐτόν. Ἐκείνη ἀρχικά ἀρνεῖται, παρά τά ἀκριβά δῶρα πού τῆς προσφέρει. Όταν ὅμως ὁ Ἡρώδης ὁρκίζεται νά τῆς δώσει ὅ,τι ἐκείνη ἐπιθυμήσει, ἡ Σαλώμη ὑποκύπτει. Μετά τόν «Χορό τῶν Ἑπτά Πέπλων», ζητᾶ τήν κεφαλή τοῦ Ἰωάννη σέ ἀσημένιο δίσκο. Ὁ Τετράρχης προσπαθεῖ νά τήν μεταπείσει προσφέροντάς της ἀμύθητους θησαυρούς, ἀλλά στό τέλος κρατᾶ τόν ὅρκο του.

Έχοντας ἀποκτήσει ὅ,τι πεθύμησε, ἡ Σαλώμη προκαλεῖ μέ τά λόγια της τήν κεφαλή, πού βέβαια δέν μπορεῖ νά τῆς ἀπαντήσει καί ἐπιμένει, πώς ἐάν τήν εἶχε δεῖ θά τήν εἶχε ἐρωτευθεῖ. Γεμᾶτος φρίκη γιά ὅσα ἀντικρίζει, ὁ Ἡρώδης ἀποφασίζει νά ἀποσυρθεῖ. Φεύγοντας ὅμως, βλέπει μέ ἀποτροπιασμό τήν Σαλώμη, σέ πλήρη ἔκσταση, νά φιλᾶ τό στόμα τῆς κεφαλῆς. Διατάζει νά τήν θανατώσουν ἀμέσως.

«ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ ΝΕΡΑ» τοῦ Μανώλη Καλομοίρη.

Άκούραστος ὁδοιπόρος αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὁ Ποιητής ἔχει γνωρίσει τοῦ Κουλᾶ τά ἑπτά δάση. Ἐκεῖ, μέσα στόν ὕπνο του φαντάστηκε πώς εἶδε πλάσματα ἀπ' τούς ἀνθρώπους πιό εὐτυχῆ. Στή σκέψη του συνάντησε τόν Φοργκαέλ, τήν Ντετόρα καί τήν ἱστορία μέ τά ἀπύθμενα νερά.

Ἡ αὐλαία ὑψώνεται καί ἀποκαλύπτει τή γέφυρα ἑνός καραβιοῦ. Στό τιμόνι εἶναι ὁ Ἐμπρίκ, ἔμπιστος τοῦ καπετάνιου Φοργκαέλ, πού κοιμᾶται. Δώδεκα ἑβδομάδες ταξιδεύει τό πλοῖο χωρίς νά ἔχει πιάσει στεριά. Οἱ ναῦτες δυσανασχετοῦν καί τραγουδοῦν τήν ἱστορία δύο ξωτικῶν, τοῦ Ἐγκίς καί τῆς Ἐνταίν, πού ἐρωτευμένοι τριγυρνοῦν στά πέλαγα. Δυσαρεστημένοι ἀπό τόν Φοργκαέλ, οἱ ναῦτες προτίθενται νά τόν σκοτώσουν καί προτείνουν στόν Ἐμπρίκ, πού ξέρει νά διαβάζει τ' ἄστρα, νά γίνει ὁ νέος τους καπετάνιος. Πιστός σύντροφος τοῦ Φοργκαέλ, αὐτός τούς ἀποτρέπει. Πάνω στήν ὥρα ξυπνᾶ ὁ καπετάνιος καί ὁ Ἐμπρίκ τόν πληροφορεῖ γιά τήν δυσαρέσκεια τοῦ πληρώματος, πού ἀνησυχεῖ πώς «οἱ σκιές τόν πλάνεψαν βαριά» καί πιστεύουν πώς μονάχα μιά νέα ἀγάπη θά τοῦ γιατρέψει τήν καρδιά. Ὁ Φοργκαέλ ἐξηγεῖ πώς ἀναζητᾶ μιά ἀγάπη ἄγνωρη, πρωτόφαντη στόν κόσμο.

Ένα ἄλλο χαράβι φαίνεται στόν ὁρίζοντα: «μήν εἶναι μαγεμένο;» Οἱ ναῦτες βλέπουν σύντομα πώς τό καράβι εἶναι γεμᾶτο πλούτη καί γυναῖκες, τό πλευρίζουν καί τοῦ ἐπιτίθενται. Ἐπιστρέφουν, ἔχοντας σκοτώσει τόν βασιλιᾶ καί φέρνοντας στόν Φοργκαέλ πλούσια λάφυρα καθώς καί τήν ρήγισσα Ντετόρα. Στό ἀντίκρυσμα τῆς ὄψης της ἐκεῖνος τήν ἐρωτεύεται: «τί ἐγώ εἶμαι ὁ Ἐγκίς καί περιμένω νά βρῶ τήν Ἐνταίν στά δυό σου μάτια» τῆς λέει. Ἀτάραχη, ἡ Ντετόρα ὄχι μόνο δέν ἀνταποκρίνεται, μά ἀπό τό ψηλότερο μέρος τοῦ καταστρώματος τάζει τά πλούτη της σ' ὅποιον ἀπό τούς ναῦτες σκοτώσει τόν Φοργκαέλ. "Ολοι σηκώνουν τά σπαθιά ἐκτός ἀπό τόν Ἐμπρίκ. Τότε, ὁ Φοργκαέλ ἑτοιμάζεται νά παίξει τήν ἄρπα, πού φτιαγμένη ἀπό τήν «ξωτική» μελιά ἐκφράζει τόν πόνο τοῦ Ἐγκίς γιά τήν Ἐνταίν, πού ξόρκια καί μάγια κακά τοῦ εἶχαν στερήσει. ἀπό τήν ἄρπα πηγάζει ἕνα περίεργο φῶς: «ἔβαλε τό φεγγάρι ἀνάμεσά μας τώρα» φωνάζουν οἱ ναῦτες, ὅμως δέν πτοοῦνται. Μόλις ὅμως ἡχήσει ὁ μαγικός ἦχος κατεβάζουν τά σπαθιά καί μοιρολογοῦν τόν χαμένο βασιλιᾶ τοῦ ἄλλου πλοίου.

Άβοήθητη, ἡ Ντετόρα ἁρπάζει τό σπαθί τοῦ Ἐμπρίχ καί ἀποφασίζει νά πάρει μόνη της ἐκδίκηση. Όμως ὁ τόνος τῆς φωνῆς της χαμηλώνει, τό σπαθί πέφτει ἀπό τά χέρια της καί ἡ ἴδια λύνει τά μαλλιά της. Ὁ Φοργκαέλ καί ἡ Ντετόρα συνειδητοποιοῦν πώς εἶναι πλασμένοι ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο καί ἐξομολογοῦνται τόν ἔρωτά τους.

Ἐπιστρέφουν οἱ ναῦτες ἀπό τό ἄλλο πλοῖο, ἐνθουσιασμένοι πού τό βρῆκαν γεμᾶτο χρυσάφι καί πολύτιμα πετράδια. Ἡρθε ἡ ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ: καθένας βρῆκε αὐτό πού ἀναζητοῦσε. Οἱ ναῦτες μέ νέο ἀρχηγό τόν Ἐμπρίκ φεύγουν καί ἀφήνουν πίσω τό ζευγάρι, πού ἀπαρνιέται τά ἐγκόσμια γιά τήν ἀθανασία τοῦ ἰδανικοῦ ἔρωτα.

«ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟ» τοῦ Άντόνιο Βιβάλντι.

Ἡ ὑπόθεση βασίζεται ἀρχετά χαλαρά στόν Μαινόμενο Ὀρλάνδο του Ἀριόστο. Στόν ἐξαιρετικά διαφωτιστικό πρόλογο τῆς ὅπερας τοῦ Ριστόρι, τό 1713, ὁ λιμπρετίστας, Γκράτσιο Μπρατσιόλι, σημειώνει:

Στήν ἀρχή, στήν μέση καί στό τέλος αὐτοῦ τοῦ ἔργου βρίσκονται ὁ ἔρωτας, ἡ ἀπώλεια καί ἡ ἀνάκτηση τῶν λογικῶν τοῦ Ὀρλάνδου. Οἱ ἔρωτες τῆς Μπρανταμάντε μέ τόν Ρουτζιέρο καί τῆς Ἀντζέλικα μέ τόν Μεντόρο, οἱ μεταβολές στίς διαθέσεις τῆς Ἀλτσίνας καί τά πάθη του Ἀστόλφο συμβάλλουν στόν ἐμπλουτισμό τῆς ἱστορίας καί ὁδηγοῦν τήν ὑπόθεση στήν κατάληξή της».

Ή δράση ἐξελίσσεται στό νησί πού ἡ κακιά μάγισσα Άλτσίνα ἔχει ἀποσπάσει ἀπό τήν ἀδελφή της Λογκιστίλα, σύμβολο ἀληθείας καί ὀρθοῦ λόγου. Παρ' ὅτι γριά καί ἄσχημη, ἡ Άλτσίνα ἐμφανίζεται ὅμορφη καί ἑλκυστική, καί μαγεύει ὅποιον φτάνει στό νησί. Ἡ μοῖρα φέρνει στίς ἀκτές του τόν Ὀρλάντο, χριστιανό ἱππότη, ἐρωτευμένο μέ τήν ὅμορφη Ἀντζέλικα, κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Κατάης, τῆς μυθικῆς χώρας τοῦ μεταξιοῦ. Ὁ Ὀρλάντο ἔχει χάσει τήν ἀγαπημένη του καί τήν ἀναζητᾶ παντοῦ. Ὅμως ἡ Ἀντζέλικα ἀγαπᾶ τόν Σαρακηνό ἥρωα Μεντόρο, ταπεινῆς καταγωγῆς.

Χριστιανοί ἥρωες πού βρίσχονται στό νησί τῆς ἀλτσίνας εἶναι ἐπίσης ὁ ἀστόλφο, ἐξάδελφος τοῦ Ὀρλάντο, καί ὁ Ρουτζέρο, πού μαζί μέ τήν ἀγαπημένη του Μπρανταμάντε ἴδρυσαν τόν εὐγενῆ οἶχο τῶν Ἔστε.

1η Πράξη

Βρισχόμαστε στό νησί τῆς μάγισσας ἀλτσίνας, ἡ ὁποία ὑπόσχεται στήν πριγχίπισσα ἀντζέλικα νά φέρει κοντά της τόν ἀγαπημένο της Μεντόρο. Ὁ Ὀρλάντο παρηγορεῖ τόν ἀστόλφο, πού ἐρωτευμένος μέ τήν ἀλτσίνα εἰσπράττει μονάχα τήν ἀπόρριψή της. Συναντῶνται ὁ Ὀρλάντο καί ἡ Μπαρνταμάντε, πού ἐξηγοῦν ὅτι βρίσκονται στό νησί ἀναζητῶντας τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα: ἐκεῖνος τήν ἀντζέλικα καί ἐκείνη τόν Ρουτζέρο. Ἔμπλεος ἡρωικῶν αἰσθημάτων, ὁ Ὀρλάντο πιστεύει ὅτι θά βρεῖ τήν εὐτυχία κοντά στήν

ἀγαπημένη του Άντζέλικα. Μόνη, ἡ Άντζέλικα θρηνεῖ στήν ἀκτή, ὅπου ἡ ταραγμένη θάλασσα ξεβράζει τά ἀπομεινάρια ἑνός πλοίου, μαζί καί τόν ἡμιθανῆ Μεντόρο. Ἡ Άντζέλικα καλεῖ σέ βοήθεια τήν Άλτσίνα, πού μέ τά μαγικά της τοῦ δίνει ζωή. Καταφθάνει ὁ Ὀρλάντο, πού πείθεται νά μήν σκοτώσει τόν ἀνταγωνιστή του Μεντόρο, ὅταν ἡ Άλτσίνα τόν βεβαιώνει πώς δέν πρόκειται γιά ἐραστή ἀλλά γιά τόν ἀδερφό της. Μόνη, ἡ Άλτσίνα ὑποδέχεται τόν Ρουτζέρο, πού φτάνει πάνω σέ φτερωτό ἄλογο. Χάρη στά μάγια της τήν ἐρωτεύεται τόσο, ὥστε νά μήν ἀναγνωρίζει κἄν τήν ἀγαπημένη του Μπρανταμάντε.

2η Πράξη

Ή Μπρανταμάντε λύνει τά μάγια τοῦ Ρουτζέρο καί τελικά τόν συγχωρεῖ, καθώς ἡ ἀπιστία του ἦταν συγγνωστή. Μαγεμένος ἀπό τήν Ἀλτσίνα, ὁ Ἀστόλφο ἐκφράζει τά αἰσθήματά του, ἐνῶ ἐκείνη τοῦ ἐξηγεῖ πώς ἕνας ἔρωτας δέν τῆς ἀρκεῖ. Προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν ἐνοχλητικό Ὀρλάντο ἡ Ἀντζέλικα τόν ξεγελᾶ: τοῦ ζητᾶ νά ἀνέβει σέ ἔνα βουνό, μαγεμένο ἀπό τήν Ἀλτσίνα, προκειμένου νά σκοτώσει ἕνα ὑποτιθέμενο τέρας πού φυλᾶ τήν πηγή τῆς αἰώνιας νιότης. Θαρραλέος καθώς εἶναι, ὁ ἥρωας δέν διστάζει. Ὠστόσο, τό βουνό ἀποδεικνύεται παγίδα καί ὁ Ὀρλάντο βρίσκεται φυλακισμένος. Ἔξαλλος, ἐπιτίθεται στά βράχια καί ἐλευθερώνεται. Στό μεταξύ, ὁ Μεντόρο καί ἡ Ἀντζέλικα γιορτάζουν τόν γάμο τους. Ὁ Ὀρλάντο, πού στό μεταξύ ἔχει ξεφύγει ἀπό τήν παγίδα, χάνει τά λογικά του καθώς ἀνακαλύπτει τήν ἀλήθεια.

3η Πράξη

Ό Ρουτζέρο καί ὁ Ἀστόλφο θρηνοῦν τήν τύχη τοῦ Ὀρλάντο, τόν ὁποῖο πιστεύουν νεκρό καί σχεδιάζουν νά ἐκδικηθοῦν τήν Ἀλτσίνα. Στό σχέδιο τους κεντρικό ρόλο θά ἀναλάβει ἡ Μπρανταμάντε, μεταμφιεσμένη ὡς ἄνδρας. Συναντῶνται μπροστά στόν ναό τῆς Καταχθόνιας Έκάτης. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ὀρλάντο προκαλεῖ ἔκπληξη καί ἡ παραφροσύνη του οἶκτο. "Ολοι κατηγοροῦν τήν Ἀντζέλικα γιά προδοσία. Μέσα στό παραλήρημά του ὁ ἤρωας νομίζει πῶς τό ἄγαλμα τοῦ μάγου Μέρλιν, στόν ναό, εἶναι ἡ Ἀντζέλικα. Καθώς προσπαθεῖ νά τό ἀγκαλιάσει, ὁ Ἀρόντες, ἀνίκητος φύλακας τοῦ ναοῦ, τοῦ ἐπιτίθεται. Ἡ μάχη εἶναι βίαιη. Τελικά ὁ Ὀρλάντο νικᾶ καί ἀποχοιμάται ἀγκαλιά μέ τό ἄγαλμα, πού ἔχει γκρεμιστεῖ ἀπό τήν θέση του. Όμως, τά μάγια ἔχουν πιά λυθεῖ. Ἡ Άλτσίνα ἔχει νικηθεῖ ὁριστικά. Ὁ Ρουτζέρο καί ἡ Μπρανταμάντε ἔχουν θριαμβεύσει. Ἀντίθετα, ἡ Ἀντζέλικα καί ὁ Μεντόρο φοβοῦνται, καθώς ἔχουν χάσει μία πολύτιμη σύμμαχο. Καταφθάνει ὁ Ἀστόλφο μέ στρατό σταλμένο ἀπό τήν Λογκιστίλα. Σταδιακά ὁ Ὀρλάντο ξαναβρίσκει τά λογικά του καί, μεγαλόψυχος καθώς εἶναι, συγχωρεῖ τήν Ἀντζέλικα καί τόν Μεντόρο. Ἡ Ἀλτσίνα ἀποχωρεῖ ὁρκιζόμενη ἐκδίκηση.

«ANTPIANA ΛΕΚΟΥΒΡΕΡ» τοῦ Φραντσέσκο Τσιλέα.

Στό φουαγιέ τοῦ θεάτρου τῆς Κομεντί Φρανσαίζ, λίγο πρίν ἀρχίσει ἡ παράσταση. Ὁ διευθυντής σκηνῆς Μισονέ ἑτοιμάζει τόν θίασο, ὅταν μπαίνουν ὁ πρίγκιπας ντί Μπουγιόν καί ὁ συνοδός του ἀββᾶς ντί Σαζέϊγ. Ὁ πρίγκιπας εἶναι προστάτης μιᾶς ἀπό τίς πρωταγωνίστριες τῆς βραδιᾶς, τῆς δεσποινίδος Ντυκλό. Μπαίνει ἡ ἄλλη πρωταγωνίστρια, ἡ ἀντριάνα Λεκουβρέρ, λέγοντας ὅτι δέν θέλει νά εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά θεραπαινίδα τῆς τέχνης της. Όμολογεῖ ὅμως ὅτι εἶναι ἐρωτευμένη μ' ἕναν ἀξιωματοῦχο τοῦ κόμητα τῆς Σαξωνίας. Ὁ ἀξιωματοῦχος αὐτός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἴδιο τόν κόμη, τόν Μαουρίτσιο.

Μέ τόν Μαουρίτσιο εἶναι ἐρωτευμένη καί ἡ γυναῖκα τοῦ πρίγκιπα, ἡ πριγκίπισσα ντί Μπουγιόν. Στό σπίτι τῆς Ντυκλό, ἡ πριγκίπισσα ντί Μπουγιόν περιμένει τόν Μαουρίτσιο. Ὁ κόμης φτάνει καί ἡ πριγκίπισσα τοῦ δηλώνει τόν ἔρωτά της. Ὁ Μαουρίτσιο ἀπαντᾶ μέ ὑπεκφυγές. Φτάνει ὁ πρίγκιπας μέ τόν ἀββᾶ καί ἡ πριγκίπισσα κρύβεται γιά νά μήν ἀποκαλυφθεῖ ἡ παράνομη σχέση της.

Στή βίλα τῶν Μπουγιόν. Ἡ πριγχίπισσα δέχεται τούς χαλεσμένους της καί προσπαθεῖ νά ἀναγνωρίσει τήν ἀντίζηλό της. Ὑποψιάζεται ὅτι εἶναι ἡ Ἀντριάνα. Οἱ ὑποψίες της ἐπιβεβαιώνονται ὅταν ἡ Ἀντριάνα λιποθυμᾶ, μόλις μαθαίνει ὅτι ὁ Μαουρίτσιο πληγώθηκε σέ μονομαχία. Ἀλλά ὁ Μαουρίτσιο φτάνει καί ἡ Ἀντριάνα συνέρχεται. Οἱ δύο ἀντίζηλες ἀναγνωρίζονται. Στό σαλόνι τῆς Ἀντριάνας, τή μέρα τῆς γιορτῆς της. Ἡ τραγωδός ἀπελπισμένη δηλώνει ὅτι ἐγκαταλείπει τό θέατρο. Φτάνουν οἱ συνάδελφοί της ἡθοποιοί μέ δῶρα. Δέχεται ὅμως κι ἕνα ἄλλο δῶρο. ὙΕνα βελούδινο κουτί μ᾽ ἕνα μπουκέτο βιολέτες πού τό ἔστειλε ἡ πριγκίπισσα, ἀφοῦ πότισε τίς βιολέτες μέ δηλητήριο. Ἡ Ἀντριάνα φέρνει τά λουλούδια στό πρόσωπό της καί κλαίει. Μπαίνει ὁ Μαουρίτσιο κι ἐνῷ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια ἡ Ἀντριάνα πεθαίνει, δηλητηριασμένη στήν ἀγκαλιά τοῦ ἀγαπημένου της.

«Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ» τοῦ Νικολάϊ Ρίμσκι-Κορσάκοφ.

Ἡ ὑπόθεση τῆς ὅπερας διαδραματίζεται στήν ἀλεξαντρόφσκαγια, μία πόλη κοντά στήν Μόσχα κατά τό φθινόπωρο τοῦ 1572.

1η Πράξη - Η Γιορτή

Μιά αΐθουσα στό ἀνάκτορο τοῦ Γκριαζνόϊ.

Ο ἰσχυρός καί σκληρός Γκριαζνόϊ, σωματοφύλακας τοῦ τσάρου, ἔχει ὀργανώσει μεγάλη γιορτή στό παλάτι του. Εἶναι ἀποφασισμένος να κάνει δική του τήν Μάρφα, ἔφηβη κόρη τοῦ ἔμπορου Σομπάκιν, μέ τήν ὁποία εἶναι ἐρωτευμένος, παρ' ὅτι γνωρίζει ὅτι εἶναι λογοδοσμένη στόν νεαρό ἀριστοκράτη Ἰβάν Λίκοφ. Φτάνει ὁ Σκουράτοφ, σωματοφύλακας καί αὐτός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Λίκοφ, πού ἔλειπε σέ ταξίδι. ἀνάμεσα στούς καλεσμένους εἶναι

επίσης ὁ Μπομέλιους, προσωπιχός γιατρός τοῦ τσάρου. Φυσιχά, παρευρίσχεται ἐπίσης πλήθος σωματοφυλάχων, πού ζητᾶ ἀπό τόν Γχριαζνόϊ νά βάλει τούς τραγουδιστές τοῦ ἰδιωτιχοῦ του παρεχχλησίου νά τραγουδήσουν ἔναν ὕμνο στόν τσάρο. Ὅλοι μαζί ἀνανεώνουν τόν ὅρχο πίστης στόν Ἰβάν Δ΄ τόν Τρομερό. Ὁ Σχουράτοφ χαλεῖ τήν βαφτισιμιά του Λιουμπάσα, γνωστή γιά τήν ὁμορφιά χαί τήν ὡραία φωνή της. Ἡ Λιουμπάσα εἶναι ἐρωμένη τοῦ Γχριαζνόϊ, ὅμως φοβᾶται πώς ὁ ἀγαπημένος της δέν τήν ἀγαπᾶ πιά. Σιγά - σιγά οἱ σωματοφύλαχες φεύγουν. Διαχριτιχά, ὁ Γχριαζνόϊ χρατᾶ πίσω τόν Μπομέλιους χαί ἡ Λιουμπάσα, πού εἶδε τήν χίνηση, χρύβεται πίσω ἀπό ἔνα χεντητό παραπέτασμα. Μέ τό πρόσχημα ἑνός φίλου του, πού πεθαίνει ἀπό ἔρωτα γιά μία ἄχαρδη γυναῖχα, ὁ Γχριαζνόϊ ζητᾶ ἀπό τόν γιατρό ἕνα ἐλιξίριο τοῦ ἔρωτα, πού θά μεταβάλει τά αἰσθήματα τῆς ὑποτιθέμενης γυναίχας. Ἡ Λιουμπάσα βλέπει τούς φόβους της νὰ ἐπιβεβαιώνονται. Ὁ Μπομέλιους φεύγει χαί ἡ ὅμορφη γυναῖχα ἀποφασίζει νά χαταχτήσει ἐχ νέου τόν ἀγαπημένο της. Ἐχεῖνος ὅμως τήν ἀποχρούει. Χτυπᾶ τό χουδούνι: σημάδι πώς ὁ τσάρος χαλεῖ τον Γχριαζνόϊ. Μόνη, ἡ Λιουμπάσα ἀποφασίζει νά ἀναχαλύψει τήν ἀντίζηλό της χαί νά ἐχδιχηθεῖ.

2η Πράξη · Τό ἐλιξίριο τοῦ ἔρωτα

Ήλιοβασίλεμα. Μιά πλατεῖα μπροστά στό σπίτι τοῦ ἔμπορου Σομπάχιν, πού βρίσχεται χοντά στήν κατοιχία τοῦ Μπομέλιους ἀλλά χαί στό ἀνάχτορο τοῦ πρίγχιπα Γχβόστεφ – Ροστόφσχι.

Πολῖτες πού ἐπιστρέφουν ἀπό τόν Ἐσπερινό συναντῶνται μέ σωματοφύλαχες πού κατευθύνονται πρός τό παλάτι τοῦ πρίγκιπα. Φοβισμένος, ὁ κόσμος τραγουδᾶ γιά τούς γάμους τοῦ τσάρου, πού μέσα στό ἑπόμενο διάστημα θά ἐπιλέξει νέα σύζυγο. Μαζί τους ἐπιστρέφει καί ἡ ἐρωτευμένη Μάρφα. Μιλᾶ στήν φίλη της γιά τόν Λίκοφ καί ἐξηγεῖ πώς εἶναι πλασμένοι ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Ἐκείνη τήν στιγμή περνᾶ πλάϊ στίς δύο κοπέλες ἕνας ἐπιβλητικός ἔφιππος ἄνδρας, πού κοιτᾶ ἔντονα τήν Μάρφα. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ τσάρος Ἰβάν Δ΄. Οἱ νέες δέν τόν γνωρίζουν ἀλλά τό βλέμμα του τίς τρομοκρατεῖ. Φτάνει ὁ πατέρας τῆς Μάρφα μαζί μέ τόν Λίκοφ καί καλοῦν τίς κοπέλες νά τούς ἀκολουθήσουν στόν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ.

Φτάνει ἡ Λιουμπάσα. Άναγνωρίζει στό πρόσωπο τῆς Μάρφα τήν ἀντίζηλό της καί δρκίζεται νά τήν σκοτώσει. Κτυπᾶ τήν πόρτα τοῦ Μπομέλιους καί ζητᾶ μέ τήν σειρά της ἕνα φίλτρο πού θά κάνει τήν κόρη νά χάσει σταδιακά τήν ὀμορφιά της. Ὁ γιατρός δέν ἔχει ἀντίρρηση νά τῆς τό ἑτοιμάσει, ὅμως ὡς ἀμοιβή ἀρνεῖται τόν χρυσό καί τά κοσμήματα πού τοῦ προσφέρει ἡ Λιουμπάσα: ἀντ' αὐτῶν ζητᾶ τήν ἴδια τήν γυναῖκα. Ἁηδιασμένη, ἀρχικά ἡ Λιουμπάσα τόν ἀποκρούει. Ὅμως ἀκούγοντας τίς γιορταστικές, γαμήλιες μουσικές ἀπό τήν κατοικία τοῦ Σομπάκιν, δέχεται. Οἱ σωματοφύλακες ἐξέρχονται ἀπό τό ἀνάκτορο τοῦ πρίγκιπα καί σπείρουν παντοῦ τόν τρόμο.

3η Πράξη · Τά ἄρραβωνιάσματα

Μία μεγάλη αίθουσα στό σπίτι τοῦ Σομπάχιν.

Ό ἔμπορος ἐξηγεῖ στόν Λίχοφ ὅτι ὁ γάμος του μέ τήν Μάρφα θά πρέπει νά ἀναβληθεῖ γιά λίγο χαιρό, διότι ὁ τσάρος περιέλαβε τήν χόρη του στόν χατάλογο μέ τίς ὑποψήφιες συζύγους του. Ἐμφανίζεται ὁ Γχριαζνόϊ, πού δέν γνωρίζει τήν ἐξέλιξη χαί ζητᾶ ἀπό τόν Λίχοφ νά τόν προσχαλέσει στό γάμο του: μάλιστα, προσφέρει χαί τό σχετιχό γαμήλιο δῶρο. Ὁ Λίχοφ εἶναι ἀνήσυχος. Φτάνει μιά γυναῖχα ἀπό τό παλάτι, πού ἀφηγεῖται τίς συζητήσεις τοὺ τσαρου μέ τίς ὑποψήφιες νύφες. Ἐπισημαίνει ὅτι ὁ Ἰβάν Δ΄, ἔδειξε ξεχωριστό ἐνδιαφέρον γιά τήν Μάρφα ἀλλά ἀχόμα μεγαλύτερο γιά τήν φίλη της. Ὁ Λίχοφ παίρνει χαί πάλι θάρρος. Ἡ Μάρφα χαί ἡ φίλη της ἐπιστρέφουν, περιμένοντας τήν ἀπόφαση τοῦ τσάρου. Ὁ Γχριαζνόϊ προσφέρει στήν Μάρφα μία χούπα ποτό, στό ὁποῖο ἔχει προσθέσει τό ἐλιξίριο τοῦ Μπομέλιους. Τῆς ζητᾶ νά τήν πιεῖ μονομιᾶς, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ παράδοση. Πάνω στήν ὥρα φτάνει ὁ Σχουράτοφ μεταφέροντας τήν ἀπόφαση τοῦ τσάρου: νέα σύζυγός του θά εἶναι ἡ Μάρφα. Ὅλοι πέφτουν στά γόνατα.

4η Πράξη · ή νύφη

Μία αΐθουσα στό ἀνάκτορο τοῦ Ἰβαν Δ' τοῦ Τρομεροῦ

Ὁ Σομπάκιν, πού λόγω τῶν περιστάσεων ἀνυψώθηκε σέ ἀριστοκράτη, θρηνεῖ γιά τήν κατάσταση της ύγείας της κόρης του, πού ἀρρώστησε τήν παραμονή τῶν γάμων της μέ τόν τσάρο. Φτάνει ἕνα μήνυμα ἀπό τόν τσάρο γιά τήν μέλλουσα σύζυγό του, τήν ἴδια στιγμή πού έμφανίζεται καί ὁ Γκριαζνόϊ μέ σκοπό νά έξηγήσει στήν Μάρφα σέ τί ὀφείλεται ἡ κακή της κατάσταση. Άντικρίζοντάς την μένει καί ὁ ἴδιος κατάπληκτος μέ τήν χλωμή καί ἀδύναμη ὄψη της. Έξηγεῖ λοιπόν στήν γυναῖκα ὅτι ὑπό τήν πίεση φοβερῶν βασανιστηρίων ὁ Λίκοφ όμολόγησε πώς ἐπεχείρησε νά τήν δηλητηριάσει, ρίχνοντας φάρμαχο στό ποτό της. Εὔλογα, ὁ τσάρος διέταξε νά θανατωθεί καί ὁ ἴδιος ὁ Γκριαζνόϊ ἐκτέλεσε τήν ἐπιθυμία του. Ἡ Μάρφα λιποθυμά. Όταν συνέρχεται δέν ἀναγνωρίζει πλέον τον Γχριαζνόϊ καί πιστεύει ὅτι βλέπει μπροστά της τόν Λίκοφ. Έχει χάσει τά λογικά της, γεγονός πού όδηγεῖ τον Γκριαζνόϊ στήν ἀπόγνωση. Γεμᾶτος τύψεις ἀρχίζει νά δμολογεῖ ὅσα ἔπραξε: πώς συχοφάντησε τόν Λίχοφ στόν τσάρο ἀλλά καί πώς ἐξαπατήθηκε ἀπό τόν Μπομέλιους ὡς πρός τό φίλτρο. Μέσα στήν γενική σύγχυση φτάνει ή Λιουμπάσα, πού έξηγεῖ πώς δέν ἦταν ὁ Μπομέλιους ἀλλά ἐκείνη πού ἄλλαξε τά φίλτρα. "Έξαλλος, ὁ Γκριαζνόϊ τήν σκοτώνει καί στήν συνέχεια παραδίδεται στούς σωματοφύλαχες, ἕτοιμος νά δεχτεῖ τήν τιμωρία. Ἡ αὐλαία πέφτει μέ τήν θλιβερή εἰχόνα τῆς Μάρφα νά μονολογεῖ.

«Η ΑΡΚΟΥΔΑ» τοῦ Ἄγγλου συνθέτη Γουίλιαμ Γουῶλτον.

Ή χυρία Πόποβα εἶναι μία γοητευτική νεαρή χήρα. Ἰσχυρίζεται ὅτι θά πενθεῖ τό σύζυγό της γιά τό ὑπόλοιπον τοῦ βίου της. Ὁ ὑπηρέτης της Λούκα τήν παροτρύνει νά ξεκινήσει μία νέα ζωή. Ἔτσι κι᾽ ἀλλιῶς ὁ σύζυγός της ἦταν ἄπιστος, ὅπως τῆς ἐξηγεῖ καί δέν ἀξίζει ἐκείνη νά τιμήσει τήν μνήμη του μέ ἰσόβια πίστη.

Τήν συζήτησή τους διαχόπτει ὁ Σμιρνόφ, ἕνας ἄντρας μέ ὄψη πραγματιχῆς ἀρχούδας, πού ἔρχεται νά εἰσπράξει τά χρήματα πού τοῦ χρωστοῦσε ὁ μαχαρίτης ἀπό τήν ἀγορά τροφῆς γιά τό ἄλογό του. Ἐμπλεχόμενος στήν ἴδια χουβέντα χαί ὁ Σμιρνόφ ἐνθαρρύνει τήν Πόποβα νά ἀφήσει τό πένθος χαί νά ἀποχαλύψει τά χαρίσματά της... ὡς νέα Σαλώμη. Ξεσπᾶ διαμάχη σχετιχά μέ τό ποιός εἶναι περισσότερο πιστός σέ θέματα ἔρωτος: οἱ γυναῖχες ἢ οἱ ἄντρες. Ἡ Πόποβα ἀποχαλεῖ τόν Σμιρνόφ ἄξεστο χαί ζητᾶ ἀπό τό Λούχα νά τόν διώξει. Γοητευμένος ἀπό τό πνεῦμα της, ὁ Σμιρνόφ τήν χαλεῖ νά μονομαχήσουν χαί ἐχείνη, ἀνταποχρινόμενη, φέρνει τό πιστόλι τοῦ ἄντρα της. Ὠστόσο, χαθώς δέν ξέρει νά τό χρησιμοποιεῖ, ὁ Σμιρνόφ τῆς δείχνει τόν τρόπο. Ἐχείνη πέφτει στήν ἀγχαλιά του.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

17 Ἰανουαρίου 2024