

## ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τό πρῶτο 'Ακαδημαϊκό 'Εξάμηνο του ΛΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ άρχιζει τήν Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

Σέ μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ θά δσχοληθοῦμε μέ τό θέμα ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Θά προσπαθήσουμε νά μήν ἀγνοοῦμε τήν ἐπικαιρότητα. Καί αύτό ἀπό τό σημερινό μας ΜΑΘΗΜΑ.

Κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριο παρουσιάσθηκε σέ διάφορα μέρη τής πατρίδας μας ἡ τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

'Εκθέτουμε συνοπτικά τήν ύποθεση τοῦ έργου καί ἐπισημαίνουμε μηνύματα πού ἔκπεμπει.

## «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

Οἱ γιοί τοῦ Οἰδίποδα Ἐτεοκλῆς καί Πολυνείκης συμφώνησαν νά βασιλεύουν στή Θήβα ἐναλλακτικά. Στό τέλος τοῦ πρώτου χρόνου ὁ Ἐτεοκλῆς δέν παρέδωσε τήν ἔξουσία καί ὁ Πολυνείκης ἔφυγε ἐξόριστος. Παντρεύτηκε τήν κόρη τοῦ βασιλέα τοῦ Ἀργους Ἄδραστου καί ἐκστρατεύει μέ ἄλλους ἔξη ἀρχηγούς ἐναντίον τῆς Θήβας διεκδικῶντας τά δικαιώματά του. Πολιορκεῖ τήν Θήβα. Οἱ γιοί τοῦ Οἰδίποδα ἀλληλοεξοντώνονται σέ σκληρή μονομαχία, ὁ Ἀργίτικος στρατός ἀποχωρεῖ νικημένος. Βασιλέας γίνεται ὁ Κρέοντας ἀδελφός τῆς μητέρας τους Ἰοκάστης. Βγάζει διαταγή νά ταφεῖ μέ δλες τίς τιμές ὁ Ἐτεοκλῆς καί νά μείνει ἄταφος ὁ Πολυνείκης πού ἔξεστράτευσε ἐναντίον τῆς πατρίδας του. Η Ἀντιγόνη ἀψηφᾶ τήν διαταγή τοῦ Κρέοντα καί θάβει τόν νεκρό προσφέροντας στοιχειώδεις τιμές παρά τήν παρουσία φρουρῶν. Συλλαμβάνεται καί ὀδηγεῖται στόν βασιλέα πού τήν καταδικάζει νά κλειστεῖ ζωντανή σέ σπηλιά-τάφο. Ο Κρέοντας δέν μεταπείθεται ἀπό τόν γιό του Αἴμονα, μνηστῆρα τῆς Ἀντιγόνης, οὗτε ἀπό τόν μάντη Τειρεσία. "Οταν, μετά ἀπό παρότρυνση τοῦ Χοροῦ, σπεύδει στόν τάφο, είναι ἀργά. Η Ἀντιγόνη κρεμάστηκε "ἀπό τόν τράχηλο στοῦ πέπλου της πνιγμένη τήν στριφτή θῆλειά"

καί ὁ Αἴμονας ἔμπηξε τό σπαθί του στό σῶμα του. Ἡ γυναίκα τοῦ Κρέοντα Εύριδίκη, πού πληροφορεῖται μαζί με τὸν Χορό τά θλιβερά συμβάντα ἀπό τὸν Ἀγγελιοφόρο, μπαίνει στό ἀνάκτορο καὶ αὐτοκτονεῖ.

Ο Πρόλογος τῆς τραγωδίας εἶναι διάλογος ἀνάμεσα στίς δύο κόρες τοῦ Οἰδίποδα. Ἡ Ἀντιγόνη γνωστοποιεῖ στήν Ἰσμήνη τὴν διαταγὴν τοῦ Κρέοντα γιὰ τοὺς νεκρούς ἀδελφούς τους, τὴν ἀπόφασή της νά θάψει τὸν Πολυνείκη καὶ ζητᾶ τὴν συνεργασία της. Ἡ Ἰσμήνη καλύπτει τὴν ἀτολμία της μὲ τὴν λογική: “εἴμαστε γυναῖκες καὶ δέν μποροῦμε μέ ἄντρες νά τά βάζουμε” (στ. 62), “ἀπ’ τὴ φύση μου εἶμαι ἀνίκανη νά ἐνεργῶ ἀντίθετα μέ τοῦ λαοῦ τὴ θέληση” (στ. 78). “Ομως γενικά δέν πρέπει νά κυνηγοῦμε τ’ ἀδύνατα” (στ. 92). Ἡ Ἀντιγόνη γνωρίζει ὅτι ἡ παράβαση τῆς βασιλικῆς διαταγῆς σημαίνει θάνατο. Τὸν ἀψηφᾶ ἀπό ἀγάπη γιὰ τὸν ἀδελφό της καὶ διότι προαιώνιος, ἄγραφος, θεῖος νόμος θεσπίζει τὴν ὑποχρέωση ταφῆς τῶν νεκρῶν. Λέει γιὰ τὸν Κρέοντα: “Ἄυτός δέν ἔχει τό δικαίωμα νά μ’ ἔμποδίζει ἀπ’ τά δικά μου” (στ. 46). Ο Κρέοντας ὑπερβαίνει τά δρια τῆς δικαιοδοσίας του. Ἡ διαταγὴ του ἀντιβαίνει σέ θεῖο νόμο καὶ ἀπαγορεύει στοὺς συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ Πολυνείκη νά ἐκδηλώσουν τὴν ἀγάπη τους προσφέροντας τίς συνηθιζόμενες τιμές καὶ ἐνταφιάζοντάς τον. Οἱ Χριστιανοί πιστεύουμε “πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις” (Πράξεις 5 29). Στήν Ἀντιγόνη ἰδεαλισμός καὶ λογική συνυπάρχουν: “Ωραῖο, κάνοντας αὐτό, μοῦ εἶναι νά πεθάνω... γιατί εἶναι περισσότερος ὁ χρόνος πού πρέπει ν’ ἀρέσω στοὺς κάτω ἀπ’ δσο στοὺς ἐδῶ” (72-75). Ἐννοεῖ τοὺς θεούς τοῦ κάτω κόσμου καὶ τοὺς νεκρούς συγγενεῖς της. Παροῦσα ζωὴ-αἰωνιότητα, “...οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς” (Ρωμ. 8 18).

Διαλεγόμενος μέ τὸν Χορό, πού ἀποτελεῖται ἀπό γέροντες, προεστούς Θηβαίους, ὁ Κρέοντας λέει: “Εἶναι βέβαια ἀδύνατο νά γνωρίσει κανείς καλά τὴν ψυχή, τά αἰσθήματα καὶ τίς ἱδέες κάθε ἀνθρώπου, προτοῦ δοκιμαστεῖ αὐτός στήν ἔξουσία καὶ στοὺς νόμους του” (175-177). “Ἀρχή ἄνδρα δείκυνσει”. Ἡ ἀσκηση τῆς ἔξουσίας πειστικό δοκιμαστήριο. Σ’ αὐτή δοκιμάστηκε καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ μόνος σωστός κυβερνήτης τῆς Ελλάδος. Μήπως τὴν προσωπικότητα, τό ἥθος, τίς ἀρχές, τὴν πολιτεία του, τό ποιόν τῆς διακυβερνήσεώς του τά ἔκτιμησαμε, τά ἀξιολογήσαμε, τά κρατήσαμε σάν πρότυπα γιὰ τίς ἐπόμενες ἐκλογές μας; Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε πρότυπο στήν ἀρχή τοῦ ἐλεύθερου βίου τῆς Ελλάδος. Τὸ ἀγνοήσαμε, τό λησμονήσαμε καὶ πορειόμαστε ἀπό κρίση σέ κρίση ἔχοντας παροπλίσει καὶ μνήμη καὶ κρίση!

Ἀπαντῶντας στὸν Χορό πού ισχυρίζεται, ὅτι δέν θά εἶναι κανένας τόσο ἀνόητος, πού θά ριψοκινδυνεύσει νά θανατώθει θάβοντας τὸν Πολυνείκη, ὁ Κρέοντας λέει (222): “ὅμως ἡ προσδοκία τοῦ κέρδους συχνά ἀνθρώπους καταστρέφει”. Δελεάζει πράγματι τό κέρδος, Ἰδιως ἀν εἶναι μεγάλο. Μπορεῖ νά

είναι ύλικά ἀγαθά, μπορεῖ νά είναι κάτι ἄϋλο (δόξα, διάκριση, προβολή, φήμη). Ή καταστροφή μπορεῖ νά είναι οἰκονομική, τραυματισμός, θάνατος, ἔξευτελισμός. Πειρασμός ή προσδοκία τοῦ κέρδους. Ή προσδοκία τοῦ πνευματικοῦ κέρδους κίνητρο πνευματικοῦ ἀγῶνα πού δέν ἀπογοητεύει.

Ὑποπτευόμενος ὅτι οἱ φρουροὶ τοῦ νεκροῦ ἔχρηματίσθηκαν, ὁ Κρέοντας λέει: “Γιατί κανένας θεσμός τόσο κακός σάν τό χρῆμα δέ φύτρωσε μές τούς ἀνθρώπους. Αὐτό καὶ πόλεις κυριεύει, αὐτό κι’ ἄντρες ἀπ’ τά σπίτια τους ξεσηκώνει” αὐτό καθοδηγεῖ καὶ γυρίζει τά μυαλά τῶν συνετῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά παρασύρονται σ’ ἀσχῆμα πράγματα” (295-299). Τό χρῆμα είναι μέσον οἰκονομικῶν ἐκτιμήσεων, συναλλαγῶν. Έάν ἐμεῖς τό κάνουμε μέσον ἔξαγορᾶς συνειδήσεων, ἐκμεταλλεύσεως συνανθρώπων μας, διαφθορᾶς, πνευματικῆς μας ὑποδουλώσεως κ.ἄ. είναι δική μας εὐθύνη, ἀτομική καὶ συλλογική. Ποιός είναι ὁ θησαυρός μας; Ό Χριστός ή τό χρῆμα; Ή λατρεία τοῦ Μαμωνᾶ ή πιό διαδεδομένη θρησκεία στόν κόσμο (βλ. ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ τ. I40, Ἀπρίλιος 2014, σελ. I88-I9I). Πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε ἀπέναντι στά ύλικά ἀγαθά, στόν πλοῦτο; Ό ἄφρων πλούσιος τῆς παραβολῆς (Λουκᾶ 18 16-21) δέν ἀποταμίευσε σέ τράπεζα χρῆμα, ἀλλά προϊόντα τῶν ἀγρῶν του σέ ἀποθῆκες. Ή ἐγχρήματη οἰκονομία ἔχει κάνει τήν πλεονεξία ... ἀποδο-τικότερη.

Ἀπευθυνόμενος στόν Ἀγγελιοφόρο ὁ φιλύποπτος Κρέοντας λέει (322): “Καὶ μάλιστα φαίνεται ὅτι πούλησες τήν ψυχή σου μέ χρήματα”. Ἀδικη κατηγορία. Όμως σύνηθες τό φαινόμενο νά ἀνταλλάσουμε τά ἀτίμητα καὶ αἰώνια μέ πρόσκαιρα καὶ εὐτελῆ.

Καὶ ἄλλες δύο σχετικές ἐπισημάνσεις τοῦ Κρέοντα: “Γιατί ἀπό τά κέρδη τά ἀσχῆμα μπορεῖς νά δεῖς τούς πιό πολλούς νά ζημιώνονται παρά νά ὀφελοῦνται”(313, 314). “... τά ἀπρεπα κέρδη προξενοῦν συμφορές” (326). Καὶ ἂν ή δημιουργία παράνομων κερδῶν δέν συνεπάγεται ζημίες καὶ συμφορές, ή ἡθική, πνευματική ζημιά πού ὑφιστάμεθα είναι βέβαιο γεγονός.

Στό πρώτο στάσιμο ὁ Χορός ύμνεῖ τίς ἰκανότητες καὶ τά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ή πορεία του δέν είναι πάντα σωστή διότι “ἄλλοτε πρός τό κακό κι’ ἄλλοτε πρός τό καλό τραβᾶ” (367). Μᾶς ἐδόθη τό προνόμιο τῆς ἐλευθερίας, νά ἐπιλέγουμε τόν δρόμο πού θέλουμε. Ό σεβασμός τῆς προσωπικότητάς μας καὶ τῆς ἐλευθερίας μας ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ποιό είναι καλό καὶ ποιό είναι κακό; Μετά τήν ἔξοδό μας ἀπό τόν Παράδεισο τά πράγματα ἐθόλωσαν ἀρκετά. Δέν ἐπῆλθε ὅμως πλῆρες σκοτάδι. Στήν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου ἔμεινε χαραγμένη ή γνώση τοῦ καλοῦ/ κακοῦ. “ὅταν γάρ ἔθνη τά μή νόμον ἔχοντα φύσει τά τοῦ νόμου ποιεῖ, οὗτοι νόμον μή ἔχοντες ἔαυτοῖς εἰσί νόμοις, οἵτινες ἐνδείκνυνται τό ἔργον τοῦ νόμου γραπτόν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως μεταξύ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ή καὶ ἀπολογουμένων (Ρωμ. 2 14-15). Οἱ χριστιανοί ἔχουμε τήν ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια καὶ μποροῦμε νά

γνωρίζουμε ποιό εἶναι σωστό καὶ λάθος, κακό καὶ καλό, καὶ μέσα μας καὶ στό κόσμο. Καὶ ὅταν ἀπό ἀδυναμίᾳ ἡ πλάνη κάνουμε ἐσφαλμένες ἐπιλογές, ὁ Κύριος μας ἔχει τὸν τρόπο καὶ μᾶς παρέχει τὰ μέσα (Ἐκκλησία, πνευματικοὶ πατέρες, κλπ.) γά μᾶς ἐπαναφέρει στήν σωστή πορεία.

Στίς ἔντονες στιχομυθίες Κρέοντα-Ἀντιγόνης, Αἴμονα-Κρέοντα καὶ Τειρεσία-Κρέοντα διατυπώνονται ἀπόψεις, ἰδέες, θέσεις πολιτικές πού κάποτε πρέπει νά ἐκθέσουμε καὶ νά σχολιάσουμε. Μέ το στόμα τῆς Ἀντιγόνης ὁ Σοφοκλῆς κάνει, μιά σημαντική πολιτική ἐπισήμανση μέ κάποια δόση εἰρωνίας: “Ομως τό τυρρανικό πολίτευμα καὶ σ’ ἄλλα πολλά πλεονεκτεῖ καὶ ὅσα θέλει μπορεῖ νά κάνει καὶ νά λέγει (504, 505). Καὶ αὐτά πού λέει καὶ κάνει δέν συνιστοῦν διακονία τοῦ λαοῦ. Οἱ ἀκόλουθες φράσεις ἀποκαλύπτουν τήν ἀντίληψη τοῦ Κρέοντα καὶ τῶν ὁμοίων του. Ό λαός, ἡ χώρα, ἡ πόλη-κράτος ὑπάρχουν γιά νά ἀσκοῦν αὐτοί τήν ἔξουσιολαγνεία τους: “Καὶ ἡ πόλη θά μου πεῖ τί πρέπει νά προστάζω;” (734). “Γιά ἄλλον ἡ γιά μένα πρέπει τή χώρα αὐτή νά κυβερνῶ: (736). “Δέν θεωρεῖται πώς ἡ πόλη ἀνήκει σ’ ὅποιον τήν κυβερνᾶ;) (738). Καὶ δὲ Αἴμονας τοῦ ἐπισημαίνει (757): “Θέλει, νά μιλᾶς καὶ μιλῶντας τίποτε νά μήν ἀκοῦς”. “Δικτάτωρ” σημαίνει αὐτός πού ὑπαγορεύει. Νά σκέφτονται, νά ζοῦν οἱ ὑπήκοοι ὅπως θέλει αὐτός. Πολύ σωστά λέει στό στίχο 672: “Δέν ὑπάρχει κακό μεγαλύτερο ἀπό τήν ἀναρχία”.

Ο ποιητής ἀποκαθιστᾶ τήν Ἰσμήνη πού δέν ἐτόλμησε νά συνδράμει τήν ἀδελφή της στήν ταφή τοῦ ἀδελφοῦ τους. Λέει στόν ἀνακριτή Κρέοντα: “Τήν πράξη ἔχω κάνει, ἀν βέβαια συμφωνεῖ κι’ αὐτή, καὶ συνεργάστηκα κι’ ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη μου” (536). Η Ἀντιγόνη τήν διαψεύδει καὶ ἡ Ἰσμήνη ἀπαντᾶ: “Ομως μέσα στίς συμφορές σου δέν ντρέπομαι νά κάνω τόν ἔαυτόν μου συμμέτοχο στό πάθημά σου” (540,541). Τελικά ἀπαλλάσσεται.

Η νεαρή Ἀντιγόνη μέ σεμνότητα καὶ γενναιότητα ὑψώνει τό ἡθικό ἀνάστημά της ἀπέναντι στήν αὐθαιρεσία τῆς ἔξουσίας τοῦ Κρέοντα ἀρθρώνοντας τήν ἀκόλουθη βαρυσήμαντη ρήση, διαμάντι τοῦ σπερματικοῦ λόγου (523): “Οδ τοι συνέχθειν, ἄλλα συμφιλεῖν ἔφυν”. “Δέ γεννήθηκα μέ ἄλλους νά μισῶ, μά μέ ἄλλους νά ἀγαπῶ”. Εἴμαστε δημιουργήματα τῆς Ἀγάπης, “κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὅμοιωσιν”. Η ἀγάπη καταξιώνει τήν ζωή μας. Καὶ ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ζωή ἐν τῇ ἀγάπῃ.

Η ἴσχυρογνωμοσύνη, τό πεῖσμα, ἡ σκληροκαρδία τοῦ Κρέοντα σκοτώνουν τήν ἀνηψιά του Ἀντιγόνη, τόν γιό του Αἴμονα καὶ τήν γυναικα του Εύριδίκη. Μετά τά “ἐπιτεύγματά” του αὐτά συντετριψμένος ἐπικαλεῖται τόν θάνατό του. Ο Χορός κλείνει τό ἔργο μέ τά ἀκόλουθα λόγια: “Η φρόνηση γιά τήν εύτυχία εἶναι τό πιό σημαντικό· πρέπει στούς θεούς ἀσέβεια νά μή δείχνουμε· τά μεγάλα λόγια τῶν περήφανων, ἀφοῦ τιμωρηθοῦν μέ μεγάλα χτυπήματα, μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου τή φρόνηση διδάσκουν”.

ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ  
Οίκονομοθέγου

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»



Έκδοση Πολιτικής Παρατάξεως  
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

"Οποιος δέν έχει τήν μελέτη μου αύτή μοῦ τό γνωρίζει  
( τηλ. 210 64 68 135 κιν. 69 80 56 59 95 ) νά τοῦ τήν ἀποστέλω.

## ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΟΣ

Αύτός είναι ό τίτλος της έκθεσεως θεατρικών κοστουμιών που  
δρυάνωσε στήν Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων τοῦ σταθμοῦ ΣΥΝΤΑΓΜΑ τοῦ  
μετρό τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Παρουσιάζονται 53 θεατρικά κοστούμια άπό παραστάσεις τῶν  
έργων ΠΕΡΣΑΙ, ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ, ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΟΥΑΡΤ,  
ΑΜΑΕΤ, ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ  
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ η.ά..

## ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΟΣ

Το Εθνικό Θέατρο άνοιξε τις πόρτες του το 1932. Από τότε εκατοντάδες  
παραστάσεις κλασικού αλλά και σύγχρονου ρεπερτορίου ανέβηκαν στις σκηνές του με τη  
φροντίδα των σημαντικότερων καλλιτεχνών της χώρας. Μεγάλοι συγγραφείς, σπουδαίοι  
σκηνοθέτες, διακεκριμένοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί-μύθοι εργάστηκαν στην πρώτη σκηνή  
της χώρας γράφοντας τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού θεάτρου, συμπληρώνοντας τις  
ψηφίδες του παρελθόντος και χτίζοντας γέφυρες με το μέλλον, διδάσκοντας και  
εμπνέοντας.

Πολλοί και σημαντικοί ενδυματολόγοι συνεργάστηκαν με το Εθνικό Θέατρο στις  
παραστάσεις του και χιλιάδες κοστούμια βρίσκονται σήμερα προφυλαγμένα  
και διατηρημένα στο Βεστιάριό του μαρτυρώντας την εικαστική γλώσσα, την  
καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία των δημιουργών τους, την ιστορία και την εξέλιξη του  
θεατρικού κοστουμιού αλλά συνάμα και της τέχνης του θεάτρου. Κρατώντας το νήμα της  
ιστορίας μερικά από τα κοστούμια αυτά, φτιαγμένα από το 1942 έως το 1982, από  
εκείνα του πρώτου μεγάλου δασκάλου Αντώνη Φωκά σε εκείνα του Σπύρου Βασιλείου  
και του Γιώργου Βακαλό, του Νίκου Χατζηκύριάκου-Γκίκα, του Βασίλη Βασιλειάδη, του  
Γιώργου Ανεμογιάννη, της Λίζας Ζαΐμη, του Βασίλη Φωτόπουλου παρουσιάζονται στην  
έκθεση «Εργα χειρός».

Κοστούμια που γνώρισαν τα φώτα της σκηνής, που φορέθηκαν από τους  
ηθοποιούς βοηθώντας τους να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους προς τον ρόλο που  
ερμήνευαν. Ρούχα που σχεδιάστηκαν από σημαντικούς καλλιτέχνες, που υφάνθηκαν ή  
ράφτηκαν ή κεντήθηκαν στο χέρι από τις μοδίστρες στα εργαστήρια του Εθνικού  
Θεάτρου -ενίστε ίσως και από τους ίδιους- με φροντίδα, με αγάπη, βελονιά τη βελονιά,  
κλείνοντας μέσα τους την ενέργεια των ανθρώπων που τα σχεδίασαν, που τα έφτιαξαν,  
που τα φόρεσαν, που τα φρόντισαν αλλά και των θεατών που τα χειροκρότησαν.

53 μοναδικά κοστούμια, ζυμώμένα με το μεράκι των δημιουργών τους, τον  
ιδρώτα των ηθοποιών και την αύρα του ρόλου τους: ύλη φτιαγμένη από  
όνειρα. Έργα αυτόνομα αλλά και ίχνη του θεατρικού μας παρελθόντος, σε μία έκθεση  
που τιμά αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά τους και δίνει στους επισκέπτες τη  
σπάνια ευκαιρία να τα θαυμάσουν από κοντά.

## ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΟΣ

Το Εθνικό Θέατρο, στο βηματισμό των μεγάλων Ευρωπαϊκών Θεάτρων, βρίσκεται να υπερέχει, όταν έχει παράξει και αναδείξει θησαυρούς σαν αυτούς που εκτίθενται εδώ μπροστά μας. Με το κάλεσμα του Εθνικού Θεάτρου και την αμέριστη συμμετοχή του τμήματος Βεστιαρίου, θελήσαμε να βγάλουμε στο φως αυτά τα ενδύματα υψηλής τέχνης. Για μένα είναι καμβάδες, πίνακες ζωγραφικής, και ως τέτοια παρουσιάζονται εδώ.

Η έκθεση αυτή αναδεικνύει το pattern και όχι το πατρόν και εστιάζει όχι μόνο στους καλλιτέχνες που τα σχεδίασαν και τα συνέθεσαν, αλλά και στα χέρια – εξ ου και ο τίτλος «Έργα Χειρός» – που τα υλοποίησαν. Τα κοστούμια αυτά, πριν ακόμη δεχτούν την ενέργεια των ηθοποιών που τα φόρεσαν, υποκρίθηκαν και υποκλίθηκαν μέσα σε αυτά, δέχτηκαν την ενέργεια των χεριών που τα δημιούργησαν με πολλές – μη μετρήσιμες – ώρες εργασίας, παράγοντας μια τεχνική που μοιάζει ανεπανάληπτη.

Διαχωρίζω την Τεχνική (τεχνοτροπία του απλικέ) από την Θεματική και λέω πως προσωπικά, δεν πιστεύω στην θεωρία πως ήταν η έλλειψη των υφασμάτων που υπαγόρευε σε αυτή την επιλογή. Εγώ διαβάζω μέσα σε αυτήν, μια εικαστική παιδεία και γιατί όχι, μια αναγωγή σε αισθητικές ποιότητες της Τέχνης που μας παραδόθηκε από τις τοιχογραφίες της Κνωσού, της Σαντορίνης, της ζωγραφικής των Αγγείων και των λαϊκών αναπαραστάσεων.

Για περίπου μία προπολεμική και δύο μεταπολεμικές δεκαετίες, μεσουράνησε αυτή η τεχνική που άνθισε στα χέρια των γυναικών που υλοποίησαν αυτά τα κοστούμια και των ενδυματολόγων που τα συνέλαβαν, δημιουργώντας ένα ξαναδιάβασμα της παράδοσης, μια αληθινή σκυτάλη που η Τέχνη αναλαμβάνει κατά καιρούς να περάσει, σε δημιουργούς και τεχνίτες της. Η έκθεση αυτή είναι φόρος τιμής όλων αυτών και φανερώνει μπροστά στα μάτια μας πόσο μοντέρνα είναι αυτά τα κοστούμια, πόσο αναπνέουν στο σήμερα και σίγουρα και στο αύριο.

Ξεχωρίζω ανάμεσα στους ενδυματολόγους τον Αντώνη Φωκά που ήταν ο προπομπός όλων και δημιούργησε – άθελα του και εν αγνοία του – μια σχολή που γέννησε αριστουργήματα. Ο όρος «Ενδυματολόγος» επινοήθηκε ειδικά για αυτόν, στο Εθνικό Θέατρο από τα χρόνια του κι έπειτα. Είχε αληθινό έρωτα για το ύφασμα, την πτυχή, το χρώμα και τη σύνθεση, τα δίδαξε όσο κανείς και συνεχίζει να τα διδάσκει έως και σήμερα, ακόμη και μετά τον θάνατό του. Τα έργα του, «Έργα Χειρός», καθώς και αυτών που ακολούθησαν, παραδόθηκαν σε εμάς ακριβά και πολύτιμα.

Εύα Νάθενα  
Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος  
Επιμελήτρια Έκθεσης

## ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

### ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ο άνθρωπος είναι διφυής ύπαρξη. Αποτελείται από ψυχή και σώμα. Η πνευματική μας διάσταση είναι ενιαία. Οι ειδικοί και οι κοινοί θνητοί διακρίνουμε τρεις λειτουργίες: νοητική, βουλητική και συναισθηματική.

Η κοινή πείρα-γνώση βεβαιώνει ότι ο όλος άνθρωπος και στις δύο διαστάσεις του, την σωματική και την πνευματική, δεν είναι υγιής. Πάσχουμε από διάφορες ασθένειες, άλλος περισσότερες, άλλος ολιγώτερες. Άλλος από σοβαρότερες αρρώστιες, άλλος από λιγότερο σοβαρές.

Δεν γνωρίζω άλλη εξήγηση, φιλοσοφική, επιστημονική, εκτός από την εξήγηση, την αιτιολόγηση που μας προσφέρει η Αποκεκαλυμμένη Αλήθεια, η Αγία Γραφή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: "νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης ή δαιμονώδης".

Ρίζα όλων των ασθενειών είναι η εγωπάθεια. Η αρνητική, η αντίθετη κατάσταση της αγάπης. Οι τρεις κύριοι κλάδοι: φιλαρχία, φιληδονία, φιλαργυρία. Κάθε ένας κλάδος από αυτούς έχει πολλά παρακλάδια.

Οι ασθένειες, τα πάθη, καρποί της εγωπάθειας, με τα οποία θα ασχοληθούμε στην εφετινή σειρά των μαθημάτων, εντοπίζονται από τους επιστήμονες της ψυχής, εκκλησιαστικούς και μη, και στις τρεις λειτουργίες: την νοητική (πλάνες, έμμονες ιδέες, αδυναμία θελήσεως, αναποφασιστικότητα), και στην συναισθηματική λειτουργία (μίσος, φθόνος, θυμός, φόβος, σκληροκαρδία, αγανάκτηση, μελαγχολία, εκδικητικότητα).

Κάποια πάθη πλήττουν και το σώμα.

Τα πάθη θα τα εντοπίσουμε σε θεατρικά έργα που αποτελούν φάσεις ατομικής και συλλογικής ζωής, μίμηση πράξεως, για να παραφράσουμε τον Αριστοτέλη. Έχουμε στη διάθεσή μας ενέργειες, λόγους, καταστάσεις που αποκαλύπτουν τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων, αντιλήψεις, ιδέες, κριτήρια, κίνητρα, αισθήματα, επιδιώξεις, φιλοδοξίες κ.α.

## ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

Γνωστό το πάθος, δεν χρειάζεται περιγραφή του. Πρόσωπα με επίδοση στο πάθος αυτό έχουμε στα ακόλουθα θεατρικά έργα:

### ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ του Σαίξπηρ.

Η αρχή της κωμωδίας αυτής είναι μια παράσταση από θεατρίνους στον πύργο ενός λόρδου, με θεατή έναν ψεύτικο λόρδο, έναν καλατζή μεθύστακα. Για διασκέδαση του αφέντη, του πραγματικού λόρδου, τον επήραν ενώ κοιμόταν στο δρόμο, τον έντυσαν με ωραία ενδύματα. Με παιχνίδι και περιποιήσεις το υπηρετικό πρωσπικό και ο ίδιος ο λόρδος κατορθώνουν να τον κάνουν να μισοπαραδεχθεί ότι δεν είναι ο μεθύστακας ο καλατζής αλλά λόρδος, άρχοντας, με την λαίδη του, τους υπηρέτες του.

### Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Ε' του Σαίξπηρ.

Στο ιστορικό αυτό έργο έχουμε δύο σκηνές με πρόσωπα του κοινωνικού περιθωρίου στο ανατολικό Λονδίνο, στο Ήστσηπ. Πιστόλης, Ταβερνιάρισσα, Νυμ, Μπαρντόλφης, Κοπέλι, που συμπεραίνουμε ότι διαπρέπουν στην κρασοκατάνυξη. Συμμετέχουν στις στρατιωτικές δραστηριότητες της πατρίδας τους. Ο ποιητής τους χρησιμοποιεί για να χαλαρώνει την ατμόσφαιρα. Είναι περίοδος του εκατονταετούς πολέμου της Αγγλίας με την Γαλλία.

### Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Δ' ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ του Σαίξπηρ.

Στο ιστορικό αυτό έργο έχουμε εκτενέστερη παρουσία των προσώπων του κοινωνικού περιθωρίου, δεσπόζουσα παρουσία του Φάλσταφ καθώς και του Διαδόχου του Θρόνου. Η δραστηριότητά τους κυρίως γύρω από ταβέρνα του Ήστσηπ του ανατολικού Λονδίνου.

### Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Δ' ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ του Σαίξπηρ.

Και στο ιστορικό αυτό έργο δεν απουσιάζουν τα πρόσωπα του κοινωνικού περιθωρίου. Τζων Φάλσταφ, Μπαρντόλφης, Πιστόλης, Πόντης, Κυρά Προκομένη, ταβερνιάρισσα στο Ήστσηπ, Ντόλη Σχιζοσεντόνα. Εικάζουμε την σχέση τους με το κρασί, δεν προκύπτει από το κείμενο του έργου. Η φοίτησή τους στην ταβέρνα δεν είναι φιλολογική σύναξη όπως του δημιουργού τους, του Σαίξπηρ στη Mermaid Tavern.

### ΟΘΕΛΟΣ του Σαίξπηρ.

Στο σπουδαίο αυτό έργο δεν έχουμε πρόσωπα με το πάθος του αλκοολισμού. Ο πανούργος Ιάγος χρησιμοποιεί το κρασί για να μεθύσει τον Κάσιο και τον Ροδρίγο. Μίονολογεί: "Εάν τον φορτώσω με μια κούπα μόνο, πρόσβαρη σ' ότι έχει απόψε κιόλας πιει, θα γίνει τόσο γκρινιάρης και μυγιάγγικτος σαν το σκυλάκι της ματμαζέλ." Για τον Κάσιο. Για τον Ροδρίγο: "Τώρα ο τρελόπαθος Ροδρίγος που ο έρωτάς του γύρισε τα μέσα του έξω, ήπιε απόψε στην υγειά της Δυσδαιμόνας κανάτες ως τον πάτο και είναι στη φρουρά. Τρεις Κυπριώτες, νιους, αρχοντοξιπασμένους, που χουν πολύ ψηλά κρεμάσει την τιμή τους, αφρόκρεμα του πολεμόχαρου νησιού, τους έχω ανάψει απόψε με κανάτες ξέχειλες, κι' είναι και αυτοί φρουρά. Μέσα σ' αυτό το μεθυσμένο σκυλολόγι εγώ θα σπρώξω τον Κάσιο να κάνει κάτι, να προσβάλλει το νησί."

Κατάφερε να μπλέξει σε καυγά Κάσιο και Ροδρίγο κατά τον οποίο δεν χρησιμοποίησαν μόνον κοφτερή γλώσσα, αλλά και κοφτερά σπαθιά. Ο Μιοντάνος, που προσπάθησε να τους χωρίσει, τραυματίστηκε. Για το μεθύσι και την συμπλοκή του με τον Ροδρίγο ο Οθέλος αφαίρεσε από τον Κάσιο το αξίωμα του υποδιοικητού. Μετά τον υποβιβασμό του ο Κάσιος λέει στον Ιάγο: "Υπόληψη, υπόληψη, υπόληψη! Ω έχασα την υπόληψή μου! Έχασα το αθάνατο κομμάτι του εαυτού μου κι ό,τι μένει είναι κτηνώδες. Η υπόληψή μου, Ιάγο, η υπόληψή μου!"

Συζητώντας με τον Κάσιο ο Ιάγος μιλά για τις επιδόσεις στην κρασοκατάνυξη των Άγγλων, των Δανών, των Γερμανών, των Ολλανδών, των Αλαμάνων.

### ΑΜΛΕΤ του Σαίξπηρ.

Στην τραγωδία αυτή του μεγάλου Άγγλου δραματουργού δεν έχουμε σκηνές με κατανάλωση κρασιού ή άλλων αλκοολούχων ποτών. Συζητώντας με τον φίλο του Οράτιο ο Άμλετ μιλά για ένα έθιμο που έχει ξενύχτι, ξεφάντωμα και χωρίς όρια κατανάλωση κρασιού. Και ο βασιλιάς όχι μόνο δεν απέχει, αλλά πρωτοστατεί. Λέει: ". . . ρουφάει μπεκροτσουκρίζοντας κρασί του Ρήνου. Αυτή η κραυπάλη απ' άκρη σ' άκρη η βαρυκέφαλη μας ρίχνει στην κακογλωσσιά και στην κατάκριση άλλων εθνών" μας λεν μπεκρήδες και λεκιάζουν με παρατσούκλια γουρουνίσια τ' όνομά μας. Κι' αλήθεια αυτό μας παίρνει ψίχα και μεδούλι της δόξας από τα έρμα μας, όσο σπουδαία κι' είναι."

Υποθέτω, με μεγάλη δόση βεβαιότητας αυτά τα λέει για την σχέση των συμπατριωτών του με το κρασί και την μπύρα ο Σαίξπηρ.

Πάθος του πιοτού σημαδεύει τον Λέβμποργκ, κατά τα άλλα αξιόλογο άνθρωπο, συγγραφέα σημαντικού βιβλίου, που δεν γίνεται καθηγητής πανεπιστημίου και αυτοκτονεί, στο έργο ENTA ΓΚΑΜΠΛΕΡ του Ιψεν.

Στο πιοτό καταφεύγουν και πρόσωπα στο έργο του Τσέχωφ IBANOΦ.

Στην κρασοκατάνυξη επιδίδεται η προβληματική Γαρουφαλιά, εξώγαμος καρπός της συζυγικής απιστίας του δεύτερου γάμου της Φλαντρώς στο ομώνυμο δράμα του Ποιντελή Χόρν.

Οινόπνευμα ποτίζει το σώμα των ανθρώπων αντί πνεύμα να τρέφει το πνεύμα τους στο έργο του Μαξίμ Γκόρκι ΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ.

Αδυναμία στη βότκα έχει ο Ρισπολένσκι στο έργο του Αλεξάντερ Οστρόφσκι ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ.

Αλκοολισμό έχουμε και στο έργο του Ευγένιου Ο' Νηλ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ. Αλκοολικός ο συνταξιούχος ηθοποιός Τζέιμς Τάιρον ο πατέρας της οικογένειας που συχνάζει σε μπαρ γειτονικής πόλεως. Ζουν στην εξοχή. Τον ακολουθεί ο μεγαλύτερος γιος, ο Τζέιμυ. Και ο νεότερος γιός ο Έντμοντ δεν υστερεί. Οι δύο γιοί πίνουν κρυφά από τον πατέρα τους ουίσκι και συμπληρώνουν το περιεχόμενο της μπουκάλας με . . . νεράκι!

"ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ;" του Έντουαρτ Άλμπι.

Ο Τζώρτζ και η γυναίκα του Μάρθα, ο Νικ και η γυναίκα του Χάνι, οι άντρες καθηγητές πανεπιστημίου μετά τη δεξίωση, στο σπίτι του Τζώρτζ, επιδίδονται σε αδιάκοπη κατανάλωση αλκοόλ. Λέτε για πρώτη φορά στη ζωή τους ή κάτι που σπάνια κάνουν;

Τραγωδία Ευρυτίδη ΑΛΚΗΣΤΗ.

Η γυναίκα του βασιλέα των Φερών Αδμήτου έχει πεθάνει και ετοιμάζεται η εκφορά και ταφή της. Έρχεται ο Ηρακλής στο ανάκτορο, ο Άδμητος του αποκρύπτει το θλιβερό γεγονός και με μεγάλη πίεση τον κρατά για φιλοξενία. Ενώ ο Άδμητος και πολλοί από το προσωπικό απουσιάζουν στην ταφή, ο Ηρακλής φιλοξενείται πλουσιοπάροχα. Σας διαβάζω μερικά από όσα λέει ο Θεράπων (στ.747...): "Ως τώρα πολλούς κι' από κάθε λογής χώρα ξένους ξέρω να ήρθαν στου Αδμήτου το παλάτι και σ' όλους αυτούς έστρωσα να φαν, να πιούν· αλλ' ως τώρα χειρότερο άνθρωπο απ' αυτόν τον ξένο σ' αυτό το σπίτι δε δέχθηκα. Αυτός πρώτα-πρώτα ενώ βλέπει τον αφέντη μου να πενθεί, μπήκε μέσα και τόλμησε φιλοξενία να ζητά. Έπειτα δε δέχθηκε με σύνεση τη φιλοξενία που του έτυχε, όταν έμαθε τη συμφορά που μας βρήκε, αλλά αν κάτι δεν του φέρναμε, μας πρόσταζε να το φέρουμε. Πήρε στα χέ-

ρια του ποτήρι από κισσό και πίνει το μεθυστικό γνήσιο κρασί από μαύρα σταφύλια, ωστόσου να τον θερμάνει ζώνοντάς τον η φλόγα του κρασιού· στεφανώνει το κεφάλι του με μυρσίνης κλαδιά σαν σκύλος άμουσα τραγουδώντας και άκουγες δύο τραγούδια."

### Σατυρικό δράμα ΚΥΚΛΩΨ του Ευρυτίδη

Ο Οδυσσέας δίνει στον Σιληνό κρασί και παίρνει κρέατα, τυριά και πηχτωμένο γάλα. Έχει φτάσει με τους συντρόφους του στο βράχο της Αίτνας όπου κατοικεί ο Κύκλωψ.

Ο Κύκλωψ έσπρωξε μέσα στη σπηλιά του τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, άρπαξε δύο και τους έβρασε και αφού τους καταβρόχθισε εξάπλωσε. Ας ακούσουμε τι λέει ο Οδυσσέας στον Χορό των Σατύρων (στ. 411. . .): ". . . μου πέρασε από το νου κάτι το θεϊκό: γέμισα μια κανάτα με μαρωνίτικο κρασί και να το πιει του το 'δωσα λέγοντας αυτά: "Γιε του θεού της θάλασσας Κύκλωπα, κοίτα τι καλό κρασί από τα αμπέλια της θεϊκό παίρνει η Ελλάδα που στο Διόνυσο φέρνει χαρά." Εκείνος χορτάτος από το ανόσιο δείπνο του το άρπαξε, το ήπιε μονορούφι κι' ύστερα σήκωσε τα χέρια κι' έτσι μου το παίνεψε: "Ξένε πολυαγαπημένε, καλό ποτό μου δίνεις ύστερα από καλό φαγητό." Μόλις εγώ κατάλαβα ότι είχε ευχαριστηθεί του έδωσα άλλη μία κανάτα, γιατί ήξερα πως θα τον λυγίσει το κρασί και θα τιμωρηθεί γοργά."

Ο Κύκλωπας άρχισε να τραγουδά και ο Οδυσσέας γεμίζοντας τη μια κανάτα μετά την άλλη του έκαιγε τα σπλάχνα με το ποτό.

Πώς τον περιποιήθηκε ο πανούργος Οδυσσέας γνωρίζετε.

### Ο ΓΑΜΟΣ της Βάσιας Σολωμού-Ξανθάκη.

Μυθιστόρημα που παίχθηκε κατ' επανάληψη από την Άννα Βαγενά.

Στο έργο αυτό έχουμε τις συνέπειες του αλκοολισμού του πατέρα της Λενάκης. Το δεύτερο παιδί του Νικόλα και της Λενάκης κωφάλαλο. Το τρίτο το ίδιο. Βλέπουν γιατρό. Αιτία ο αλκοολισμός του πατέρα της Λενάκης. Ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, η Λενάκη αγωνίζεται και κατορθώνει να περιορίσει την αναπηρία του παιδιού αυτού στο ψεύδισμα. Κωφάλαλο και το επόμενο παιδί. Στην απόγνωσή της η Λενάκη το αφήνει και πεθαίνει από παιδική ασθένεια. Τολμούν να αποκτήσουν και άλλο παιδί. Έρχεται ένα υγιές κοριτσάκι που θα γίνει δασκάλα και θα ειδικευτεί στη διδασκαλία κωφαλάλων παιδιών.